

Το γλωσσάρι της πόλης μου

Όλοι πρέπει από μικρή ηλικία να μάθουμε να αγαπάμε τη πόλη μας και να είμαστε παρατηρητικοί. Να ξεχωρίζουμε το λάθος από το σωστό.

Μια βόλτα στη πόλη μου , με έκανε να δω ποιο είναι αυτό που θα πρέπει να αλλάξει και ποιο είναι εκείνο που μας κάνει χαρούμενους.



Λένε οι μεγάλοι πως όλοι είμαστε ίσοι και έχουμε τα ίδια δικαιώματα στη πόλη μας. Η Ν. Ιωνία σε όλα της τα πεζοδρόμια έχει διάβαση για τους ανθρώπους που χρειάζονται να περάσουν με καροτσάκι... Όμως προτιμούν κάποιοι να δείξουν πόσο ακριβό αυτοκίνητο έχουν, κλείνοντας τη διάβαση!!





Η πόλη μας έχει ανάγκη από τη φροντίδα μας. Δε φτάνει μόνο να εργάζονται οι άνθρωποι της καθαριότητας. ΟΛΟΙ είμαστε υπεύθυνοι για μια πόλη όμορφη, για μια πλατεία καθαρή και για το δικό μας πεζοδρόμιο!!!

Οι κάδοι ανακύκλωσης μπήκαν για να τους χρησιμοποιούμε!!! Αυτοί που έχουν πολύ πλάκα είναι αυτοί που μιλάνε κιόλας... Οι υπόγειοι! Σαν να μας λένε «Ε! Τι κάνεις! Εδώ είμαι , δε με βλέπεις?»



Ανακυκλώνουμε και τις παλιές ηλεκτρικές συσκευές!!!



Η πόλη μπορεί να αλλάξει το άσχημο επίθετο που της είχαν δώσει. Την <<ΤΣΙΜΕΝΤΟΥΠΟΛΗ>> μπορούμε να την κάνουμε μια πόλη όμορφη που θα μοιάζει με την ύπαιθρο... Με πολλή αγάπη ,με σεβασμό στο συνάνθρωπό μας και με πολλά χρώματα στα πινέλα μας!!! Ας την ζωγραφίσουμε από σήμερα!!!

Η πόλη μας είναι για όλους τους πολίτες.. Όχι για τους πιο πολλούς!

