

### **Μια παραμυθοσαλάτα (No1)**

Μια φορά κι έναν καιρό σε ένα χρυσαφένιο παλάτι ζούσαν τρεις νεαροί άντρες που τους λέγανε Αλέξανδρο, Γιώργο και Ιάσονα και το όνειρό τους ήταν να γίνουν τοξότες. Μια μέρα πήραν την απόφαση να πάνε στο σκοτεινό δάσος. Μετά από λίγη ώρα περπάτημα αντίκρισαν μια καταπράσινη φασολιά. Άρχισαν να σκαρφαλώνουν για να δουν τι υπάρχει. Όταν σκαρφάλωσαν, είδαν ένα πανέμορφο παλάτι...

### **Μια παραμυθοσαλάτα (No2)**

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα κοριτσάκι που το έλεγαν Χιονάτη. Μια μέρα η Χιονάτη πήγε στην πηγή να πει λίγη νερό να δροσιστεί. Εκεί που έπινε νερό, είδε ένα κοριτσάκι να πλησιάζει προς το μέρος της. Εκείνο το κοριτσάκι το έλεγαν Κοκκινোসκουφίτσα. Η Χιονάτη είχε μείνει έκπληκτη.

- Γεια σου, πώς σε λένε; είπε η Χιονάτη.
- Με λένε Κοκκινισκουφίτσα, απάντησε η Κοκκινোসκουφίτσα.
- Εμένα με λένε Χιονάτη. Θες να γίνουμε φίλες;
- Ναι, θέλω να γίνουμε φίλες.

Κι έτσι έγιναν οι καλύτερες φίλες...

### **Μια παραμυθοσαλάτα (No3)**

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια όμορφη κοπέλα που τη λέγανε Χιονάτη. Μια μέρα η Χιονάτη πήγε μια βόλτα στην πόλη για να πάρει ένα ζωάκι.

Όταν έφτασε στο κατάστημα που πουλούσε τα ζωάκια είδε ένα πολύ γλυκούλι. Η Χιονάτη ρώτησε τον υπάλληλο πώς το έλεγαν. Ο υπάλληλος της είπε ότι το λένε Tweety.

Της Χιονάτης της άρεσε ο Tweety και της φάνηκε γλυκός. Έτσι λοιπόν τον πήρε σπίτι της.

Η πρώτη μέρα του Tweety στο σπίτι της Χιονάτης πέρασε τέλεια. Το βράδυ η Χιονάτη έφτιαξε στον Tweety να φάει μακαρόνια με κιμά...

### **Μια παραμυθοσαλάτα (No4)**

#### **(Όταν τα γουρουνάκια και τα κασικάρια συνεργάστηκαν)**

Μια φορά κι έναν καιρό, βαθιά στο δάσος, στην ερημιά, υπήρχε το γουρουνόκαστρο. Και λίγα μέτρα πιο πέρα βρισκόταν το κασικόκαστρο. Το γουρουνόκαστρο είχε τους πιο δυνατούς και παχουλούς στρατιώτες και ο αρχηγός των γουρουνιών λεγόταν Ρομπέν Παχουλών. Και τον αρχηγό των κασικιών τον λέγανε Κασικοκέρατο. Κάθε μεσάνυχτα δύο συμμορίες λύκων πήγαιναν στα κάστρα των γουρουνιών και των κασικιών. Οι καλοί λύκοι πήγαιναν στα κάστρα για να κάνουν σχέδια, ενώ οι κακοί λύκοι κρυβόντουσαν πίσω από τα δέντρα για να κάνουν επίθεση...

### **Μια παραμυθοσαλάτα (No5)**

Μια φορά κι έναν καιρό η Κοκκινοσκουφίτσα περπατούσε ανέμελη στο δάσος, όταν ξαφνικά μια μαύρη γάτα πετάχτηκε μπροστά της και από πίσω ολόκληρη πομπή από κατάμαυρες σαν το σκοτάδι γάτες την ακολουθούσαν. Τα μάτια τους άστραφταν στο φεγγαρόφωτο. Η Κοκκινοσκουφίτσα έβγαλε απ' το καλάθι που είχε μαζί της μερικά αποφάγια και της τα 'δωσε. Οι γάτες έφυγαν και η Κοκκινοσκουφίτσα συνέχισε την πορεία της, αλλά η χαρά δεν κράτησε για πολύ. Μπροστά της εμφανίστηκε η πιο ισχυρή μάγισσα του είδους της η Μοργκάνα. Η Κοκκινοσκουφίτσα κοκάλωσε, δεν ήξερε πού να κρυφτεί, όταν ξαφνικά η Μοργκάνα ξάπλωσε λιπόθυμη στο έδαφος και εξαφανίστηκε. Ένα φίδι φάνηκε πίσω της...

### **Μια παραμυθοσαλάτα (No6) (Ο Τζακ μέσα στα δύο παραμύθια)**

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε σ' ένα σπιτάκι ένα παιδί που το έλεγαν Τζακ και εκεί ζούσε και η μαμά του. Αυτή η οικογένεια ήταν πολύ φτωχή. Ο μπαμπάς του Τζακ είχε κρύψει σε ένα σημείο στο δάσος που ήταν λίγο πιο πέρα ένα βαζάκι με τρία μαγικά φασόλια. Ο μπαμπάς του είχε πεθάνει.

Μια μέρα η μαμά του Τζακ αποφάσισε και είπε: "Τζακ, πήγαινε να βρεις το βάζο με τα φασόλια" και ο Τζακ πήγε.

Την ώρα που ήταν μέσα στο δάσος ξαφνικά πάτησε κάτι σκληρό, έσκαψε λίγο και βρήκε το βάζο με τα μαγικά φασόλια. Ξεκίνησε να γυρίσει πίσω, αλλά χάθηκε στο πυκνό δάσος. Περπατούσε και περπατούσε. Ξαφνικά μπροστά του βρήκε ένα σπιτάκι, χτύπησε την πόρτα και άνοιξε ένα κοριτσάκι με κόκκινο σκουφάκι που το 'λεγαν Κοκκινοσκουφίτσα...