

Διδασκαλία Μέλλοντα

Με αφορμή τη διδασκαλία του Στιγμαϊού Μέλλοντα που έχει το βιβλίο της Γλώσσας της Α δημοτικού, οι μαθητές της τάξης έφτιαξαν τα πορτρέτα τους με τα « μελλοντικά » τους όνειρα! Με αφορμή μιας ιδέας του μπλοκ 'Τάξη Αστεράτη', υλοποιήσαμε τη δραστηριότητα αυτή (μεταποιώντας την λιγάκι). Τα παιδιά έγραψαν τα κειμενάκια τους στον υπολογιστή κι έφτιαξαν τα πορτρέτα τους στα χαρτονάκια. Ορίστε τα όνειρά τους...

Α.Ν : Αν γίνω για μέρα γιατρός, θα βοηθάω τους άρρωστους ανθρώπους, θα τους εξετάζω και θα τους δίνω τα φάρμακά τους για να γίνουν καλά.

Ι. Μ. : Αν γίνω μια μέρα δασκάλα, θα δώσω στα παιδάκια ένα φυλλάδιο και ένα βιβλίο.

Α. Τ. : Αν γίνω μια μέρα καλός ζωγράφος, θα πουλήσω τα έργα μου και θα βοηθήσω τα φτωχά παιδάκια.

Α. Κ. : Αν γίνω για μια μέρα γοργόνα, θα λάμπει η ουρά μου, θα αναπνέω κάτω από το νερό , θα μιλάω στα δελφίνια και θα κολυμπάω πολύ γρήγορα.

Δ. Κ. : Αν γίνω για μια μέρα νοσοκόμα, θα κάνω τους ανθρώπους καλά.

Γ. Λ. : Αν γίνω για μια μέρα μπαλαρίνα, θα ήθελα να ήμουν σε μια μεγάλη χορευτική σκηνή φορώντας το κορμάκι και τα παπούτσια πουέντ για να χορεύω και να με παρακολουθεί πολύς κόσμος και να με χειροκροτεί.

Κ. Κ. : Αν γίνω για μια μέρα πυροσβέστης, θα σβήνω φωτιές.

Π. Β. : Αν γίνω για μια μέρα τεχνικός υπολογιστών, θα φτιάχνω υπολογιστές και θα δημιουργώ παιχνίδια.

Σ. Π. : Αν γίνω για μια μέρα καθαριστής, θα καθαρίσω όλο το σπίτι και θα ξεκουράσω τη μανούλα μου.

A. T. : Αν γίνω για μια μέρα αστυνομικός, Θα πιάσω όλους τους κλέφτες με χειροπέδες.

B. Λ. : Αν γίνω για μια μέρα αστυνομικός, Θα προστατεύω όλον τον κόσμο από τους κακούς.

I. A. : Αν γίνω για μια μέρα γοργόνα, Θα είμαι χαρούμενη.

Π. Δ. : Αν γίνω για μια μέρα ο καλύτερος παίκτης στα ηλεκτρονικά, Θα είμαι χαρούμενος, γιατί μου αρέσουν πολύ τα παιχνίδια στο Play Station.





