

ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ

Ένα χρόνο, περίπου, τώρα έχουμε έρθει αντιμέτωποι με έναν αόρατο εχθρό, που σπέρνει την αρρώστια και τον θάνατο. Ο κορωνοϊός έχει φέρει τα πάνω κάτω στην ζωή μας, αλλά μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό, όλοι μαζί, ενωμένοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί, από τότε που άρχισε αυτή η πανδημία, να φτιάξει ένα αποτελεσματικό εμβόλιο κατά του κορωνοϊού, για να επανέλθουμε στην πραγματικότητα και να νιώσουμε ασφαλείς και πάλι.

Πιστεύω ότι, αξίζει να αγωνιστούμε γι'αυτό το κοινό Ευρωπαϊκό όραμα, καθώς ενωμένοι είμαστε δυνατότερη. Εάν ενώσουμε, όλοι οι λαοί της Ευρώπης, τις γνώσεις μας και συνεργαστούμε, θα βγούμε κερδισμένοι από αυτή την μάχη με τον κορωνοϊό. Έτσι, θα πρέπει να αφήσουμε στην άκρη αυτά που μας χωρίζουν, και να ασχοληθούμε με αυτά που μας ενώνουν. Είμαστε Ευρωπαίοι, ας αφήσουμε τους διαχωρισμούς και τα σύνορα, που μας χωρίζουν, και ας ασχοληθούμε με αυτόν τον ύπουλο εχθρό που πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί, ενωμένοι!

Από την ιστορία της Ευρώπης, παρατηρούμε πως οι λαοί της έχουν περάσει πολλά, πολλούς πολέμους, εμφύλιους, και δεν ήταν πάντα σύμμαχοι. Ειδικότερα τον 20^ο αιώνα, η Ευρώπη, αλλά και η υπόλοιπη υφήλιος, αντιμετώπισε δύο πολέμους οι οποίοι είχαν πολύ αρνητικό αποτέλεσμα (νεκροί, ολοκάυτωμα, βασανισμοί, κλπ) και έφεραν την οικονομική καταστροφή, για την οποία ακόμα η Ευρώπη κατηγορείται ότι προκάλεσε. Αφήσαμε πίσω τα πάντα και τότε όπως τώρα, έπρεπε και πρέπει να έρθουμε αντιμέτωποι με τον κοινό μας εχθρό, όμως αυτή τη φορά, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Τώρα όλες οι χώρες της Ευρώπης είναι ενωμένες κι αυτό ήταν το όραμα που τόσο ονειρευόμουν και επιθυμούσα.

Το όραμά μου, ήταν να ενωθούμε όλοι μαζί, όχι σαν 27, αλλά σαν μία χώρα, ενωμένοι. Γι'αυτό τα έχουμε καταφέρει έως τώρα, καταφέραμε να φτιάξουμε ένα εμβόλιο και να το προσφέρουμε στους πολίτες, στους νοσηλευτές, στους ηλικιωμένους. Χάθηκαν τόσες ζωές, τόσοι άνθρωποι αρρώστησαν βαριά, αλλά τώρα, μετά από όλη αυτή την προσπάθεια, θα ξέρουμε ότι δεν χάθηκαν άδικα! Ότι υπάρχει ελπίδα να ζήσουμε όπως πριν, ξέγνοιαστα, να μπορούμε να δούμε τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας χωρίς φόβο, να μετακινούμαστε χωρίς κωδικούς και πρόστιμα. Εν ολίγοις, να γίνουν όλα όπως ήταν πριν, αλλά πρέπει να βοηθήσουμε κι εμείς σε αυτό. Με το εμβόλιο κάναμε το πρώτο βήμα,

τώρα πρέπει να κάνουμε το δεύτερο, που θα μας φέρει πιο κοντά στον κοινό μας στόχο. Μια Ευρώπη, ένας κόσμος, χωρίς κορωνοϊό!

Νεφέλη Λιβάνη Γ2