



Ξεφυλλίζοντας τον κόσμο

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε3 ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 105ου Δ.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Αριθμός φύλλου 01

Διανέμεται δωρεάν

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΤΟΥ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΕΙΜΑΙ ΠΑΙΔΙ

Είμαι παιδί



105ο σχολείο - 105 δικαιώματα

Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στον ελεύθερο λόγο, στη διατύπωση της γνώμης του χωρίς συνέπειες, στο να μορφώνεται και να αποκτά άποψη.

Όπως εκείνο το εγκαταλειμμένο παιδί στο σοκάκι, δίπλα στο σκουπιδοτενέκέ ή εκείνο το παιδί με διαφορετικό χρώμα δέρματος και καταγωγή από άλλη χώρα ή ακόμα και ένα παιδί με γαλάζιο φόρεμα, ξανθά μαλλιά και ασημένια τιάρα. Όσο πλούσιο ή φτωχό και αν είναι. Αν είσαι και συ παιδί, έχεις και συ δικαιώματα. Όχι βέβαια πως δεν έχουν δικαιώματα οι «μεγάλοι»....

Αν τα δικαιώματα ήταν ή είναι 105, θα έπρεπε τα 100 έστω από αυτά να τα είχε κάθε παιδί. Να μην του λείπουν φάρμακα, γιατροί, τρόφιμα, νερό, φροντίδα, στοργή, αγάπη, στέγη, ρούχα, παπούτσια, παιχνίδια, βιβλία.... Εκείνο εκεί το παιδί που πεινάει, είναι άρρωστο, δεν έχει σπιτικό και κυλιέται στις βρομιές αυτή τη στιγμή, θα έπρεπε να ήταν υγείες, ευχαριστημένο, χορτάτο και φυσικά μέσα σε ένα σπίτι με θαλπωρή, με μια οικογένεια που θα το αγαπά και που εκείνο θα την αγαπάει με τη σειρά του.

Παιδί: «Ας υπήρχε για μένα ένα σπίτι με αυλή και καμινάδα. Στην αυλή δύο δέντρα, μια ροδιά και μια μηλιά. Και μέσα μια οικογένεια που θα με αγαπά και θα την αγαπώ. Άλλα και στον ουρανό ένα χαμογελαστός ήλιος να παίζει με τα σύννεφα με μια αερόμπαλα.»

Αυτή ίσως ήταν ή είναι η ευχή ενός παιδιού σαν εσένα που ελπίζει κάθε μέρα δίπλα στο παράθυρο ενός δωματίου νοσοκομείου. Γιατί, βλέπεις, όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα....

Ειρηλένα Δεγερμετζίδου

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

- Χτίζοντας τον κόσμο με δικαιώματα
- Οι απαραίτητες ανάγκες ενός παιδιού είναι ο κορμός της ζωής
- Προτεραιότητα έχει το παιδί
- Υπάρχω κι εγώ -
Η Χάρτα των δικαιωμάτων
- Η γνώμη μου χωρίς συνέπειες
- Δεν είμαι απλά άνθρωπος, είμαι παιδί
- Ζωγράφισε το χαμόγελό μου
- Ο δικηγόρος του παιδιού
- Δώσε ζωή στα παιδιά
- Μπορώ να παίξω κι εγώ;
- Το αγόρι με τη βαλίτσα
- Παιδική εργασία