

9/12/2022

Η Χιονάτη

Μια φορά κι έναν καιρό η πιο όμορφη μητέρα
μητέρα της πα δεν την αγαπούσε. Η μητέρα ρώτησε τον
και θύε την ποια είναι η εξυπνοέφεση της αααααα
«Η Χιονάτη» τη μητέρα τότε έστειλε έναν κυνηγό
για να τη σκοτώσει την Χιονάτη, αλλά της είπες να
φύγει, γιατί δεν του έβλεπε η δουλειά του. Η Χιονάτη
βρήκε μια καρύβα, άνοιξε την πόρτα και είδε
ένα τέλειο σπίτι. Ήρθαν τότε οι δίδ
κάτοι και του σπιτιού και ήσαν ναύτοι.
Η Χιονάτη έμεινε μαζί τους.

The end

9-2-2022

Το παραμύθι της Χιονάτης

Μια φορά και έναν καιρό, ήταν ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα. Μια μέρα η βασίλισσα γέννησε ένα μωρό, όμως δυστυχώς πέθανε!

Ο βασιλιάς ξαναπαντρεύτηκε μια άσχημη και κακιά κοπέλα.

Κάθε μέρα η κοπέλα πήγαινε στον καθρέφτη και ρώταγε: Καθρέφτη μου ποια τριφεί τα καλύτερα φαγητά, έδω απάνταγε ο καθρέφτης. Όμως μια μέρα ο καθρέφτης απάντησε η Χιονάτη!!!

Η κοπέλα θυμωμένη είπε στον κηνυγό να σκοτώσει την Χιονάτη, αλλά ο κηνυγός δεν μπόρεσε γιατί της είπε να φύγει μακριά.

Η Χιονάτη έγραψε σε μια πεντακάθαρη καλίβα, έφαγε και κοιμήθηκε σε κάποι μικρά κρεβάτια.

Σε εκείνο το σπίτι ζούσαν όμως 7 νάνοι μόλις επέστρεψαν μετά τη δουλειά είδαν την Χιονάτη και έγιναν φίλοι.

Το άλλο πρωί οι νάνοι είπαν στην Χιονάτη:

να μην ανοίξει δε κανέναν και έφυγαν.
Πίω στο βασίλειο η κοπέλα έγινε όμορφη
γριούλα και πήγε στην καλύβα εκεί
ρίσσε ένα μήλο το έδωσε στην Χιονάτη
η Χιονάτη δεν το έφαγε.

Όταν γύρισαν οι νάνοι της είπαν ότι
τώρα μπορεί να πείσει βόλτα, έτσι πήρε
τηλέφωνο την φίλης και βγήκαν για κ

ΤΕΛΟΣ

9-2-2022

Η ΧΙΟΝΑΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΤΑ ΝΑΟΙ

Κάποτε σε ένα βασίλειο ζούσε ένας βασιλιάς με την βασίλισσά του είχαν μία κόρη την χιονάτη.

Μια μέρα όμως η μητέρα της χιονάτης πέθανε, έτσι ο βασιλιάς παντρεύτηκε μια όμορφη αλλά κακιά βασίλισσα.

Ρωτούσε συνέχεια τον καθρέφτη της «καθρέφτη καθρεφτάκι μου ποια είναι η πιο έξυπνη σε

αυτό το βασίλειο απαντούσε ο καθρέφτης εσύ βασίλισσά μου.

Οι μέρες κυλούσαν χρήχαρα ώσπου ήρθε η μέρα που το βασίλειο θα

αναστατώνταν ως μια συνθηλωμένη φορά η βασίλισσα ρώτησε ποια είναι η πιο έξυπνη στο βασίλειο

καθρέφτη μου και τότε της απάντησε η χιονάτη.

Τότε έσπασε τον καθρέφτη και την

επόμενη μέρα είπε στον κυνηγό του παλατιού να πιάσει την χιονάτη

στο σκοτεινό και πυκνό δάσος
και θα την σκοτώσει. Ο κυνηγός
δεν μπορούσε να το κάνει αυτό
έτσι είπε στην χιονάτη πήγαινε
στο δάσος και μην ξαναχυρίσεις ποτέ.
Η χιονάτη έλαχε που θα γίνει
έτσι βρήκε μία καλύβα στο δάσος
πήγε μέσα και την βρήκε
πεντακάδαρη πήγε στον πάνω
όροφο και είδε εφτά ωραία
στρωμένα κρεβατάκια ξάπλωσε
σε ένα γιατί ήταν πολύ κοιμα-
σμένη οι εφτά νάνοι είπαν χυρίσει
είδαν την χιονάτη να κοιμάται
έτσι αποφάσισαν να την κρατήσουν
στο σπίτι τους και η χιονάτη
ήθελε. Μια μέρα καθώς άπλωσε
τα ρούχα είδε μια όμοια γυναίκα
και της πρόσεξε ένα μήλο
το έφαγε και έπεσε κάτω η
Βασίλισσα ευχαριστημένη έφυγε
Οι νάνοι είδαν τη χιονάτη και
στριναχρήθηκαν παίρνοντας ένας
Βασίλη που την βοήθησε να σκηθε-
τείται!!!

Η ΧΙΟΝΑΤΗ

Μια ηλιόλουστη μέρα καθώς
η Χιονάτη καθόταν σκεφτήκε
να πάει στο δάσος.

Καθώς προχωρούσε βρήκε
ένα μικρό σμίτι με
μύκη μέσα!! Και είδε ένα
μανέμορφο σμίτι.

Εντομεταξεί είχε βραδιάσει
και είναι να πάει να κοιμηθεί.

Εκεί βρήκε εφτά κρεβάτια
και είναι να κοιμηθεί.

Το πρωί την βρήκαν και
την φλοξένησαν στο σμίτι
τους.

Οι μάνα της και ο ματέρας
της την αναζητούσαν

στο δάσος. Είχαν ανησυχήσει.

Έτσι όπως περπατούσαν βρήκαν
την Χιονάτη να γυρνάει σμίτι!

Η Χιονάτη

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας Βασιλιάς με την γυναίκα του και το παιδί του. Μια μέρα όταν το μωρό που το έλεγαν Χιονάτη μεγάλωσε η μητέρα της πέθανε.

Μετά από δύο χρόνια ο Βασιλιάς παντρεύτηκε μια γυναίκα που στην πραγματικότητα ήταν μάγισσα.

Μια μέρα ρώτησε στον καθρέφτη της ποια είναι η πιο όμορφη κοπέλα του βασιλείου.

Ο καθρέφτης απάντησε: Η Χιονάτη.

Η Μάγισσα νευρίασε τόσο πολύ που είπε σε έναν υπηρέτη να πάει να την βροτώσει.

Ο υπηρέτης της είπε τι έγινε και της είπε επίσης να φύγει για πάντα στο δάσος.

Βρήκε έναν μικρό αλλά πολύ προσεχμένο σπιτάκι που ζούσαν 7 νάνοι.

Κοιμήθηκε σε ένα κρεβάτι και ονειρεύτηκε πως ένας πριγκίπας την φίλησε.

9-2-22

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΗΣ ΧΙΟΝΑΤΗΣ

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια βασίλισσα και ένας Βασιλιάς^{κι} είχαν ένα παιδάκι την Χιονάτη. Όμως μια μέρα η βασίλισσα πέθανε. Έτσι ο Βασιλιάς παντρεύτηκε μια όχι και τόσο όμορφη αλλά καλή και νέα κυρία. Αυτή η κυρία ρώταγε συνέχεια τον καθρέφτη της ποια είναι η πιο καλή. Όσο έδεχε διάφορα ονόματα, ώσπου μια μέρα άκουσε το όνομα της Χιονάτης. Χάρηκε πολύ για τη Χιονάτη, έτσι πήγε να την βρει να της μιλήσει. Εν το μεταξύ η Χιονάτη είχε πάει στο δάσος και είδε ένα μικρό καθαρό σπιτάκι ανέβηκε στον πάνω όροφο και είδε μικρά κρεβατάκια και επείδη ήταν κουρασμένη κομήθηκε. Αρχότερα την ξύλησαν εφτά νάνοι που χύρσαν από τις δουλειές τους την αφήσαν να μινει. Την επόμενη μέρα οι νάνοι έφυγαν και η Χιονάτη έμεινε μόνη της. Μετά χτύπησε το κουδούνι η Μιατοριάτης. Τότε έρθαν και οι νάνοι και ρώτησαν ποια ήταν αυτή. Η Χιονάτη τους εξήγησε και όλοι μαζί χάρησανε ζεμπέικια

9-2-22

Χιονάτη

Μια φορά κι έναν καιρό η Βασίλισσα με του αντρα της είχαν ένα μωρό την Χιονάτη. Η μητέρα της έλεγε πόσο όμορφα είναι τα παιδιά του κόσμου. Μια μέρα η Βασίλισσα πέθανε και ο σύζυγός της παντρεύτηκε μια που στην πραγματικότητα ήταν μια μάγισσα. Αυτή είχε έναν κυθρέψτη που ρώταγε συνέχεια πως είναι ο πιο όμορφος άνθρωπος και αυτός έλεγε «όλοις», αυτή λίγο παλιτζούνη

Μια μέρα που η Χιονάτη είχε γίνει 14
χρονών πήγε μια βόλτα στο δάσος και
βρήκε ένα μικρό υπητάκι μπήκε μέσα
και ήπιε στην «λένα». Εκεί είχε επτά
κρεβατάκια και οι Χιονάτη έπεσε να
κυμαθεί. Μετά ήρθαν οι νάνοι και τη ξύπνησαν.
Αρχόερα η Χιονάτη επήλθε στο δάσος
όμως στην διαδρομή της σκόνταψε και
έπεσε κάτω. Ύστερα πέρασε ένας 16 χρονών
και την σήκωσε επάνω και αυτοί
πέρασαν καλά και εμείς καλύτερα.