

Μία αξέχαστη εμπειρία !!!

Την τελευταία ημέρα του σχολείου πριν τα Χριστούγεννα, όλα τα παιδιά της Έ τάξης επισκεφτήκαμε το ίδρυμα «Άγιος Στυλιανός» που φιλοξενεί άτομα με νοητική υστέρηση.



Όταν φτάσαμε μπήκαμε μέσα σε μια αίθουσα εκεί μας περιμέναν και μας καλωσόρισαν.

Εκεί ήταν στολισμένο ένα μεγάλο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ ζεστή.

Εγώ έπαιξα τα κιάλια στο μεταδόκιμο μαζί με τρία ακόμα κορίτσια.

Όταν το βλέπουμε απ' έξω μοιάζει με νοσοκομείο για παιδιά, όμως όταν μπαίνεις μέσα θυμίζει και μουσείο. Έχει έργα τέχνης στους διαδρόμους.

Το φυσικό περιβάλλον γύρω από το κτίριο είναι καταπράσινο, με μεγάλα δέντρα. Αυτό είναι ωραίο και για αυτούς που μένουν εκεί αλλά και για τα γύρω πολυκατοικίες, αφού έχουν ένα μικρό δάσος κοντά τους.





Οι άνθρωποι που έμεναν στο ίδρυμα με τόσα προβλήματα που είχαν κατάφεραν να μας πούν τόσο ωραία και μελωδικά τα κάλαντα που ένιωσα το νόημα των Χριστουγέννων που γίνε. «Να αγαπάς και να βοηθάς τους πάντες.»

Είχα γουδέι και Άγιος - Βασίλης, γιατί πρέπει κι αυτά τα παιδιά να προσεύχουν και να χαίρονται τον Άι - Βασίλη.

Αρχόσερα γνωρίσαμε κάποια ζωώτικα που βοηθούν στην βελτίωση της Ανάπτυξης. Χωροθετήσαμε σε ομάδες και μάθαμε πολλά για σκύα. Ήταν πολύ ενδιαφέρον.

Οι ειδικοί μας έδειξαν εκπαιδευμένα σκυλιά που λέγονται σκύλοι ανάγνωσης δηλαδή όταν οι άνθρωποι διαβάζουν, τα σκυλιά που είχαν δίπλα τους τους έδωχαν το άγχος επειδή νόμιζαν ότι μιλάιν σε έναν σκύλο.



Εκεί έφεραν ζεστά χλιαρά σκυλάκια που τα χαϊδεύα όλη την ώρα.

Ήσαν' μία καταπληκτική εμπειρία και είχομαι να την ξαναζήνω κάποια στιγμή.

Αμέσως μετά από αυτό μας κέρασαν μπισκότα και χυμό. Κατεβήκαμε κάτω και είδαμε διάφορα πράγματα που είχαν φτιάξει και βρήκαμε μπορούσαμε να αγοράσουμε ότι θέλαμε. Έπειτα βγήκαμε έξω και βγάλαμε όλα τα παιδιά μαζί μια φωτογραφία.