

## της Δήμητρας Παντοπούλου

Αγαπητοί συμμαθητές και συμμαθήτριες ,

**Μ**ε την ιδιότητα μου ως μαθήτριας της Α΄ τάξης του 1<sup>ου</sup> Λυκείου Σπάρτης , θα ήθελα να σας μιλήσω για την σημασία που έχει η αξιοποίηση του διαλόγου στο σχολείο μας για την ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ μαθητών και καθηγητών . Η προσφορά του διαλόγου

στην σχολική τάξη είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο στην ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας όσο και στην καλλιέργεια του ήθους και ποικίλων κοινωνικών δεξιοτήτων.



Ο διάλογος καθιστά τη διαδικασία της διδασκαλίας πιο θελκτική, ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική και επιτρέπει την ενεργητική συμμετοχή όλων των μαθητών, αφού μας δίνεται η δυνατότητα να διατυπώσουμε ερωτήσεις , απορίες και μπορούμε να συμμετέχουμε σε συζητήσεις σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζονται ο μονόλογος και η αυθεντία των εκπαιδευτικών,

στοιχεία που δεν έχουν θέση στο σύγχρονο δημοκρατικό σχολείο μας. Επιπλέον, ο διάλογος στην τάξη συμβάλλει στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, ενεργοποιεί το πνεύμα και τη διερευνητική μας διάθεση και ενθαρρύνει την ελεύθερη διαμόρφωση γνώμης, διότι προάγει την κριτική αξιολόγηση των απόψεων, την αμφισβήτηση και μας εξασκεί στη σαφή έκφραση, την επιχειρηματολογία και την πειθώ. Έτσι, μας ενθαρρύνει να εκφράζουμε με παρρησία τη γνώμη μας και ενδυναμώνει την αυτοπεποίθησή μας. Ακόμα, ο διάλογος στην σχολική τάξη καλλιεργεί κοινωνικές δεξιότητες και αρετές, επειδή διδάσκει σε όλους εμάς την ανεκτικότητα, τον σεβασμό στη διαφορετική άποψη και στην προσωπικότητα των άλλων, την ενσυναίσθηση και την κατανόηση, ενώ μας εκγυμνάζει στη συνεργασία στο πλαίσιο της ομάδας. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι καθηγητές μας χωρίζουν σε ομάδες για να ολοκληρώσουμε εργασίες εντός ή εκτός σχολείου διαδικασία που μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την αξιοποίηση του γόνιμου διαλόγου, ο οποίος περιορίζει τον εγωκεντρισμό και την ανταγωνιστική διάθεση μεταξύ των μαθητών. Επίσης, πολλές φορές μέσα από τον διάλογο που αναπτύσσεται στα μαθητικά συμβούλια έχουμε καταφέρει να επιλύσουμε διάφορα λειτουργικά προβλήματα που αφορούν όλη την μαθητική κοινότητα.

Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, αγαπητοί συμμαθητές και συμμαθήτριες, ότι ο διάλογος στο σχολείο αποτελεί θεμέλιο της ποιοτικής διδασκαλίας και της προετοιμασίας αυτόνομων και υπεύθυνων πολιτών. Για αυτό τον λόγο καθίσταται αναγκαία η ενίσχυσή του στο πλαίσιο της σχολικής τάξης και η ανάδειξή του ως μέσο καλλιέργειας σημαντικών κοινωνικών δεξιοτήτων.

Ευχαριστώ πολύ!

**Η ομιλία συντάχθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής γλώσσας και στον θεματικό κύκλο Διάλογος και αφορούσε τη συμβολή του διαλόγου στη βελτίωση της επικοινωνίας στο σχολείο.**