

Δύο βιβλιοπροτάσεις ιστορίας και μια ανθοδέσμη για τη Μεγάλη Εβδομάδα!

της Μαρίας Δεμοιράκου, φιλολόγου

Ε.Η. Γκόμπριχ, *Η Μικρή Ιστορία του Κόσμου*



Η Μικρή Ιστορία του Κόσμου (*A Little History of the World*) γράφτηκε το 1935 στη Βιέννη της Αυστρίας, όταν ο Γκόμπριχ ήταν 26 ετών. Το ξαναέγραψε για τους Άγγλους αναγνώστες λίγο πριν πεθάνει το 2001, στα 92 του, στο Λονδίνο. (Wikipedia).

Ο Ε.Η. Gombrich, ένας από τους εξέχοντες θεωρητικούς του εικοστού αιώνα, πέτυχε αυτό που ακόμα και σήμερα φαίνεται απίστευτο: να αφηγηθεί την ιστορία της ανθρωπότητας, από την εποχή του λίθου ως την εποχή της πυρηνικής ενέργειας, σύντομα, περιεκτικά, αλλά και με πειστικό τρόπο. Ο Gombrich έχει έναν γοητευτικό τρόπο να απλοποιεί τα πολύπλοκα γεγονότα και τις ιδέες και να τα καθιστά προσιτά σε αναγνώστες κάθε ηλικίας και μορφωτικού υπόβαθρου. Ξεκινά περιγράφοντας την εποχή του λίθου και φτάνει ως την εποχή της πυρηνικής ενέργειας και ασχολούμενος με θέματα όπως η άνοδος πολλών και διαφορετικών αυτοκρατοριών, η ανάπτυξη της τέχνης, της τεχνολογίας, της λογοτεχνίας και οι επιπτώσεις των πολέμων. Αξιοσημείωτος είναι ο τρόπος που γράφει ο Γκόμπριτχ για τη συμβολή των απλών ανώνυμων ανθρώπων από όλα τα κοινωνικά στρώματα στη διαμόρφωση του πολιτισμού. Ο ίδιος ο συγγραφέας στον πρόλογο της τουρκικής έκδοσης του βιβλίου σημειώνει χαρακτηριστικά «Θα ήθελα οι αναγνώστες μου να χαλαρώσουν και να παρακολουθήσουν την ιστορία χωρίς να χρειάζεται να σημειώνουν ονόματα και ημερομηνίες. Υπόσχομαι κι εγώ ότι δεν θα τους τα ζητήσω» Συνεπώς, προτείνεται ανεπιφύλακτα καθώς είναι μια εξαιρετική πηγή για όποιον θέλει να μάθει περισσότερα για την ιστορία του κόσμου με έναν διασκεδαστικό και εύκολα κατανοητό τρόπο. Και είναι βέβαιο ότι κατά τη διάρκεια της ζωής μας θα ανοίξουμε πολλές φορές αυτό το βιβλίο και θα ανατρέξουμε στα κεφάλαιά του ξανά και ξανά.



Yuval Noah Harari , *Sapiens, Μια σύντομη ιστορία του Ανθρώπου*



Το *Sapiens* του Yuval Noah Harari είναι ένα φιλόδοξο και με πλούσια τροφή για σκέψη βιβλίο, που εξετάζει την ιστορία της ανθρωπότητας από μια μοναδική και προκλητική οπτική γωνία. Είναι ένα βιβλίο που σίγουρα θα μεταδώσει στους αναγνώστες του την εκτίμηση και τον θαυμασμό για το ανθρώπινο γένος και το απίστευτο ταξίδι του μέσα στον χρόνο και στις εποχές. Στο *Sapiens*, ο

Harari οπλισμένος με τον μοναδικό θεωρητικό του οπλισμό και τη βαθιά γνώση της ιστορίας, της βιολογίας και της ανθρωπολογίας εξερευνά την ανάπτυξη του Homo sapiens από την αρχή του μέχρι σήμερα. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την εμφάνιση της γλώσσας και του πολιτισμού έως τον αποικισμό της Αμερικής και τον αντίκτυπο της τεχνολογίας στην ανθρωπότητα. Σε κάθε κεφάλαιο, ο Harari προσφέρει μια λεπτομερή και συναρπαστική αφήγηση που υποστηρίζεται από εκτενή έρευνα και αποπειράται να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα όπως «Πώς τα κατάφερε το είδος μας στη μάχη για την κυριαρχία; Πώς βρέθηκαν οι τροφосуλλέκτες πρόγονοί μας να στήνουν πόλεις και βασιλεια; Πώς φτάσαμε να πιστεύουμε σε θεούς, σε έθνη και σε ανθρώπινα δικαιώματα; Να εμπιστευόμαστε χρήματα, νόμους και βιβλία; Να υποδουλωνόμαστε σε γραφειοκρατίες, χρονοδιαγράμματα και καταναλωτικά μοντέλα; Και πώς θα είναι ο κόσμος μας στις χιλιετίες που θα έρθουν;»

Μία από τις πιο εντυπωσιακές πτυχές του Sapiens είναι η ικανότητά του να βλέπει την ανθρώπινη φυλή αντικειμενικά και χωρίς προκατάληψη. Ο Χαράρι εξετάζει τα ελαττώματα και τα επιτεύγματα της ανθρωπότητας χωρίς διάθεση επίκρισης. Επίσης, καταφέρνει να δείξει τους τρόπους με τους οποίους το είδος μας έχει διαμορφωθεί από το περιβάλλον του και από τις αποφάσεις και τις ενέργειες των ηγετών του. Όπως γράφει το σημείωμα στο οπισθόφυλλο του ευμεγέθους βιβλίου: «*Η φωτιά μάς έδωσε δύναμη. Το κουτσομπολιό μας βοήθησε να συνεργαστούμε. Η γεωργία μάς άνοιξε την όρεξη για περισσότερα. Η μυθολογία διατήρησε το νόμο και την τάξη. Το χρήμα μάς έδωσε κάτι που μπορούμε να εμπιστευτούμε. Οι αντιφάσεις δημιούργησαν τον πολιτισμό. Η επιστήμη μάς έκανε θανάσιμα επικίνδυνους. Αυτός είναι ο συναρπαστικός απολογισμός της εκπληκτικής μας ιστορίας - από ασήμαντοι πίθηκοι, άρχοντες του κόσμου».*

Σταύρος Ζουμπουλάκης, *Ανθοδέσμη για τη Μεγάλη Εβδομάδα*



Και ένα ακόμα βιβλίο για τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, για να μπούμε στο κλίμα και στην κατανοκτική της ατμόσφαιρα:

Τούτο το μικρό βιβλίο σχολιάζει κάποια ελάχιστα από τον ανεξάντλητο πλούτο της, χωρίς φιλοδοξίες συστηματικότητας ή πρωτοτυπίας, με μόνη επιθυμία να μην απευθύνεται αποκλειστικά στους πιστούς, αλλά σε όλους, τους εντός και τους εκτός, τους εγγύς και τους μακράν. Μια μικρή ανθοδέσμη είναι το βιβλίο, με ανθύλλια, fioretti. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)