

## Γλωσσομάθεια: η μεγάλη αναγκαιότητα της εποχής μας

άρθρο του Παναγιώτη Κονδυλόπουλου



Σύμφωνα με έρευνα της Eurostat<sup>1</sup>, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2015, σχεδόν όλοι οι μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιδίδονταν στην εκμάθηση μίας ή περισσότερων ξένων γλωσσών στο σχολείο. Πιο συγκεκριμένα, περισσότερα από 10 εκατομμύρια (58,8%) μάθαιναν δύο ή περισσότερες ξένες γλώσσες. Τα αγγλικά ήταν μακράν η πιο δημοφιλής γλώσσα στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την οποία μάθαιναν σχεδόν 17 εκατομμύρια μαθητές (97,3%). Τα γαλλικά (5 εκατομμύρια ή 33,8%) κατέλαβαν τη δεύτερη θέση, την τρίτη θέση τα γερμανικά (3.000.000 ή 23,1%) και ακολουθούν τα ισπανικά (2.000.000 ή 13,6%). Είναι σχεδόν βέβαιο ότι αυτά τα ποσοστά δεν υπήρχαν σε παλαιότερες εποχές, και σήμερα, κάτι ωθεί τις κυβερνήσεις και τους πολίτες, να μεριμνούν όλο και παραπάνω για την εκμάθηση και διδασκαλία ξένων γλωσσών.

Πράγματι, οι ξένες γλώσσες αποτελούν ένα φλέγον θέμα στην σύγχρονη κοινωνία γίνεται συνεχώς λόγος για τα οφέλη της γλωσσομάθειας. Αυτό που όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά, είναι ότι τα έθνη της γης έχουν όλο και περισσότερη αλληλεξάρτηση στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης Αυτό δημιουργεί σκέψεις για το αν η γλωσσομάθεια είναι απαραίτητη, ή απλώς χρήσιμη.

Πρώτα από όλα, κάθε άνθρωπος, πολίτης του κόσμου πλέον, μπορεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό λόγω της ανάπτυξης των συγκοινωνιών. Εκεί θα έρθει σε επαφή με ένα πλήθος αλλόγλωσσων. Το να γνωρίζει κάποιος την μητρική τους γλώσσα ή έστω τη διεθνή, τα αγγλικά, αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα. Έτσι θα μπορέσει να κατανοήσει και να εκτιμήσει μία διαφορετική κουλτούρα, έναν διαφορετικό τρόπο ζωής. Να μάθει για τις αντιλήψεις, τα ήθη και τα έθιμα. Το ίδιο ισχύει και για την εξ αποστάσεως επικοινωνία με ξένους μέσω των ψηφιακών

<sup>1</sup><https://europedirect.eliamep.gr/statistika-stichia-schedon-oli-mathites-defterovathmias-ekpedefsis-mathenoun-mia-xeni-glossa/>

κοινωνικών δικτύων. Επιπλέον, οι ξένες γλώσσες διευρύνουν τους πνευματικούς ορίζοντες του ατόμου. Οποιοσδήποτε είναι άριστος γνώστης μιας γλώσσας μπορεί να διαβάσει αριστουργήματα μεγάλων συγγραφέων στη γλώσσα που γράφτηκαν και να μάθει το λεξιλόγιο, τη γραμματική, το συντακτικό της γλώσσας, το οποίο θα είναι βοηθητικό και για την εκμάθηση άλλων γλωσσών αλλά και για την εμπάθυση της μητρικής γλώσσας του. Επίσης, κάθε γλωσσομαθής μπορεί να εντρυφήσει στις τέχνες και στις επιστήμες άλλων λαών. Ένα ακόμα πλεονέκτημα που παρέχει η γλωσσομάθεια είναι φυσικά οι προοπτικές για την επαγγελματική αποκατάσταση. Ακόμα και αν δεν είναι κύριο μέλημα του ανθρώπου να ασχοληθεί με τη διδασκαλία ξένων γλωσσών, οι ξένες γλώσσες είναι σίγουρα απαραίτητες για την άσκηση επαγγελμάτων που έχουν σχέση με την πληροφορική, την ξενάγηση, τη διερμηνεία. Ακόμα, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων που μεταναστεύουν στο εξωτερικό για την αναζήτηση μιας καλύτερης τύχης. Εκεί ο άνθρωπος οφείλει ασυζητητί να κατέχει μία ή περισσότερες γλώσσες, πέρα από τη μητρική του, για να διευκολυνθεί τόσο στις επαφές του όσο και σε όλες τις πτυχές της καθημερινής και επαγγελματικής του ζωής. Παράλληλα, η αγορά εργασίας σε όλες τις χώρες έχει γίνει πολύ απαιτητική και πρέπει η γλωσσομάθεια να μην είναι στοιχειώδης αλλά επαρκέστατη και άρτια σε όλα της τα επίπεδα.. Σε ένα βιογραφικό, λοιπόν, είναι απαραίτητο να υπάρχει η πιστοποιημένη άριστη γνώση πολλών ξένων γλωσσών, ώστε να αυξάνονται έτσι οι ευκαιρίες καλύτερης αποκατάστασης και πιο προσοδοφόρας εργασίας.

Φυσικά, εφόσον η τεχνολογία έχει διεισδύσει σε κάθε γωνιά του πλανήτη, και ο κάθε άνθρωπος βρίσκεται συνεχώς με κάποια ηλεκτρονική συσκευή στο χέρι του, η γλωσσομάθεια είναι σημαντική και σε αυτό. Ακόμα και για τη διασκέδασή μας, είναι καλό να υπάρχει γνώση τουλάχιστον των αγγλικών, αφού ο κινηματογράφος, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, ακόμα και οι ίδιες οι συσκευές που χρησιμοποιούνται, ανήκουν σε εταιρείες ξένες και κυρίως αγγλόφωνες. Χάρη στην τεχνολογία, μπορούμε να τα απολαύσουμε όλα αυτά στο σπίτι μας, αν έχουμε την ανάλογη εξοικείωση με τη γλώσσα χειρισμού τους.

Συμπερασματικά, είναι απαραίτητο οποιοσδήποτε να είναι γλωσσομαθής σήμερα. Η γλωσσομάθεια ανοίγει δρόμους που ούτε καν μπορούμε να φανταστούμε. Αυτό που μένει για να το ανακαλύψουμε είναι να μάθουμε ξένες γλώσσες!

