

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

Στα δάση φυτρώνουν διάφορα δέντρα. Τα περισσότερα είναι αυτοφυή, δηλαδή φυτρώνουν μόνα τους με τη βοήθεια του αέρα. Συνυπάρχουν διάφορα είδη δέντρων το ένα δίπλα στο άλλο, όλες τις εποχές του χρόνου χαρίζοντας σε αυτό χρώματα και αρώματα. Τα χρώματα του δε έχουν υπάρξει πηγή έμπνευσης για τους ζωγραφικούς πίνακες πολλών καλλιτεχνών. Εκτός όμως από την οπτική ομορφιά του χαρίζει απλόχερα πολλά οφέλη και στον άνθρωπο. Το οξυγόνο, την πρασινάδα, την ξυλεία, τον περίπατο, τα χόρτα για τροφή και τους καρπούς του. Οι ρίζες των δέντρων συγκρατούν τα νερά των βροχών ή των καταιγίδων και μας προστατεύουν από τις πλημμύρες. Είναι φυσική φωλιά για ένα πλήθος ήμερων και άγριων ζώων τα οποία είναι επίσης ωφέλιμα για το κύκλο ζωής του δάσους. Σε έναν περίπατο ή μια ποδηλατάδα μέσα σε μια δασική έκταση μπορούμε να απολαύσουμε την ηρεμία της φύσης, που έχουμε τόσο πολύ ανάγκη από τους γρήγορους καθημερινούς ρυθμούς μιας πολύβουης πόλης. Αλλά και ο άνθρωπος που μένει δίπλα σε αυτό νιώθει τη χαρά και την ευεξία ενός καρποφόρου δάσους αναπνέοντας καθαρό αέρα, θρέφοντας τα ζώακια του από το χορτάρι και «θερίζοντας» τους καρπούς και τις ρίζες που φύονται από τον αέρα στα σπλάχνα του και προστατεύοντας τον. Οι ρίζες των δέντρων είναι ένα αποθετήριο νερού και οξυγόνου για όλη την ανθρωπότητα.

Πρέπει να προστατεύουμε τα δάση μας, να μη βάζουμε φωτιές γιατί κινδυνεύουν άνθρωποι, ζώα και πτηνά. Το δάσος είναι πηγή ζωής. Δάση = ζωή!

Ξανθή Καρανταΐρη (δασκάλα) (Δ1´)

Σοφία Τριβυζάκη (Δ1´)

Παναγιωτα Μπουλούμπαση (Δ1´)