

Σε αυτό το άρθρο, μιας που είναι και το πρώτο μου, θα σας μιλήσω γενικά για τα βιβλία στην ζωή μας και γιατί πρέπει να διαβάζουμε. Όλοι θα έπρεπε να διαβάζουμε βιβλία αλλά στην εποχή μας πολλοί είναι οι άνθρωποι που τα αγνοούν είτε επειδή βρίσκουν πιο ωραίους γι' αυτούς τρόπους να περνάνε την ώρα τους π.χ. τα μέσα μαζικής δικτύωσης αλλά και πολλά άλλα. Όμως αυτό επιδρά αρνητικά καθώς το διάβασμα βιβλίων είναι κάτι υπέροχο που κατά την γνώμη μου πρέπει να γίνεται τακτικά.

Θα έπρεπε να διαβάζουμε όσο πιο πολλά βιβλία μπορούμε διότι μαθαίνουμε υπέροχα πράγματα τα οποία μπορεί να αγνοούσαμε αν δεν τα είχαμε διαβάσει, επιπλέον ταξιδεύουμε σε κόσμους μαγικούς αλλά και βελτιώνουμε και αναπτύσσουμε την φαντασία μας. Επίσης εμπλουτίζουμε το λεξιλόγιο μας με καινούργιες αλλά και πιο σύνθετες λέξεις. Μέσα από τα βιβλία ταξιδεύουμε σε κόσμους μαγικούς, όπως ανέφερα ήδη παραπάνω, αλλά και 'μιλάμε' με κάποιους σοφούς ανθρώπους που κατάφεραν να αλλάξουν τον κόσμο και να δώσουν καινούριες εξηγήσεις.

Κάτι ακόμα σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει μόνο ένα είδος βιβλίου αλλά αντίθετα συναντάμε μία μεγάλη ποικιλία. Σε κάποιους μπορεί να αρέσουν τα βιβλία μυστηρίου και περιπέτειας σε άλλους τα κλασικά μυθιστορήματα, όπως όμως και να έχει υπάρχουν διάφορα

είδη βιβλίων και ο καθένας θα διαλέξει την κατηγορία που του ταιριάζει.

Αφού σήμερα σας μίλησα γενικά για τα βιβλία από την επόμενη φορά θα σας προτείνω κάποια βιβλία μαζί με μικρά βιογραφικά των συγγραφέων και την περίληψη τους.



Ναταλία Ντάσκα