

Sepúlveda Luis

*<<Η ιστορία του γάτου που
έμαθε σ' ένα γλάρο να
πειτάει>>*

Σύντομη περίληψη

Το μυθιστόρημα αναφέρεται στη ξεχωριστή και απρόσμενη σχέση που αναπτύχθηκε ανάμεσα σ' ένα γάτο και σ' ένα νεογέννητο γλάρο. Παρουσιάζεται ο κόσμος των ζώων, στον οποίο υπάρχουν έντονες σχέσεις και συναισθήματα, καθώς και η επιρροή του ανθρώπου σε αυτόν.

Σύνδεση ανθρώπων και ζώων

Τα ζώα στο μυθιστόρημα παρουσιάζονται με χαρακτήρα και συναισθήματα όμοια με αυτά των ανθρώπων. Μπορούν δηλαδή να αγαπήσουν, να φοβηθούν, να νοιαστούν, να νιώσουν την ανάγκη της φιλίας και το χρέος της τήρησης των υποσχέσεων τους, καθώς και να συμβουλευούνται άλλους για τυχόν προβλήματα που ανέκυπταν.

Επεμβατικός ρόλος του ανθρώπου

Ο άνθρωπος στο μυθιστόρημα παρουσιάζεται με δύο διαφορετικές όψεις.

Η μία έχει να κάνει με τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει επιφέρει στο φυσικό περιβάλλον η τεχνολογική πρόοδος του ανθρώπου, ενώ η δεύτερη, σε αντίθεση με την πρώτη, αφορά στην αγάπη που συνδέει τον άνθρωπο με τα ζώα.

Φράσεις που μου έδωσαν τροφή για σκέψη

- <<...μαζί σου μάθαμε κάτι για το οποίο καμαρώνουμε: μάθαμε να εκτιμούμε, να σεβόμαστε και ν' αγαπάμε ένα διαφορετικό πλάσμα. Είναι πολύ εύκολο ν' αποδέχεσαι και ν' αγαπάς αυτούς που είναι σαν εσένα, αλλά πολύ δύσκολο κάποιον που είναι διαφορετικός...>>
- <<Πετάει μόνο αυτός που τολμάει να πετάξει.>>

Αξιολόγηση μυθιστορήματος

Το συγκεκριμένο μυθιστόρημα εξυμνεί τη φιλία, την αγάπη, τις υποσχέσεις που κρατάμε καθώς και την αλληλοϋποστήριξη. Είναι όμορφα και απλά γραμμένο γεγονός που το καθιστά εύκολο στην ανάγνωση κυρίως για άτομα μικρής ηλικίας.