

# ***Το Φιλί***

Τζάκλιν Ουίλσον

# ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Σίλβι και ο Καρλ είναι φίλοι από παλιά. Ήταν συνέχεια μαζί και έπαιζαν το δικό τους μοναδικό παιχνίδι. Ζούσαν στον Κρυστάλλινο κόσμο όπου ο Καρλ αποκαλούσε τη Σίλβι το κορίτσι του και εκείνη το αγόρι της. Όμως τα πράγματα αλλάζουν όταν φτάνουν στην εφηβεία.

Ο Καρλ αποκτά έναν καινούργιο φίλο ,τον Πολ,  
και περνούν πολύ χρόνο μαζί. Η Σίλβι νιώθει  
πως τα συναισθήματά του έχουν αλλάξει και  
αναγκάζεται να παραδεχτεί ότι τα όνειρα τους  
δεν είναι πια τα ίδια. Άραγε, αν τα όνειρα τους  
δεν γίνουν πραγματικότητα, μπορεί η αληθινή  
φιλία να της δώσει χαρά και ευτυχία;

# ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ



Σίλβι



Καρλ



Μιράντα



Πολ

Το φιλί είναι ένα βιβλίο που μιλάει για τη διαφορετικότητα. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίσοι. Μέσα από το βιβλίο της η Τζάκλιν Ουίλσον προσπαθεί να δείξει ότι πρέπει να αποδεχόμαστε την διαφορετικότητα και όχι να είμαστε εναντίον της. Γιατί η αξία στον άνθρωπο βρίσκεται στον χαρακτήρα του και όχι στα χαρακτηριστικά του, ούτε στις προτιμήσεις του!





## Λίγα λόγια για τη συγγραφέα

Η Τζάκλιν Ουίλσον γεννήθηκε στο Μπαθ το 1945. Εργάστηκε σε εκδοτικό οίκο και κατόπιν δούλεψε ως δημοσιογράφος, προτού ασχοληθεί επαγγελματικά με τη συγγραφή. Έχει γράψει πολλά βιβλία για παιδιά, αστυνομικά μυθιστορήματα και αρκετά θεατρικά έργα. Εδώ και πολλά χρόνια επισκέπτεται σχολεία και βιβλιοθήκες, και έχει βραβευτεί για τη συνεισφορά της στην προώθηση της λογοτεχνίας στα σχολεία.

Μόνο στην Αγγλία, τα βιβλία της έχουν πουλήσει περισσότερα από 35 εκατομμύρια αντίτυπα, ενώ έχουν τιμηθεί με τα πιο σημαντικά βραβεία παιδικής λογοτεχνίας και έχουν μεταφραστεί σε 30 γλώσσες.

Η Τζάκλιν Ουίλσον λατρεύει το διάβασμα και η προσωπική της βιβλιοθήκη περιλαμβάνει περισσότερα από 15.000 βιβλία!



**Free** themes and templates for  
**Google Slides** or **PowerPoint**

**NOT to be sold as is or modified!**

Read [FAQ](#) on slidesmania.com

**Sharing is caring!**

---

