

Το καπλάνι της βιτρίνας

ΑΛΚΗ ΖΕΗ

Η Αλκη Ζέη γεννήθηκε στην Αθήνα. Ο πατέρας της καταγόταν από την Κρήτη και η μητέρα της από τη Σάμο, όπου εκεί πέρασε τα πρώτα παιδικά της χρόνια . Παντρεύτηκε τον θεατρικό συγγραφέα και σκηνοθέτη Γιώργο Σεβαστίκογλου. Σπούδασε στην φιλοσοφική σχολή του πανεπιστημίου Αθηνών, στη δραματική σχολή του ωδείου Αθηνών και στο κινηματογραφικό ινστιτούτο της Μόσχας



Πληροφορίες για τη συγγραφέα

Έργα της Άλκης Ζέη

Αρβυλάκια και οι γόβες

Η Αλίκη στη χώρα των
μαουάων

Ο μεγάλος περίπατος του
Πέτρου

Ο θείος Πλάτων



Πρωταγωνιστές



Η Μυρτώ
Μέλισσα- μέλια



Το καπλάνι

Η Σταματίνα υπηρέτρια
Η θεία Δέσποινα
Ο Μπαμπάς
Η μαμά
Ο Παππούς
Οι Φίλοι των κοριτσιών
Οι φίλοι του μπαμπά

Υπόθεση

Δυο μικρές αδελφές που ζουν σε ένα νησί του Αιγαίου το 1936 ακούνε τον παππού τους να τους μιλάει ώρες ατελείωτες για τα βιβλία του, ανυπομονούν να ανταμώσουν με τους φίλους τους όταν πηγαίνουν στο Λαμαγάρι το καλοκαίρι και τρελαίνονται με τις μαγικές ιστορίες του καπλανιού που τους διηγείται ο ξάδελφος τους ο Νίκος, φοιτητής από την Αθήνα. Οι δυο αδελφές ανταλλάσσουν μια συνθηματική ερώτηση λίγο πριν κοιμηθούν ,
Ευπο; Λυπο;



Η
εξέλιξη
της
υπόθε-
σης

Μέσα στο σπίτι όπου ζουν υπάρχει ένα καπλάνι, όπως το λένε στο νησί, ένας βαλσαμωμένος τίγρης, που βρίσκεται κλειδωμένο μέσα στη βιτρίνα της μεγάλης σάλας του σπιτιού. Το καπλάνι έχει δυο μάτια, τότε κοιτάει με το γαλάζιο και τότε με το μαύρο μάτι, ανάλογα με τη διάθεσή του

Η δικτατορία και οι απαγορευμένες λέξεις

Σε ένα κεφάλαιο του βιβλίου τα κορίτσια βιώνουν τη δικτατορία που δεν ήξεραν τι θα πει αυτό. Όταν έγινε δικτατορία οι γονείς των παιδιών τους εξήγησαν ότι δεν πρέπει να λένε δυο λέξεις κι αυτές ήταν .



Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟ ΚΑΠΛΑΝΙ

Το 1936 οι δυο αδελφές δεν πήγαιναν σχολείο και γράμματα μάθαιναν από τον παππού τους. Μετά από κάποιους μήνες ξεκίνησαν να πηγαίνουν σε ένα σχολείο όπου διευθυντής ήταν ο κύριος Καρανάσης, αυστηρός και απαιτητικός. Σε αυτό το σχολείο δεν γινόταν και πολύ μάθημα, τις πιο πολλές ώρες έκαναν πρόβες για ένα θεατρικό που ετοίμαζε το σχολείο τους. Σε αυτό πήρε μέρος η Μυρτώ, θα γινόταν φαλαγγίτισσα στις 4 Νοεμβρίου. Είναι μεγάλη γιορτή για το σχολείο τους γιατί θα κλείσουν τρεις μήνες από τότε που ξεκίνησε η δικτατορία. Πώς θα εξελιχθούν όμως τα πράγματα;



Τέλος