

Η καλύβα  
του  
μπαρμπά-Θωμά

H. B. STOWE

Η καλύβα του  
μπαρμπά-Θωμά



Το έργο διαδραματίζεται στα μέσα του 19ου αιώνα, λίγα μόνο χρόνια πριν από την απελευθέρωση των μαύρων της Αμερικής, που προκάλεσε εμφύλιο πόλεμο ανάμεσα στις Πολιτείες του Βορρά και του Νότου.



# Περίληψη Βιβλίου



Σε μια φυτεία στην Πολιτεία του Κεντάκυ, ζούσε ένας νέγρος δούλος ο μπάρμπα-Θωμάς, όπως τον φώναζαν όλοι. Ήταν πολύ καλός, ικανός, έξυπνος και τίμιος και τα αφεντικά του τον αγαπούσαν πολύ. Όμως ο ιδιοκτήτης της φυτείας, ο κ. Σέλμπυ, είχε χρέη.

# ΧΑΡΡΙΕΤ ΜΩΙΤΣΕΡ ΣΤΟΥΟΥ

Για να αντεπεξέλθει ήταν υποχρεωμένος να πουλήσει μερικούς από τους δούλους του στον δουλέμπορο Χάλεϋ, έναν τύπο κακό και απάνθρωπο, που πίστευε ότι οι Μαύροι είναι εμπορεύσιμα ζώα. Έτσι μαζί με αυτούς πουλάει και τον μπάρμπα-Θωμά.





ΧΑΡΙΕΤ ΜΠΙΤΣΕΡ ΣΤΟΣ

καλύβα  
αρρπα-θω

Την ίδια τύχη έχει και μια νεαρή δούλα, η Ελίζα, που ωστόσο δραπετεύει μαζί με το παιδί της και ύστερα από πολλές περιπέτειες κατορθώνει να ξεφύγει από τα χέρια των διωκτών της.



Υποταγμένος στη μοίρα του ο μπάρμπα-Θωμάς ακολουθεί το Χάλει και μαζί επιβιβάζονται σε ένα ποταμόπλοιο με προορισμό το σκλαβοπάζαρο της Ουάσιγκτον. Κατά την διάρκεια του ταξιδιού γνωρίζει ένα κοριτσάκι, την μικρή Εύα. Ο Θωμάς σώζει την μικρή όταν σε μια στιγμή έπεσε από το ποταμόπλοιο και κινδύνευε να πνιγεί.



# Η ΚΑΛΥΒΑ ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑ ΘΩΜΑ

Καθηγητής Γεωργίου Παπαδόπουλου

Ο πατέρας του κοριτσιού, ο ευγενής και πλούσιος Σεντ-Κλερ, τον αγοράζει και τον κάνει επιστάτη του σπιτιού του ως ευγνωμοσύνη. Εκεί ο μπάρμπα-Θωμάς ζει ευτυχισμένος μέχρι που ο κύριος του πεθαίνει και οδηγείται ξανά στο σκλαβοπάζαρο.



Καθηγητής Γεωργίου Παπαδόπουλου



Τότε τον αγόρασε ένας σκληρός άνθρωπος και ρατσιστής ο Λέγκρι που τον βασάνιζε μέχρι θανάτου. Ώσπου μια μέρα ο μπάρμπα-Θωμάς πεθαίνει και δεν προλαβαίνει να δει τον Σέμπλυ ο οποίος τον επισκέφτηκε αργότερα.






κλασική λογοτεχνία

# Η καλύβα του Μπαρμπα- Θωμά

με πολychρωμη  
κινηματογραφικη



Ο Σέλμπυ αφού κηδέψει τον μπάρμπα-  
Θωμά ελευθερώνει όλους τους δούλους  
διότι συνειδητοποίησε ότι η ελευθερία  
είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπου.

## Η Συγγραφέας Του Βιβλίου

Η Χάριετ Μπίτσερ Στόου γεννήθηκε στην Αμερική. Ο πατέρας της, ευαγγελιστής ιερέας, την ανάθρεψε μέσα σε μια ατμόσφαιρα θρησκευτικής αυστηρότητας.

Επηρεασμένη από το κίνημα κατά του θεσμού της δουλείας, εμπνεύστηκε την καλύβα του μπαρμπα-Θωμά.

## ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

Οι αναγνώστες μπορούν να νοιώσουν συναισθήματα χαράς, λύπης και συγκίνησης προς τους ήρωες και γενικά κατά την εξέλιξη της ιστορίας διαβάζοντας αυτό το βιβλίο.

**Θα το πρότεινα να το διαβάσουν και παιδιά και μεγάλοι επειδή είναι ένα από τα καλύτερα λογοτεχνικά βιβλία που κυκλοφορούν.**



ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ