

5.

Γιατί το λέμε έτσι;



Γιατί το λέμε έτσι;

Νίκος



Η φράση χρησιμοποιείται για να προκαλέσουμε κάποιον να αποδείξει έμπρακτα αυτό για το οποίο καυχείται σε θεωρητικό επίπεδο. Σύμφωνα με τον μύθο "Ανὴρ Κομπαστής" του παππού Αισώπου, ένας αθλητής καυχόταν ότι είχε κάνει ένα φοβερό άλμα στη Ρόδο. Καθώς κανείς δεν τον πίστευε, αυτός επέμεινε και τους έδειξε να πάνε στη Ρόδο για να εξακριβώσουν τα λεγόμενά του, πράγμα το οποίο ήταν πολύ δύσκολο εκείνη την εποχή. Τότε, ένας Αθηναίος πήγε στο σκάμμα και γράψε στην άμμο τη λέξη Ρόδος και μετά στράφηκε στον καυχησιάρη αθλητή και του είπε «αυτού γαρ και Ρόδος και πήδημα» και εννοούσε τί κάθεται και μας το λες, κάνε το κιάλας.

Γιατί το λέμε έτσι;

Τρεις κι ο κούκος



Επιτομή από το βιβλίο

Το πουλί ΚΟΥΚΟΣ είναι ένα πολύ
μορφικό πλάσμα. Δεν θα δεις ποτέ
φωτάνη με ΚΟΥΚΟΥΣ. Θα ακούσεις
ίσως την χαρακτηριστική φωνή
του, αλλά και πάλι θα είναι
έναν ΚΟΥΚΟΣ. Ποτέ ποτέ ΚΟΥΚΟΙ
ΠΙ ΣΥΓΟΥ ΤΑ ΦΡΑΣΗ ΣΑΝ ΤΟ Τ
ΚΟΥΚΟ, σημαίνει κόπος και ηρέμει
ΤΡΕΙΣ ΚΙ Ο ΚΟΥΚΟΣ είναι η παροχέση
της κλάσης σου της συζήτησης
Ο ΚΟΥΚΟΣ παροχέσι πτότως κόπια και
αλλά περίερα πράγματα. Έχει τη
συνήθεια να φωνάζει κόπια σου
δέντρον τα φωνάζει του, πότε σε
με άλλη φωνή που την παρτυρέν οπότε
χωρίς την κλάση εκείνη τη στιγμή
κάθεται και σε πότε εκεί περνάει μέστω
έσω από τη φωνή τα όυλα που
υπάρχουν μέσα
ΛΗΝ ΤΑ ΔΕΙΣ!

Γλωττί το λέμε έτσι;

Χτύποι ζύλο

Η φράση έρχεται αυτούσια από την αρχαιότητα. Τότε έλεγαν "άπισσε ζύλου".

Πίστευαν ότι μέσα στα δέντρα ζούσαν οι νύμφες Αρτιάδες ως προσεάτιδες των δασών και όταν κάποιος βρισκόταν σε κίνδυνο χτυπούσε το ζύλο του κορμού των δέντρων, ειδοποιώντας με αυτό τον τρόπο τις θεότητες να παρέμβουν και να τον προστατεύσουν. Άλλωστε και σήμερα ακριβώς αυτό αισθανόμαστε όταν χρησιμοποιούμε αυτή τη φράση.

Γραφέ το λέμε έτσι;

Κάθε κατεργάρης
στον πάγκο του



Κάθε φορά στα χρόνια τα βυζαντινά λέγονταν τα πλοία είχαν κουηρα και κωπηλάτες. Τα πλοία της εποχής, Πολεμικά, Πειρατικά, Εμπορικά, για να κεντράναι είχαν πανιά ή κωπηλάτες ή ένα συνδυασμό. Από ένα σημείο και μετά ο κόσμος αποκαλούσε Κάτερρα μόνο τα πολεμικά πλοία με κωπηλάτες. Εις εδώ καλά, όταν λέμε κωπηλάτες μην πηδώνεσ ο νους σας σε τίποτα τροπικές θαλάσσις, με ακροαδίες, θαλάσσις σπόρ, κοκτέιλ και διασκέδαση. Καμία σχέση. Σία κάτερρα έστειλαν όλους τους αλληλαλοζου των πολέμων, τους κακοποιούς, τους εγκληματίες και τους πειρατές που συλλαμβάνονταν. Κάθε καρύδας Ισραήλ, που λέμε, οι άνθρωποι αυτοί, περνούσαν τη ζωή τους χωμένοι στα σκοτεινά σπάργανα τεράτων πλάτων, φωνή να βλέπουν το φως του ήλιου, ανυπομονημένοι, με ένα κομμάτι μαστίχο πάνω από την πλώτη τους.
Οι κάτερρα ρησες... Σε σουσκούς τους.

Γιατί το λέμε έτσι



Λέμε «κατά φωνή κι ο γάιδαρος» όταν εμφανίζεται ξαφνικά αυτός για τον οποίο μιλούσαμε. Το λέμε έτσι επειδή το είχε πει πρώτος ο Φωκίωνας. Για τους αρχαίους ο γάιδαρος ήταν ιερό ζώο. Όταν άκουγαν γκάρισμα γαίδαρου, πίστευαν πως θα νικήσουν σε μια μάχη. Όταν ο Φωκίωνας έτοιμας ήταν να παρατήσει μια μάχη, άκουσε έναν γάιδαρο να γκάριζει, είπε τη φράση, δεν τα παράτησε και νίκησε.

Αλέξανδρος Β' 7