

ΠΩΣ ΠΕΡΝΑΩ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ!!!

Έφτιαξα μια φανταστική σκηνή από σεντόνια στο δωμάτιο μου μαζί με την μικρή μου ανιψούλα και διασκεδάσαμε πολύ!!

A.E

Τα απογεύματα κάνω μάθημα λάτιν χορών στους γονείς μου και έτσι γελάμε και διασκεδάζουμε!

M.Π

Στη каранτίνα μια χαρά περνάμε όλοι .Πρώτα απ' όλα έχω περισσότερο χρόνο με την οικογένεια μου και αυτό είναι το αγαπημένο μου πράγμα.

A.Σ

Παίζω πολύ περισσότερο με τον αδερφό μου!

B.B

Παίζω με το σκυλάκι μου και να του μαθαίνω καινούρια κόλπα.

Π.Β

Τώρα δεν με νοιάζει τι ώρα θα ξυπνήσω..Χορταίνω ύπνο και λιχουδιές!!!χαχαχα!!!

Δ.Κ

Παίζω με τον αδελφό μου και την μαμά μου Μονόπολη.

I.M

Καθαρίζω τον κήπο: Αναλαμβάνουμε να φροντίσουμε τον κήπο, τις γλάστρες ή τα φυτά.

Σ.Κ

Παίζω πολλές φορές επιτραπέζια παιχνίδια με την οικογένεια μου.

X.Π

Το κρεβάτι μου το έκανα σκηνή για κάμπινγκ. Πήρα δύο κοντάρια, τα απολύμανα, τα στερέωσα, χρησιμοποίησα μία μεγάλη κουβέρτα και έβαλα όλα μου τα μαξιλάρια μέσα! Ήταν τέλειο!

Δ.Λ.

Κάνουμε για λίγο τους σχεδιαστές μόδας φτιάχνοντας τη δική μας κολεξιόν, με παλιά ρούχα.

Σ.Κ

Το καλύτερο είναι πως όλη μέρα είμαι παρέα με του αγαπημένους μου ανθρώπους και παίζουμε διάφορα παιχνίδια και έτσι περνάει γρήγορα η ώρα!!

Α.Ε

Κάθε μέρα επικοινωνώ με τους φίλους και συμμαθητές μου στο viber.

Μ.Τ

Παίζω με τους φίλους μου με το PLAY STATION πολύ περισσότερο και έτσι μπορούμε να μιλάμε μεταξύ μας και να διασκεδάσουμε!!!

Π.Β

Έφτιαξα μόνη μου ζελέ σε διάφορες γεύσεις και κέικ. Ήταν πολύ νόστιμο και το ζελέ πολύ δροσιστικό.

Δ.Λ

Εμάθα να φτιάχνω μακαρόνια (το αγαπημένο μου)

Α.Ε

Και το σπουδαιότερο; ανυπομονώ πότε θα ανοίξουν τα σχολείαααααα! !!!Και έτσι πιστεύω ότι όταν ξαναγυρίσουμε πίσω θα είμαι πολύ πιο χαρούμενος από πριν... Γιατί τώρα κατάλαβα την αξία του σχολείου και ότι πραγματικά είναι πολύ σημαντικό για μας τα παιδιά!!!

Δ.Κ