



## Η πίστη στη μαγεία των Χριστουγέννων!

**Π**ριν από πολύ καιρό, κάποια Χριστούγεννα, σε μια μικρή περιοχή της Νορβηγίας ήταν ένα κοριτσάκι, η Ελίζαμπεθ. Εκείνη ζούσε με την οικογένειά της, σε μια μικρή καλύβα μακριά από την πόλη. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια πολύ αγαπημένη οικογένεια που λάτρευε να περνά όμορφα, παρόλες τις οικονομικές δυσκολίες.

Μάλιστα, η αγαπημένη γιορτή του μπαμπά ήταν αυτή των Χριστουγέννων, ο οποίος λαχταρούσε πάντα να βλέπει την χαρά και τον ενθουσιασμό αποτυπωμένο στα πρόσωπά τους, όταν άνοιγαν τα δώρα



τους και μοίραζαν ευχές, φιλιά και αγκαλιές. Όμως, αυτό που λάτρευε ακόμα περισσότερο, όπως και η Ελίζαμπεθ φυσικά, ήταν να φτιάχνουν οι δυο τους έξω στο χωράφι, το οποίο γινόταν

κάτασπρο από το χιόνι, έναν ωραίο χιονάνθρωπο.

Δυστυχώς όμως, τα φετινά Χριστούγεννα δεν θα ξεκινούσαν ευχάριστα για την μικρή Ελίζαμπεθ, διότι ο μπαμπάς βρισκόταν στην Γαλλία προκειμένου να εργαστεί για να καλύψει τις ανάγκες της οικογένειάς του. Το κοριτσάκι ένιωθε μελαγχολικά τις μέρες των

Χριστουγέννων και δεν μπορούσε να συνηθίσει την απουσία του. Τίποτα δεν ήταν όπως παλιά, το πνεύμα των Χριστουγέννων με τον καιρό άρχιζε να ξεθωριάζει για εκείνους.

Μια χρονιά όταν ξημέρωνε Χριστούγεννα, η Ελίζαμπεθ κοιμόταν και μόλις άνοιξε τα μάτια της ενθουσιάστηκε πολύ βλέποντας το χιόνι να πέφτει από τον ουρανό. Αμέσως έτρεξε προς τα έξω και άρχισε να φτιάχνει έναν χιονάνθρωπο, ο οποίος κατέληξε να είναι πιο τεράστιος και από την ίδια. Αυτό της θύμιζε τον πατέρα της. Αχ, πόσο πολύ επιθυμούσε να τον ξανάβλεπε εκείνη τη στιγμή και μαζί να θαύμαζαν το δημιούργημά της! Ύστερα από τόσες σκέψεις, δάκρυα κύλησαν από τα γλυκά μάτια της.

Ξαφνικά όμως, συνειδητοποίησε ότι ο χιονάνθρωπος έλειπε! Έψαξε παντού, αλλά δεν τον βρήκε πουθενά, μέχρι... που τον είδε μαζί με τον πατέρα της να στέκονται δίπλα από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Δεν πίστευε στα μάτια της, η χαρά της ήταν απερίγραπτη. Έτρεξε, τον αγκάλιασε σφιχτά και μαζί κατευθύνθηκαν προς το σπίτι. Το πνεύμα των Χριστουγέννων είχε πραγματοποιήσει την μεγαλύτερή της επιθυμία, να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα όλοι μαζί.

**Το Χριστουγεννιάτικο πνεύμα, μπορεί να μας προσφέρει απλόχερα την αληθινή αγάπη. Αρκεί να το πιστέψουμε και να το επιθυμούμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας.**

*B. Γκρέκου*