

(Διασκευή του παραμυθιού «Το Δώρο της Παπλωματού» Brumbeau Jeff)



«Το δώρο του Βασιλιά»

Περίληψη του παραμυθιού και αλλαγή τίτλου

Μια γριά Παπλωματού που φτιάχνει μαγικά παπλώματα κι ένας άπληστος βασιλιάς που τα έχει όλα είναι οι ήρωες σε αυτό το υπέροχο βιβλίο.

Η Παπλωματού έμενε σ' ένα μικρό σπίτι στα βουνά. Τα μαγικά της χέρια έφτιαχναν τα πιο ωραία παπλώματα που έχει δει ποτέ κανείς... Ποτέ δεν τα πουλούσε. Μόνο τα χάριζε... και μόνο σε αυτούς που το είχαν πραγματικά ανάγκη. Τις κρύες νύχτες κατέβαινε στην πόλη και τα μοίραζε στους ανθρώπους που πάγωναν...

Ο άπληστος βασιλιάς της πόλης είχε στο παλάτι του ό,τι πιο όμορφο και πολύτιμο υπήρχε σε όλο τον κόσμο και παρόλα αυτά δεν ήταν ευτυχισμένος...!! Τα είχε όλα αλλά τέτοιο πάπλωμα δεν είχε...

Τι κι αν την απείλησε, κι αν τη φυλάκισε η Παπλωματού δεν του έδινε ένα από τα παπλώματά της. «Μόνο αν χαρίσεις όλα σου τα υπάρχοντα στους φτωχούς, τότε θα σου φτιάξω ένα» του έλεγε.

Τι να έκανε λοιπόν ο Βασιλιάς; Αρχιζε να μοιράζει τους πολύτιμους θησαυρούς του σε όλο τον κόσμο και με καθετί που χάριζε, όλο και πιο χαρούμενος γινόταν. Μέχρι που στο τέλος έμεινε με κουρέλια και μια καρδιά γεμάτη ευτυχία. Τότε ήταν η ώρα να πάρει το δώρο της Παπλωματούς. Το πιο πολύτιμο απ' όλα!

Η αγάπη, η χαρά, η ευτυχία, η συμπόνια, η γενναιοδωρία, είναι τα πολύτιμα δώρα που έδωσε η Παπλωματού στο βασιλιά μαζί με το μαγικό της πάπλωμα. Αυτά

είναι που γεμίζουν την καρδιά μας και μας κάνουν πλούσιους. Όχι τα αντικείμενα που έχουμε!

Ένα πολύτιμο δώρο για όλους μας και κυρίως για μας τα παιδιά που τα έχουμε όλα ή τουλάχιστον αρκετά από τα υλικά αγαθά και πρέπει να μάθουμε να μοιραζόμαστε και να προσφέρουμε στο συνάνθρωπό μας όχι μόνο τις ημέρες των Χριστουγέννων αλλά πάντα!



Μαριλένα Γιαννακοπούλου