



## Η φιλία σήμερα

Μία πρόσφατη σχολική ενότητα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας αποτέλεσε αφορμή αυτού του άρθρου για της ανθρώπινες σχέσεις . Με την πάροδο των χρόνων η πρόοδος της τεχνολογίας γίνεται δυσανάλογη με αυτή των διαπροσωπικών σχέσεων. Ως αποτέλεσμα σήμερα ο κόσμος να ζει απομονωμένος χωρίς κάποια φιλική φιγούρα.

Ένας βασικός λόγος της αποδυνάμωσης της φιλίας είναι ο σύγχρονος τρόπος ζωής. Πιο συγκεκριμένα οι μεγάλες αποστάσεις συμβάλλουν στην εξάλειψη του ελεύθερου χρόνου, που ακόμη και αν υπάρχει ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος να κάνει άλλες εκκρεμότητες σχετικές με την εργασία του. Έτσι ο καθένας επιλέγει τις λιγοστές ώρες που απομένουν προκειμένου να ξεκουραστεί. Επιπρόσθετα κάτι ακόμα που σχετίζεται ιδιαίτερα με τη σύγχρονη Ζωή στις μεγαλουπόλεις είναι η εγκληματικότητα. Αναλυτικότερα ένας άνθρωπος προσπαθεί να διαχειριστεί όλες αυτές τις εγκληματικές ενέργειες που καθημερινά συμβαίνουν γύρω του. Έτσι δεν μπορεί να εμπιστευτεί άλλους ανθρώπους που δεν γνωρίζει καλά. Συνεπώς αποθαρρύνεται από τη σύναψη Φιλικών σχέσεων.

Ένας εξίσου σημαντικός λόγος είναι η κρίση των αξιών. Αρχικά πολλές αξίες όπως η εμπιστοσύνη η οποία είναι ένα βασικό γνώρισμα της φιλίας τείνουν να σπανίζουν στις

μέρες μας έτσι ο κόσμος βρίσκεται σε μία σύγχυση διότι έχει χάσει κάποια κύρια συστατικά της φιλίας. Επιπλέον έρχονται στην επιφάνεια τα χειρίστα στοιχεία κάθε χαρακτήρα με κυριότερο όλων τον εγωισμό. Συνοψίζοντας κυριαρχεί ο ατομικισμός που παραμερίζει τα υπόλοιπα συναισθήματα μην αφήνοντας τον άνθρωπο να γνωρίσει τον ορισμό της πραγματικής φιλίας .

Από όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η πραγματική φιλία είναι δυσεύρετη και εξαιρετικά σπάνια στις μέρες μας. Πρέπει λοιπόν σαν κοινωνία αλλά και ιδιαίτερα ο καθένας ξεχωριστά να δώσει έμφαση στη δημιουργία αληθινών φιλικών σχέσεων προκειμένου να αποφύγει την απομόνωση.

Σολωμίδου Αθανασία Β5