

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα:

Το Γεωπάρκο του Απολιθωμένου δάσους της Λέσβου

Στο σχολείο μας φέτος εκπονήθηκε Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα με τίτλο «Το Γεωπάρκο του Απολιθωμένου δάσους της Λέσβου». Στο πλαίσιο του Προγράμματος αυτού πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μουσείο της Γεωλογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, καθώς και ταξίδι στο νησί της Λέσβου με τους μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα, επισκεφτήκαμε τα τμήματα Περιβάλλοντος και Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όπου έγινε επίδειξη των μη επανδρωμένων ελικοπτέρων (drone) που χρησιμοποιούνται στη χαρτογράφηση. Επίσης, μας υποδέχθηκαν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου όπου -μεταξύ άλλων- δόθηκαν αναμνηστικά μπλουζάκια σε κάθε μαθητή. Τέλος, περιηγηθήκαμε στα μουσεία του Tèriade και του Θεόφιλου και ξεναγηθήκαμε σε αυτά, ενώ το απόγευμα περιηγηθήκαμε σε σημεία ενδιαφέροντος με συνοδεία ξεναγού στην πόλη της Μυτιλήνης.



Την δεύτερη ημέρα ξεκινήσαμε για να επισκεφτούμε το Απολιθωμένο Δάσος, στο Σίγρι, με συνοδεία ξεναγού και δύο γεωλόγων που μας ενημέρωναν σε όλη τη διαδρομή για τα γεωλογικά φαινόμενα και σχηματισμούς, για τα ηφαίστεια της Λέσβου και για όλα τα σημεία με ιστορικό, θρησκευτικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον. Μετά από μια στάση στο χωριό Βατούσα φτάσαμε στο πάρκο του Απολιθωμένου Δάσους στο Σίγρι, όπου θαυμάσαμε τους απολιθωμένους κορμούς και μνηθήκαμε στη διαδικασία της απολίθωσης.



Στη συνέχεια, κατευθυνθήκαμε στο Μουσείο όπου είδαμε τα ευρήματα, μάθαμε για τη χλωρίδα και την πανίδα και πραγματοποιήθηκαν δύο προγράμματα : σεισμική τράπεζα και εργαστήριο για τη συντήρηση των απολιθωμάτων. Η μέρα ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στον υδροβιότοπο της Καλλονής και παρατήρηση πτηνών.



Την τρίτη μέρα επισκεφτήκαμε το κάστρο της Μυτιλήνης, κατεβήκαμε στις κρύπτες του κάστρου, περιδιαβήκαμε σημεία θρησκευτικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, όπως τον Άγιο Ραφαήλ στη Θερμή, τους Άγιους Ταξιάρχες στον Μανταμάδο, τον παραδοσιακό οικισμό Μόλυβο, και την Πέτρα με τον ομώνυμο ναό της Παναγίας πάνω στον λόφο.



Την τελευταία μέρα κλείσαμε με τη γραφική και δασώδη Αγιάσο, κάνοντας στάση στο Λαογραφικό Μουσείο, στη Βιβλιοθήκη και στην Εκκλησία Παναγίας Βρεφοκρατούσας της πόλης. Τέλος, ξεναγηθήκαμε και μαγευτήκαμε από τις ευωδιές στο Μουσείου Ούζου Βαρβαγιάννη στο Πλωμάρι.

