

Η ΦΙΛΙΑ

ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ

Η αξία της φιλίας

Στις μέρες μας η αξία της φιλίας είναι πολύ σημαντική και πολύτιμη για τη ζωή του ανθρώπου. Αυτό φαίνεται και από τη μικρή ηλικία του ανθρώπου που ψάχνει φίλους για συζήτηση και παρέα. Οι φίλοι προσφέρουν αγάπη, παρέα και διασκέδαση. Καλύπτουν την ανάγκη για επικοινωνία του ανθρώπου. Επειδή ο άνθρωπος από τη φύση του είναι ένα κοινωνικό ον, έχει την ανάγκη να επικοινωνήσει με τους άλλους. Μέσα από την επικοινωνία ανταλλάσσει συναισθήματα, απόψεις, προβληματισμούς και βελτιώνεται σαν άνθρωπος. Με την φιλία καλλιεργεί την ευγένεια, την καλοσύνη, τον σεβασμό και την ανιδιοτέλεια. Η φιλία οδηγεί στην αυτογνωσία, επειδή το άτομο ανακαλύπτει τα προτερήματα και τα ελαττώματά του, επομένως βελτιώνεται. Όταν βρισκόμαστε σε μια δύσκολη στιγμή οι φίλοι είναι το στήριγμά μας, αυτοί μας συμπαραστέκονται και είναι συνοδοιπόροι στα εύκολα και στα δύσκολα. Επιπλέον μας προτρέπουν και μας ενθαρρύνουν να κάνουμε κάτι σωστό και καλό για μας και τους γύρω μας και αντίθετα μας αποτρέπουν να κάνουμε κάτι άσχημο και ενοχλητικό. Ο φίλος πρέπει να είναι υπομονετικός και διαλλακτικός με τις απόψεις μας και να μην επιχειρεί να μας αλλάξει αλλά να μας αποδεχτεί όπως είμαστε. Γι' αυτούς τους λόγους η φιλία είναι τόσο σημαντική για τους ανθρώπους, για αυτό πρέπει να βρίσκουμε τους κατάλληλους ανθρώπους και να τους έχουμε στη ζωή μας.

Άννα Ρόκα, Β4

Η σημαντική ύπαρξη των αληθινών φίλων

Η φιλία είναι μια ανθρώπινη σχέση μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων που βασίζεται στην ανιδιοτέλεια και στην αγάπη. Παρόλο που στις μέρες μας δεν αναφέρονται συχνά παραδείγματα αληθινής φιλίας από συνομήλικους ή μεγαλύτερους μας, άμα το δούμε και το κρίνουμε από μια άλλη οπτική γωνία θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχει αληθινή φιλία στις μέρες μας.

Η φιλία είναι πολύτιμη για αρκετούς λόγους. Αρχικά, ένας φίλος είναι συμπαραστάτης και συνοδοιπόρος στη ζωή σου. Σε βοηθάει να ξεπερνάς τα προβλήματά σου και μεταφέροντας τη θετική ενέργειά του σε σένα κάνετε μαζί τα

επόμενα βήματα της φιλίας σας. Επίσης, ένας πραγματικός φίλος είναι έμπιστος και

μπορείς να του πεις θέματα τα οποία δεν έχεις εκμυστηρευτεί στους γονείς σου.

Συνήθως αυτό συμβαίνει λόγω της κοντινής ηλικίας που βρισκόμαστε με τους φίλους μας και μπορούμε να μοιραστούμε και να αναλύσουμε σοβαρά ζητήματα πιο εύκολα. Ακόμα, ένας καρδιακός φίλος είναι σημαντικός διότι περνάτε ποιοτικό χρόνο μαζί, δημιουργείτε νέες εμπειρίες και ξεπερνάτε μαζί τα όριά σας δοκιμάζοντας τις αντοχές σας.

Βέβαια, παρόλο που πολλοί υποστηρίζουν ότι υπάρχει αληθινή φιλία στις μέρες μας, υπάρχουν και κάποιοι που πιστεύουν ότι στις εποχές που ζούμε είναι αδύνατον να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί φιλία χρόνων μεταξύ δύο περισσότερων ατόμων. Πρώτον, στις ημέρες μας, λόγω των ειδήσεων και των πληροφοριών που ακούμε καθημερινά, υπάρχει δυσπιστία και έλλειψη εμπιστοσύνης, με αποτέλεσμα να μη δημιουργείται αληθινή φιλία. Δεύτερον, υπάρχει και η άποψη ότι μια φιλία γίνεται μόνο και μόνο για το κέρδος χωρίς να υπάρχει ανιδιοτέλεια, ειλικρίνεια και η αίσθηση της εγγύτητας. Τέλος, πολλοί υποστηρίζουν ότι οι φίλοι είναι περιττοί από την στιγμή που υπάρχουν οι γονείς, τα αδέρφια και οι κοντινοί συγγενείς.

Με βάση όλους τους παραπάνω λόγους, θεωρώ πως η αξία της φιλίας είναι σημαντική και πολύτιμη και ότι άμα υπάρχει θετική ενέργεια και προσπάθεια για όλους υπάρχει ένας εγκάρδιος και αληθινός φίλος.

Ιωάννα Ρόκα, Β4

Είναι πολύτιμη η φιλία ή όχι;

Σήμερα, η φιλία είναι πολύ σημαντική για τους περισσότερους ανθρώπους, αλλά μερικοί είναι της γνώμης ότι πλέον δεν υπάρχει πραγματική φιλία. Για μένα δεν ισχύει αυτό. Αρχικά, η φιλία είναι πολύτιμη για κάθε άνθρωπο για διάφορους λόγους. Ένας φίλος, σου προσφέρει αγάπη, φροντίδα και αφοσίωση. Σου συμπαραστέκεται στις δύσκολες στιγμές και σε βοηθάει να λύνεις τα προβλήματά σου, λέγοντάς σου συμβουλές. Δεν σε εκμεταλλεύεται, αντιθέτως, σε προστατεύει από αυτούς που θέλουν να κάνουν κακό εναντίον σου. Ένας φίλος βρίσκεται πάντα

στο πλευρό σου για να σε υποστηρίξει. Γενικά, ένας φίλος είναι απαραίτητος για τη ζωή ενός ανθρώπου. Όπως είπα και παραπάνω, κάποιοι πιστεύουν ότι δεν υπάρχει

πραγματική φιλία, κυρίως τη σημερινή εποχή και αυτό συμβαίνει γιατί πρώτον, υπάρχει έλλειψη χρόνου λόγω των πολλών υποχρεώσεων του καθενός και έτσι δεν μπορεί να αναπτυχθεί σωστά μια σχέση μεταξύ δυο ή περισσότερων ατόμων. Επιπλέον, ο εγωισμός κυριαρχεί. Στην φιλία, δεν υπάρχει πια αλληλοσεβασμός και τα άτομα δεν δείχνουν αρκετή προσπάθεια στο να βελτιωθεί η σχέση τους.

Εγώ προσωπικά, είμαι της άποψης ότι η αληθινή φιλία όντως υπάρχει, απλά είναι δύσκολο να την βρεις, και χρειάζεται πολύς χρόνος, έτσι ώστε να βάλεις κάποιον στη ζωή σου που να τηρεί όλες τις προϋποθέσεις και να

σου φέρεται σωστά. Η φιλία είναι σίγουρα κάτι πολύτιμο που πρέπει να υπάρχει στη ζωή όλων των ανθρώπων

M.K., B3