



Μαρία - Ζωή Λύτρα


Φίλε μου αναγνώστη, με λένε Μαρία Ζωή Λύτρα, αλλά με φωνάζουν Ζωή. Είμαι 15 ετών. Είμαι μαθήτρια της Α΄ Λυκείου και θέλω να ασχοληθώ με τον τομέα τα ιατρικής. Στον ελεύθερο μου χρόνο παίζω βάλει. Μου αρέσει η μόδα. Ο λόγος που αποφάσισα να συμμετάσχω στο ηλεκτρονικό περιοδικό, έτσι ώστε να κάνω κάτι δημιουργικό και να είμαι μέλος μιας ευχάριστης ομάδας. Ελπίζω να απολαύσεις και εσύ το περιοδικό μας!




Δημήτρης Μπρέλλας

Είμαι ο Δημήτρης, 15 χρονών, μαθητής του 4ου Πειραματικού Λυκείου Τρικάλων. Στο ελεύθερό μου χρόνο βλέπω ταινίες, διαβάζω κανα βιβλίο και ακούω μουσική. Αποφάσισα να συμμετέχω στη δημιουργία του περιοδικού για να μπορέσω να εκφράσω τις απόψεις μου και να ασχοληθώ με το τεχνικό κομμάτι του. Καλή ανάγνωση!

Μαρία Μανασού



Γεια με λένε Μαρία Μανασού και είμαι μαθήτρια της πρώτης Λυκείου στο 4ο Λύκειο Τρικάλων. Είμαι 15 χρονών και στον ελεύθερό μου χρόνο λατρεύω να παίζω βάλει. Παίζω βόλει από την πέμπτη δημοτικού μέχρι σήμερα και σκοπεύω να το συνεχίσω όταν θα είμαι φοιτήτρια ως χόμπι. Μου αρέσει επίσης να βλέπω ταινίες με φίλους μου αλλά κυρίως θρίλερ. Αποφάσισα να πάρω μέρος στον όμιλο του περιοδικού για να γνωρίσω καινούρια παιδιά τα αλλά και για να εξελιχθώ στο κομμάτι της έκφρασης.





Άννα Ντούβλη


Αγαπητέ αναγνώστη, ονομάζομαι Ντούβλη Άννα, είμαι μαθήτρια της Α' λυκείου στο 4 ο Πειραματικό Γ.Ε.Λ. Μπορεί να φαίνομαι ως μια απλή μαθήτρια λυκείου. ωστόσο έχω ένα κρυφό ταλέντο και αγάπη, την ζωγραφική. Αυτός ήταν ο λόγος που με ώθησε να συμμετέχω σε αυτό το περιοδικό. Έτσι θέλω μέσα από τις σελίδες του να εκφράσω την άποψη μου, τα συναισθήματα μου και την εικαστική μου άποψη. Ελπίζω να απολαύσετε και εσείς αυτό το όμορφο ταξίδι!




Φιλαρέτη Σπανιά

Είμαι η Φιλαρέτη. Είμαι 15 χρονών και μαθήτρια της Α τάξης του 4 του Πειραματικού Λυκείου. Τα αγαπημένα μου μαθήματα είναι η γυμναστική, τα αρχαία και η φυσική. Το αγαπημένο μου χρώμα είναι το μπλε. Λατρεύω το θέατρο και το τραγούδι. Όταν έμαθα για το περιοδικό αποφάσισα να συμμετέχω, για να εκφράσω και να μοιραστώ τις απόψεις μου μαζί σας

Δανάη Πανταζή



Είμαι η Δανάη και είμαι μαθήτρια της Α' λυκείου του 400 πειραματικού λυκείου και στον ελεύθερο μου χρόνο το μόνο πράγμα που θέλω να κάνω είναι να κάθομαι και να ακούω μουσική. Κάθισα και το σκέφτηκα και οτιδήποτε άλλο να έγραφε μάλλον θα ήταν ψέμα. Το καλό είναι όμως ότι είμαι και δημιουργική, με ωράρια λειτουργίας και αναβλητική μέχρι να χτυπήσει η συνέπεια που θέλω να έχω. Ο λόγος που συμμετέχω στον όμιλο του ηλεκτρονικού περιοδικού είναι γιατί αυτό το περιβάλλον μου επιτρέπει να μοιράζομαι ό,τι ιδέες έχω ελεύθερο και ξέγνοιαστα





Φώτης Πανταζής


Είμαι ο Φώτης και είμαι μαθητής του 4 ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Τρικάλων Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης (ναι ξέρω είναι πολύ μεγάλο το όνομα). Στον ελεύθερο μου χρόνο μου αρέσει να βλέπω σειρές και ταινίες (πρωτότυπο) και να διαβάζω βιβλία, περιστασιακά βέβαια και όποτε μου έρθει η όρεξη, δηλαδή σπάνια. Μισώ τα θεωρητικά μαθήματα και κυρίως το αρχαία αλλά και τη φυσική (για να μην με λένε περίεργο) και όποτε πάω να κάνω φυσική (με τεράστια ψυχολογική προετοιμασία) στο τέλος τα αφήνω στη μέση. Είμαι στον όμιλο του περιοδικού όχι επειδή είμαι καλός στο να γράφω αλλά γιατί θεωρώ την διαδικασία έκδοσης ενός περιοδικού πολύ ενδιαφέρουσα.



Θοδωρής Παζαΐτης

Φίλε αναγνώστη. Ονομάζομαι Θοδωρής Παζαΐτης και φοιτώ στο 4 ο πειραματικό Λύκειο Τρικάλων στην πρώτη τάξη. Όταν μεγαλώσω θέλω να σπουδάσω μηχανικός στο Πολυτεχνείο, με ειδίκευση στον τομέα της ενέργειας. Επέλεξα να συμμετέχω στον όμιλο που θα επιμεληθεί το ηλεκτρονικό περιοδικό δημοσιογραφίας, γιατί θέλω να βελτιώσω την έκφραση μου και να μάθω περισσότερα για το επάγγελμα του Δημοσιογράφου, για τον επιπλέον λόγο ότι ο πατέρας μου είναι δημοσιογράφος.

Ειρήνη Αυγέρη



Είμαι η Ειρήνη και είμαι μαθήτρια της Α" Λυκείου του 4ου Πειραματικού Λυκείου. Πάντα δυσκολεύομαι να γράφω τέτοιου είδους βιογραφικά γιατί το μόνο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό και με περιγράφει είναι η μουσική και τα βιβλία. Όμως με λίγη παραπάνω σκέψη συνειδητοποιώ πως μου αρέσει να γράφω, να ταξιδεύω και να ασχολούμαι με την αστρονομία. Επίσης, ονειρεύομαι υπερβολικά πολύ, όσο cheesy και αν ακούγεται. Νιώθω πως το περιοδικό θα είναι ένας χώρος όπου θα μπορώ να βάλω τις σκέψεις μου σε μια σειρά και να μοιραστώ τις ιδέες μου.

