



ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Έφτασε πάλι το τέλος του τετραμήνου. Τα Χριστούγεννα ήταν μια ανάσα μακριά. Δύο πράγματα τη δίχαζαν μέσα της. Τι να πρωτοκοιτάξει; Το σχολείο που όλο και περισσότερο την πίεζε με τα διαγωνίσματα και τις εργασίες ή να βγει έξω να διασκεδάσει με την παρέα της που κάθε μέρα σχεδίαζε κάτι καινούριο; Φαγητό στο φανταχτερό εστιατόριο απέναντι από την πλατεία, πάρτυ στο κλάμπ, μάζωχη στο σπίτι του...

Η Αριάδνη στα περισσότερα δεν συμμετείχε. Καθόταν να διαβάσει κι εκεί μπροστά στο ανοιχτό βιβλίο στο μικρό γραφειάκι της το μυαλό της ξεφευγε και φανταζόταν την παρέα να διασκεδάζει.

Μια μέρα στην τάξη έπεσε η φαεινή ιδέα από τον Νίκο «Άυριο στο άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου λέω να πάμε όλοι μαζί κι έπειτα συνεχίζουμε στο μπαράκι εκεί κοντά». Όλοι συμφώνησαν με ενθουσιασμό, εκτός από την Αριάδνη που έμεινε σιωπηλή στη γωνιά. Δύο φωνές βούλιζαν στο κεφάλι της. Η μια της έλεγε να μείνει στο σπίτι να συνεχίσει το διάβασμα και η άλλη να το ρίξει για μια φορά έξω, έφηβη ήταν δεν ήταν στρατιώτης! Δυστυχώς οι φίλοι της δεν την περιμέναν και πολύ. Είχαν κουραστεί να την παρακαλούν. Η έξοδος κανονίστηκε χωρίς αυτή και δεν έλειψαν και κάποια κρυφά γελάκια και ματίές προς το μέρος της.

Τέλος της σχολικής μέρας. Η Αριάδνη ακόμη σκεπτική και αναποφάσιστη φτάνει στο σπίτι με κατεβασμένα μούτρα. Εκεί την περιμένουν οι γονείς της «Αριάδνη, κάτσε να φας και έχουμε κάτι να σου πούμε». Για την επιμέλεια και τον χαρακτήρα σου θέλαμε να σου κάνουμε ένα δώρο χριστουγεννιάτικο και να πάμε όλοι μαζί στα Ζαγοροχώρια».

Όταν το άκουσε η Αριάδνη τα έχασε, πάγωσε και δε μίλησε. Το γνωστό αίσθημα πανικού την κατέλαβε. Το άγχος έρρεε μέσα της σαν χείμαρρος. Σηκώνεται από το τραπέζι. Τρέχει στο δωμάτιό της κλαίγοντας. Οι γονείς της σοκαρισμένοι από την αντίδραση δεν ήξεραν πώς να αντιδράσουν. Περίμεναν... τουλάχιστον να χαρεί.

Η αντίδραση της Αριάδνης μοιάζει γελοία και κουραστική. Έχει φτάσει στα όρια της υπερβολής. Όμως, το πρόβλημά της δεν είναι μόνο το σχολείο και τι διάβασμα. Υπάρχει μια πιο βαθιά πληγή που...

— Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ —

