

Η μικρή γοργόνα



Ραφαηλία-Αθανασία



Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα κοριτσάκι που το έλεγαν Άριε λ.Η Άριελ ονειρευόταν να γίνει μια γοργόνα.'Ομως δεν μπορούσε να γίνει γοργόνα γιατί ήτανε άνθρωπος.Μια μέρα η Άριε λ και οι οικογένεια της πήγανε μια βόλτα στη θάλασσα.Η Άριε λ

Παρ' όλο που φοβόταν τη θάλασσα μπήκε μέσα στο νερό για να κολυμπήσει.





Η Άριελ πήγε στα βαθιά νερά και εκεί είδε ένα μικρό ψαράκι. Η Άριελ πήρε το ψαράκι στα χέρια της.'Όταν όμως ένιωσε ότι κάτι την τσιμπάει έτρεξε να βγει έξω.'Ήταν ένα καλαμάρι που την τράβηξε μέσα. Η Άριελ φοβήθηκε πολύ αλλά τον ακολούθησε.

'Όταν πήγε μαζί του είδε μια μάγισσα όπου της είπε

- Κορίτσι μου είσαι η Άριελ.

-Ναι εγώ είμαι η μάγισσα.

-Λοιπόν θα σου πραγματοποιήσω την ευχή που θες αλλά δεν θα το πεις σε κανένα εντάξει.

-Εντάξει.





Ωσπου μια μέρα ήρθαν
οι πειρατές από την
χώρα του Ποτέ και
κάνανε της θάλασσες
με κύματα και η Άριελ
τρόμαξε πάρα πολύ
όταν ήρθαν οι
πειρατές .

'Ομως είπε

- Θα πάω και θα σώσω της Χώρα μου.'Ετσι έβγαλε από τον αφαλό της μερικά κοχύλια.Τότε οι πειρατές του Ποτέ τρόμαξαν και έφυγαν μακριά από την χώρα αυτή αλλά η Άριε λ χάρηκε πολύ και πήγε να δει τους φίλους της . Η Άριε λ ήθελε να γυρίσει πίσω στην χώρα της.



Σε λίγο εμφανίστηκε στο δωμάτιο της και πήρε τηλέφωνο τους φίλους της για να τους πει πως πέρασε Οι φίλοι της δεν το πίστευαν αυτό που άκουσαν.





Πήγε στην μάγισσα και της είπε
-Θέλω να γίνω
άνθρωπος εκείνη της
είπε
-Και εκείνη έφτιαξε ένα
φίλτρο και της είπε να το
ποιοι. Η Άριε λ το πήρε
στα χέρια της και το ήπιε

Μέτα η Άριελ και η φίλες της αποφάσισαν να πάνε στο παγοδρόμιο. Εκεί η Άριελ μπήκε μέσα και άρχισε να κάνει παγοδρόμιο εκεί όμως γλίστρησε και έπεσε κάτω. Άρχισε να πονάει πολύ και ζήτησε βοήθεια από της φίλες της.





'Όταν όμως γύρισαν στο σπίτι η Άριε λ είδε μπροστά της ένα αγόρι εκείνος της είπε
-Είμαι το αγόρι που σε έσωσε. Εκείνη του είπε
-Αλήθεια
-Θέλεις να γίνεις η γυναίκα μου.
- Ναι αμέ.

Την επόμενη μέρα η Άριε λ ντύθηκε και ήτανε έτοιμη για τον γάμο.'Όταν ήρθε ο πρίγκηπας την περίμενε έξω από το κάστρο με μια μεγάλη άμαξα και εκείνη μπήκε μέσα.Εκεί υπήρχαν τεράστιες καρέκλες που την οδήγησαν στον γάμο.'Έτσι παντρεύτηκαν.



'Έτσι η Άριελ και ο πρίγκιπας ήταν ευτυχισμένη που ζούσαν μαζί. Η Άριελ πήγε στο σπίτι της μαζί με τον πρίγκιπα και με την γατούλα της και άρχισαν να παίζουν ηλεκτρονικά. Και έτσι ζήσανε καλά και εμείς καλύτερα.

