

ΕΝΑ ΓΡΗΓΟΡΟ ΡΟΜΠΟΤ



Κώστας-Λάμπρος



< Cover >





Μια φορά κι έναν
καιρό το γρήγορο
ρομπότ και με το
αυτοκίνητό του πήγαινε
προς στην πόλη των
ρομπότ.



Αλλά στον δρόμο του συνάντησε ένα κακό ρομπότ και όποιος περνούσε από εκεί γινόταν κομματάκια. Το γρήγορο ρομπότ τρόμαξε πολύ.

Τότε ο πράσινος τον
χτύπησε με την μπουνιά
του και τον διέλυσε και
το γρήγορο ρομπότ και
συνέχισε το ταξίδι
στην πόλη των ρομπότ.



Στον δρόμο του το αυτοκίνητό του χάλασε και συνάντησε έναν μηχανικό αυτοκινήτων.



Το γρήγορο ρομπότ
των ρώτησε
- Κύριε Τάσο θέλω να
μου φτιάξετε το
αυτοκίνητό μου σε
παρακαλώ; Το έφτιαξα
είπε ο κύριος Τάσος.





Και έπρεπε να συνεχίσει τον δρόμο του για την πόλη των ρομπότ. Άλλα στον δρόμο του συνάντησε έναν κακό και πιο δυνατό και πιο εξυπνότερο ρομπότ από το άλλο.



Ο κύριος Λάμπρος και
όποιος περνούσε από
εκεί γινόταν
κομματάκια.



Πάλη ήρθε ο πράσινος και με την μπουνιά του τον διέλυσε. Άλλα ο πράσινος τον είπε να έρθη μαζί του.



Στον δρόμο τους σηράντισαν μια ροζ φουσκάλα και τους είπε από εκεί να πάτε. Και οι δύο φίλη ακολούθησαν την συμβουλή της φουσκάλας.

Και έτσι εύτασαν στην
πόλη των ρομπότ.

ΤΕΛΟΣ

