

Τα κουνελάκια με τα μήλα.



Ελένα-Αναστασία



< Cover >





Μια μέρα η μαμά κουνέλα έκανε μπάνιο τα αγαπημένα της κουνελάκια. Τα μικρά της έπαιζαν με τις μπουρμπουλήθρες.



Προς το τέλος του μπάνιου η μαμά κουνέλα και τα μικρά της πήγαν στην κουζίνα για να φτιάξουν κουλουράκια για να φάνε το βράδυ.



Η μαμά βγήκε έξω για να δει αν ο θείος της
της έστειλε γράμμα όπως είχε υποσχεθεί.
Είδε το γράμμα και έγραφε Mr rabbit.



Η μαμά αποφάσισε να πάει τα παιδιά της να δουν τον θείο τους.
Επειδή είχαν πολύ καιρό να τον συναντήσουν.



Η μαμά κουνέλα επειδή
κατάλαβε ότι το
λαγουδάκι της είχε
κουραστεί το έβαλε στο
καρότσι του και
ξεκίνησαν για τον θείο.



Τελικά βρήκαν το θείο σε ένα λόφο και αγαπήθηκαν, άρχισαν να φιλιούνται .

Η μαμά κουνέλα οδήγησε τα κουνελάκια σε ένα άγριο δάσος και τελικά αποφάσισαν να κάνουν πικ -νικ ώσπου ἡρθε ένα μαύρο κοράκι. Και τους έφαγε το φαγητό.





Όταν τελείωσαν το φαγητό βρήκαν ένα πολύ ωραιό μέρος για να μαζέψουν μήλα για την υπέροχη μηλόπιτα της μαμάς.



Ο θείος κούνελος πήρε τα ανίψια του στην αγκαλιά του και τους γέμισε φιλιά τα μαγουλάκια τους.



Ξάφνου είδαν ένα κοπάδι με καφέ λαγούς που έβλεπαν το ηλιοβασίλεμα του ουρανού με τα μοβ σύννεφα.



'Όταν έφυγαν από το κοπάδι γνώρισαν μια πεντάμορφη λαγουδίνα με τα μικρά ξαδέρφια της τον Νίκο και την Λίζα.



Τότε την ρώτησε αν θέλει να παντρευτούν.



Όταν γύρισαν σπίτι η μαμά είδε ότι ήταν έτοιμο να πέσει από το κρεβάτι.



Η μαμά ρώτησε τον μπαμπά αν θέλει να πάνε όλοι μαζί στην παραλία ο μπαμπάς ήθελε και τα μικρά βγήκαν από το δωμάτιο χαρούμενα.