

Τα όνειρα της Έλσας

Παναγιώτα-Σοφία



Μια μέρα η Έλσα δεν
ήθελε να κάνει τα
μαθήματά της και
αποφάσισε να κάνει μια
περιπέτεια.





Ετοίμασε λοιπόν την
βαλίτσα της, πήρε το
άλογό της και άρχισαν
την περιπέτεια!



Την πρώτη μέρα, πήγε στη Ζωγρφούπολη και έφτιαξε ανθρωπάκια στη σειρά.

Αμέσως έφυγε από τη
Ζωγραφούπολη και τότε
πήγε στην παραλία.
Φόρεσε το μαγιό της,
έβγαλε της σαγιονάρες
της και έκανε βουτιά στη
θάλασσα.



Άρχισε να νυστάζει.
Εκείνη την ώρα ακριβώς,
έτρεξε στη Ζαχαρούπολη
και ανέβηκε σε ένα
ζαχαρένιο κρεβάτι,
δηλαδή ένα λουκουμά!





Με το που ξύπνησε είχε
βρεθεί στην
Ομορφούπολη. Αμέσως
πήγε στον καθρέφτη και
είχε μεταμορφωθεί σε
άγγελο.



Άρχισε να πεινάει και πήγε στη Χιονούπολη. Εκεί βρήκε ένα δάσος με γλειφιτζούρια και ξεκίνησε να τα τρώει. Της άρεσε τόσο πολύ που δεν ήθελε να σταματήσει.



Μόλις μάζεψε τα πράγματά της για να φύγει ξεπρόβαλαν κάτασπρα αρκουδάκια, που ήταν κρυμένα στο χιόνι και η Έλσα θέλησε να παίξει μαζί τους.

Αφού έπαιξε με τα
αρκουδάκια, πήγε στη
Συννεφούπολη και
μάζεψε πολλά πολύχρωμα
αστέρια.



Πήρε στεναχωριμένη μια
βαρκούλα και είπε μου
λείπει η οικογένειά μου.



Τότε άκουσε τη μαμά της να της φωνάζει “ ξύπνα 'Ελσα πρέπει να πας στο σχολείο”.





'Επεσε από το κρεβάτι.
Σηκώθηκε, ετοιμάστηκε
έφτιαξε τα μαλλιά της και
αποχαιρέτησε το ζωάκι
της. Πήρε την τσάντα της
και έφυγε για το σχολείο.



'Όταν έφτασε στο σχολείο
διηγήθηκε το όνειρό της.
Αμέσως χτύπησε
κουδούνι για σχόλασμα
και δεν πρόλαβε να πει το
όνειρό της.



'Όταν βγήκε από το σχολείο έβρεχε. Ευτυχώς είχε μαζί της την ομπρέλα της.



ΤΕΛΟΣ !!!