

Ο λύκος και οι περιπέτειες στο δάσος



Μάριος-Παναγιώτης

< Cover >



Σε ένα χωριό που ήταν
ειρηνικό κάποτε έπιασε
φωτιά. Μόνο ένας
επιβίωσε. Ήταν ο Κέβιν,
που έπρεπε να επιβιώσει
στο δάσος.





Σε ένα δάσος ήταν μια μάγισσα η Γουίλιαμ ήθελε να τον εκδικηθεί γιατί ήταν καλός άνθρωπος, τους βοηθούσε και έφερνε τροφή και νερό.

Περιπλανιόταν στη θάλασσα για να βρει φαγητό, γιατί πεινούσε πολύ.



'Όταν βράδιασε είδε ένα
όνειρο με ένα φάντασμα
που ήταν πολύ
τρομακτικό για τον Κέβιν,
και έζησε πριν πολλά
χρόνια .





'Ολοι τον ἤξεραν γιατί μερική πήγαιναν στο χωριό του αλλά μερική νόμιζαν πως ἡταν κακός και τον κυνηγούσαν.



Μικροί, μπλε και φιλικοί εξωγήινη είδαν αυτούς που τον κυνηγάνε και του συμβούλεψαν να κρυφτοί

.

'Όμως εκείνη τη μέρα είχε κακοκαιρία και έπρεπε να βρει ένα καταφύγιο. Εκεί κάθισε μέχρι να τελειώσει οι βροχή.



Θυμήθηκε τα παλιά
χρόνια που ήταν μικρός
τον δίδασκε ο μπαμπάς
του, για να μάθει να
πολεμάει και να είναι
γενναίος .



Επειδή σκότωσε ένα από
τα τέρατα τα άλλα
άρχισαν να τον κυνηγούν.
Στο μεταξύ ο μικρός
Κέβιν έτρεχε από τα
τέρατα.



Επειδή μερικοί νόμιζαν ότι ήταν κακός
έφτιαξαν ρομπότ για να τον πιάσουν και να
τον πάνε φυλακή.



Ο Κέβιν έπρεπε να σώσει το πιγκουίνο για να καταλάβουν ότι είναι καλός και να μην πάει φυλακή. Ο πιγκουίνος ήταν μόνος και νόμιζε ότι δεν το αγαπούσαν και έκλαιγε.





Τα στρατεύματα τον είδαν αλλά και το πιγκουίνο . Τότε κατάλαβαν ότι ο Κέβιν ήταν ένας καλός άνθρωπος και καλόκαρδος.



Ταξιδεύοντας πάνω από τη θάλασσα συνάντησε τους γονείς του. Μετά κατάλαβε ότι δεν ήταν ο μόνος επιζώντας από το χωριό.

Ξανά θυμήθηκε το φάντασμα από τον εφιάλτη του . Πονούσε το κεφάλι του και ζαλίστηκε.



'Όταν πόνεσε το κεφάλι
του κουνιότανε.
Σκόνταψε σε ένα
πετραδάκι και ἐπεσε στη
θάλασσα. Οι γονείς του
έκλαιγαν πολύ.



ΤΕΛΟΣ!!!

