

Ο ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΟΣ ΗΧΟΣ



Αλέξανδρος-Λευτέρης



< Cover >



'Ενα βράδυ του Σαββάτου
ένα κοριτσάκι που το
έλεγαν Παρασκευή
άκουσε έναν τρομακτικό
ήχο.



Τότε η Παρασκευή
τρόμεξε πολύ αλά ήθελε
να μάθει τι ήταν αυτος ο
ήχος.



Τότε ένα τεράστιο πουλί την ρώτησε αν ήθελε να την πάει εκεί που ήθελε . Το η Παρασκευή δέχτηκε και.Τότε το πουλί την πήρε στην πλάτη του και έφυγαν μακριά.



Το πουλί πήγε πάνω από
τα σύννεφα πάνω από το
φεγγάρι και η
Παρασκευή τρόμαξε
πολύ.





Η Παρασκευή έφαχνε στο δάσος να βρει την αιτία αυτού του ήχου μα δεν έβρισκε τίποτα. Τότε συνάντησε έναν λύκο.

Καθώς περπατούσε είδε
έναν λύκο και τον
ρώτησε να της πει από
που ήταν αυτός ο ήχος.



Και ο λύκος της απάντησε
πως δεν ήξερε τότε η
Παρασκευή συνέχισε να
περπατά απογοητευμένη.



'Όμως από το πολύ περπάτημα κουράστηκε και είδε ένα σπιτάκι χτύπησε την πόρτα μα δεν ήταν κανείς κανείς. Τότε συνειδητοποίησε ότι ήταν ανοιχτά και μπήκε μέσα και κοιμήθηκε.





Στο όνειρό της είδε έναν τρομακτικό , τεράστιο δράκο. Τότε Ξύπνησε και κατάλαβε ότι βλέπει εφιάλτη.



Τότε συνέχισε το ταξίδι της επάνω σε μια αρκούδα και στο δρόμο τη ρώτησε , αν ήξερε από που ήταν αυτός ο ήχος. Αλλά η αρκούδα είπε να πάει στην αλεπού και να ρωτήσει εκείνη.

Τότε βρήκε την γέρο
αλεπού και την ρώτησε
αλλά κι αλεπού είπε να
πάει σε ένα δεινόσαυρο .





Αλλά και ο δεινόσαυρος
είπε να πάει σε ένα ρα-
κούν και να ρωτήσει.



Αλλά και το ρακούν είπε
να πάει στον
τυρανόσαυρο Ρεξ .



Ο Ρεξ είπε να πάει στην
σοφή κουκουβάγια και να
ρωτήσει εκείνη.

Η σοφή κουκουβάγια είπε
ότι προερχόταν από ένα
ζώο αλλά δεν ήξερε πιο
ήταν.





Τότε μπήκε σε ένα αερόστατο και έφυγε στον ουρανό για να ανακαλύψει τι αιτία του ήχου. Και όσο καθηστερούσε τόσο πιο πολύ ήθελε να μάθει από πού ερχόταν αυτός ο ήχος.

Ψάχνοντας η Παρασκευή
είδε ένα πλοίο και
κατέβηκε να δει τη είναι
μέσα του.



Τότε είδε ένα γέρικο ελάφι που πονούσε πολύ και τότε το ρώτησε τι είχε γίνει. Τότε το ελάφι είπε ότι ένας κυνηγός του πέτηχε με ένα βέλος στη δεξιά του φτέρνα.



Τότε ξύπνησε και
κατάλαβε ότι όλα ήταν
όνειρο.





Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα !!!



ΤΕΛΟΣ