

Το γλυκό αρκουδάκι



9dssuo2

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένα
αρκουδάκι που το έλεγαν Μάρκο και ήταν
ένα καλό αρκουδάκι που ζούσε στην
Ελλάδα!



Μια μέρα ο Μάρκος συνάντησε ένα τέρας και τρόμαξε! Ο Μάρκος ρώτησε με τρομαγμένη φωνή :

- Πώς σε λένε τέρας, ρώτησε ο Μάρκος.
- Με λένε Χνουδωτή μη με φοβάσαι ήρθα στην Ελλάδα γιατί στην χώρα μου γινόταν πόλεμος και έχασα τους γονείς μου . Άλλά οι άνθρωποι με φοβούνται και εγώ πεινάω και είμαι πολύ λυπημένη , είπε η Χνουδωτή.
- Θέλεις να γίνουμε φίλοι, ρώτησε ο Μάρκος
- Ναι, απάντησε η Χνουδωτή .



Τόση ώρα που ο Μάρκος με την Χνουδωτή
μιλούσαν δεν κατάλαβαν ότι έβρεχε αλλά η
βροχή άρχισε να σταματάει και έβγαινε ο
ήλιος.



Οι οικογένεια της Χνουδωτής ζούσε αλλά
ήταν στην Κίνα και ανησυχούσαν που
έχασαν την Χνουδωτή. Η μαμά της
Χνουδωτής έλεγε στα αδέρφια της και τον
μπαμπά της να μην φοβούνται για αυτήν
γιατί ζει και μπορεί να έχει βρει φίλους!



Η Χνουδωτή και ο
Μάρκος πήγαν σε ένα
πάρκο και είδαν κάποια
παιδιά να παίζουν. Ο
Μάρκος ρώτησε την
Χνουδωτή.

-Θέλεις να παίξουμε και
εμείς;
Ναι, είπε η Χνουδωτή.
Και έπαιξαν μαζί για πολύ
ώρα.



Καθώς έπαιζαν σταματήσαν να παίζουν δίπλα από το πάρκο ήταν ένα σπίτι που ζούσε μια κυρία. Εκεί έξω από το σπίτι είδαν ένα δεινόσαυρο και τρόμαξαν.

-Μα καλά ζούνε ακόμα οι δεινόσαυροι, ρώτησε ο Μάρκος την Χνουδωτή .
- Άμα το βλέπουμε θα ζουν, είπε η Χνουδωτή.
Τότε ο Μάρκος και η Χνουδωτή έφυγαν γρήγορα!



Ο Μάρκος και η
Χνουδωτή είδαν ένα παιδί
που η καταγωγή του ήταν
η Κίνα.

Το αγόρι είπε στην
Χνουδωτή σε έχω ξανά
δει στην Κίνα είπε .

-Μα εγώ ποτέ δεν έχω
πάει στην Κίνα,
είπε η Χνουδωτή.

-Τότε μήπως είναι η
οικογένειά σου,είπε ο
Μάρκος.

-Ναι,είπε η Χνουδωτή.

-Τότε ο Μάρκος και η
Χνουδωτή είπαν στο
αγόρι να πάνα στην
Κίνα.Το αγόρι
συμφώνησε.



Καθώς περπατούσαν κουράστηκαν και είδαν ένα παράξενο σπίτι.
-Ας χτυπήσουμε την πόρτα. Είπε ο Μάρκος. Και το αγόρι και η Χνουδωτή συμφώνησαν. Χτύπησαν την πόρτα και είδαν δύο μάγους και τους ρώτησαν τι φτιάχνετε;
-'Εναν χυμό με όλα τα φρούτα του κόσμου που όποιος τα πίνει δεν κουράζεται για δύο μήνες. Είπαν οι μάγοι. Μπορούμε να τον πάρουμε; Ρώτησε το αγόρι. Οι μάγοι είπαν ναι



Ο Μάρκος η Χνουδωτή και το αγοράκι είχαν φτάσει στην Αγγλία. Εκεί πέρα έβρεχε. Και ο Μάρκος και οι φίλοι του δεν μπορούσαν να βρουν καταφύγιο για να μην βρέχονται. Τότε είδαν ότι τους είχε τελειώσει ο χυμός. Καθώς περπατούσαν είδαν ένα παράξενο σπίτι και μπήκαν μέσα.



Μόλις μπήκαν στο σπίτι είδαν μια μάγισσα και φοβήθηκαν. Η μάγισσα τους είπε:

-Μην φοβάστε, ελάτε εδώ!

-Τι θέλετε από εμένα; Τους ρώτησε η μάγισσα.

-Θέλουμε ένα φίλτρο για να μην κουραστούμε εύκολα. Είπαν τα παιδιά.

-Έχω ένα μπισκότο που όποιος το τρώει δεν κουράζετε για πέντε μήνες! Μήπως θα το θέλατε. Είπε η μάγισσα.

-Ναι αυτό θέλαμε! Είπαν τα παιδιά.

Μπισκότο μπισκότο έλα στα χέρια μου!

Γιούπι ευχαριστούμε μάγισσα!

Τίποτα παιδιά μου!

Αντίο!



Το αγόρι είπε: Φτάσαμε στην Κίνα!
Ναι! Είπαν η Χνουδωτή και ο Μάρκος.
Τότε είδαν ένα πανέμορφο μέρος με πάρα
πολλά λουλούδια και δέντρα!



Καλήμερα είμαστε ο
Ευτυχής και ο Αντώνης!
Θέλετε να σας πάμε μια
βόλτα με το
αερόστατο; Ρώτησαν ο
Ευτυχής και ο Αντώνης.
Ναι! Είπαν η Χνουδωτή ο
Μάρκος και το αγοράκι.
Ωραία! Είπαν ο Ευτυχής
και ο Μάρκος.



Τότε είδαν μια αλεπού και την ρώτησαν άμα
ήθελε να ανεβεί μαζί τους στο αερόστατο. Η
αλεπού συμφώνησε.

- Αλεπού πώς σε λένε; Ρώτησε ο Μάρκος.
- Με λένε Μάρθα! Είπε η αλεπού.
- Υπέροχο όνομα! Είπε ο Ευτυχής.
- Ευχαριστώ! Είπε η Μάρθα η αλεπού.



-Κοίτα τα ζωάκια που
είναι ψηλά στον ουρανό
πάνω στο αερόστατο, είπε
μια κυρία που ήταν σε
ένα λιβάδι.



-Α η Χνουδωτή ελάτε ελάτε είδα την
Χνουδωτή γρήγορα ελάτε πριν φύγει. Είπε ο
μπαμπάς της Χνουδωτής.
-Χνουδωτή! Χνουδωτή! Φώναξε ο μπαμπάς
της Χνουδωτής.
-Ε Χνουδωτή νομίζω ότι είναι ο μπαμπάς
σου! Είπε ο Μάρκος.
-'Εχεις δίκιο σταματήστε να κατεβούμε γιατί
είδα τον μπαμπά μου! Είπε η Χνουδωτή.
Και τότε κατέβηκαν και βρήκαν την
οικογένεια της Χνουδωτής.





Και ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα!!!