



Ta γέννια του Άγιου Βασίλη

< Cover >



Το κοριτσάκι αγαπούσε πολύ τον Άγιο Βασίλη. Περίμενε πως και πως να τις φέρει το δώρο της. Αλλά και εκείνη ήθελε να του κάνει ένα δώρο. Έτσι και έγινε πήγε σε ένα μαγαζί δώρων και ζήτησε από την καταστηματάρχισα το ποιο ωραίο δώρο του μαγαζιού.



Εκείνη της είπε ακολούθησέ με και θα σε πάω στο καλύτερο δώρο του μαγαζιού. Το κορίτσι δεν πίστευε στα μάτια της είδε ένα κουτί με χρυσό περιτύλιγμα. Αμέσως πήγε, είδε το δείγμα τι είχε μέσα και σαν το άνοιξε τι είδε. Μια χρυσή καινούρια στολή στα μέτρα του Άγιου Βασίλη.



Το είδε το ξανά είδε και της άρεσε πάρα πολύ. Το πήρε κατεφθείαν και πήγε στο ταχυδρομείο για να του το στήλει. Αφού το κορίτσι γήρησε από το ταχυδρομείο τι βλέπει στην πόρτα της. Ένα κουτί. Το άνοιξε με περιέργεια και είδε ένα κουκλάκι μυνιατούρα το ομείομα του Άγιου Βασίλη. Το πείρε και το έβαλε στο γραφείο της.



Τότε ήθελε να του κάνει κυάλο δώρο αλλά εκείνη τη στιγμή η μαμά της της είπε να στολίσουν το δέντρο, εκείνη δεν αρνήθηκε.



Μια φορά και έναν καιρό
ήταν ο Άγιος Βασίλης.



'Οπως στόλιζαν το δέντρο το μικρό κορίτσι
σκέφτεικε ότι Άγιος Βασίλης χωρίς ωραία
γένια δεν γίνετε.



Για αυτό το κορίτσι πήγε κρυφά στο δέντρο
πήρε και μια σκάλα γι να το φτάσει και
άρχισε να κόβει την κορυφή του δέντρου.



Πήρε την κορυφή και ήθελε πολύ
να πάει στον βόριο πόλο. Αλλά δεν
μπορούσε.



Μόλις έκριψε τη κορυφή στο δωμάτιο της,
κιμύθηκε.'Όταν ξύπνησε ήταν η μέρα των
Χριστουγέννων και ετιμάστικε γρήγορα.



Αποφάσισε να κάνει ποδήλατο για να περάσει η ώρα. Μόλις ἡρθε το βράδυ ἀφησε την κορυφή κάτω από το δέντρο χωρίς την δει κανένας.



Πήγε για ύπνο και μόλις ξύπνησε η κορυφή του δέντρου είχε χαθεί. Ο Άγιος Βασίλης μάλον την είχε πάρει.



Αφού πέρασαν λίγες μέρες το κορίτσι
ξύπνησε ένα πρωί και είδε την κορυφή του
δέντρου να είναι στην θέση της. Κοίταξε
καλύτερα την κορυφή και είδε ένα
ταμπελάκι που έγραφε Βόρειου Πόλου 14.



Μόλις το είδε πήγε σε εκείνη την οδό και είδε ένα τεράστιο σπίτι. Μόλις χτύπησε την πόρτα βγήκε ο Άγιος Βασίλης. Το κοριτσάκι του έδωσε το δώρο και εκείνος την φίλαξε στο δωμάτιο του. Έτσι το κορίτσι έζισε καλά και εμείς καλύτερα.

