

Τα γενέθλια του Κλόβερ

Ραφαηλία-Μαρία





Μια μέρα ο Κλόβερ το κουνελάκι ξύπνησε πολύ χαρούμενος γιατί την επόμενη μέρα είχε τα γενέθλιά του.

Φόρεσε τα ρούχα του
και πήγε στην κουζίνα για
να βοηθήσει την μαμά
του να ετοιμάσουν τα
μπισκότα για τα γενέθλιά
του.



Αφού τελείωσαν πήγαν στο μπάνιο για να καθαριστούν από τις σοκολάτες. Η μαμά πήρε το σφουγγάρι, έβαλε σαπούνι και καθάρισε τα κουνελάκια.





Αμέσως μετά βγήκαν έξω στον κήπο και πήγαν να μαζέψουν μήλα. Η μαμά κουνελίτσα έκοβε τα μήλα από το δέντρο και τα κουνελάκια τα έβαζαν στο καλάθι.

Στη συνέχεια
μπήκαν μέσα και η μαμά
μαζί με τα ποντικάκια
πήγαν να ετοιμάσουν την
μηλόπιτα, με τα μήλα που
είχαν μαζέψει τα
κουνελάκια.





Την ίδια ώρα ο Κλόβερ
έπαιζε στον κήπο με τις
μπουρμπουλήθρες του.

Μετά πήρε το σχοινάκι
του και πηδούσε
ασταμάτητα μέχρι που
κουράστηκε και πήγε στο
σαλόνι για να
ξεκουραστεί.





Αφού ξεκουράστηκε ο Κλόβερ, η μαμά του, του είπε να φορέσει τα ρούχα του για να πάνε μια βόλτα. Η μαμά του και ο μπαμπάς του είχαν ετοιμάσει μια ωραία έκπληξη: μια βόλτα στο λούνα παρκ. Ο Κλόβερ χάρηκε πάρα πολύ και μπήκαν όλοι μαζί στο τρενάκι για μια βόλτα στο λούνα παρκ.



Εκεί στο λούνα πάρκ
υπήρχε μία ζέβρα που
είχε μια μαγική
ικανότητα. Η ζέβρα αυτή
μπορούσε να οδηγήσει
ένα αυτοκίνητο. Ο
Κλόβερ εντυπωσιάστηκε
πάρα πολύ και ζήτησε
από τους γονείς του να
κάνει μία βόλτα με τη
ζέβρα.





Αφού έκανε τη βόλτα με την κυρία ζέβρα πήραν το δρόμο της επιστροφής.

Σε λίγο άρχισαν να φτάνουν και οι πρώτοι καλεσμένοι. Η μαμά τους υποδέχτηκε με χαρά και τους ευχήθηκε καλή διασκέδαση!





Τα κουνελάκια πέρασαν μέσα στο σαλόνι και άρχισαν να χορεύουν. Ευχήθηκαν στον Κλόβερ χρόνια πολλά και του ζήτησαν να δουν την τούρτα του. Μόλις άνοιξε το ψυγείο η τούρτα είχε εξαφανιστεί. Κάτι πονηρά ποντικάκια που τους άρεσαν πολύ τα γλυκά την είχαν φάει. Ο Κλόβερ στενοχωρήθηκε πολύ και έβαλε τα κλάματα.



Η μαμά του, του είπε να μην στενοχωριέται και αμέσως πήγε στο ζαχαροπλαστείο και του έφερε μια άλλη. Αμέσως ήρθε το χαμόγελο στα χείλη του Κλόβερ.

Στη συνέχεια
μιαζεύτηκαν όλοι οι φίλοι
του γύρω από το τραπέζι
και ο Κλόβερ έσβησε τα
κεράκια. Στα γενέθλια
όλοι διασκέδασαν πάρα
πολύ. Έφαγαν, χόρεψαν,
τραγούδησαν και
έπαιξαν. Ο Κλόβερ ήταν
πολύ ευτυχισμένος, ήταν
τα καλύτερα γενέθλια που
είχε κάνει μέχρι τώρα.





'Εζησαν αυτοί καλά κι εμείς
καλύτερα!!!