

Ο επιστήμονας και το ρομπότ.



Κυριάκος Χάρης

< Cover >



Μια φορά κι έναν καιρό
ένας επιστήμονας έφτιαξε
ένα ρομπότ. Μετά το
έβαλε μπροστα στην πόρτα
κανονικά, έτσι έγιναν
συνεργάτες. Κάνανε
πολλά πειράματα
μαζί. Μια μέρα ώμος
έπεσε λίγο νερό πάνω
του. Μετά τον ξαναφτιάξε.



Μετά πήγανε μια βόλτα στην πόλη και χάζευναν στα μαγαζιά. Είδα ότι πέρασε η ώρα αλλά έκατσα ακόμη. Μετά το ρολόι χτύπησε 12 η ώρα και πέρασαν πολλά αυτοκίνητα. Πήγε πρωί οι άνθρωποι πήγαιναν στα εμπορικά και αγόραζαν πολλά πράγματα.



Μετά κάνανε ένα πείραμα για να μικρύνουν μυρμήγκια. Αλλά μίκρυναν οι ίδιοι.
Μετά μάζευαν φύλλα μαζί τους. Γνώρισαν την φωλιά τους και είδαν ότι έχουν μαζέψει πολλά φύλλα.
Μετά τους επιτέθηκαν η μέλισσες και τους χάλασαν τη φωλιά τους.



Μετά χιόνισε πολύ και εμφανίστηκαν κάτι παιδιά και άρχισαν να τους φωνάζουν και τους άκουσαν και λένε ότι που είστε όμως τα παιδιά. Δεν τους άκουσαν μετά όμως, τους είδαν. Στη συνέχεια έγινε βράδυ και φυσούσε πολύ και τους άφησαν εκεί.



Μετά έκανε πολύ κρύο
και δεν είχανε ζεστά
ρούχα και κρύωσαν πολύ
και πήγαν στο σπίτι τους.



Αφού ξημέρωσε πήγαν στο Λούνα πάρκ και πέρασαν τέλεια και έκαναν καινούριους φίλους.



Έτσι όταν περπατούσαν βρήκαν ένα χωριό και συνάντησαν παιδιά και έναν σκύλο. Το ένα το αγοράκι το έλεγαν Γιάννη και το κοριτσάκι το έλεγαν Μαρία. Τον σκύλο τους τον έλεγαν Ντέμπι.



Πήγαν στο μουσείο και
συνάντησαν έναν
δεινόσαυρο που ήταν
μονοκόκαλος αλλά δεν
τους άρεσε και έφυγαν.



Μετά πήγαν σε ένα σπίτι
και συνάντησαν έναν
άνθρωπο που φορούσε
στολή ζογκλέρ και έκανε
πολλά αστεία και το
επιστήμονας και το
ρομπότ και γελούσανε
συνέχεια.



Μετά ήταν πολύ βράδυ
και έπρεπε να γυρίσουν
στο σπίτι και πήγαν σε
μια στάση λεωφορείου
και τότε ήρθε το
λεωφορείο και τους πήγε
στο σπίτι τους.



Μετά κατάλαβε ότι δεν
μπορούσε να ζήσει έτσι
και του εύαλε

