



9ο Δημ. Σχ. Σταυρούπολης

Οι
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ
του Α'2 !!!

Όνομα: _____

2015_2016



Γράφω μια περιπέτειά μου.
Δίνω έναν τίτλο και ύστερα ζωγραφίζω
κάτι σχετικό μ' αυτό που έγραψα.

Η ανακάλυψη

Μια μέρα ήμουν στο χωριό μου και
πήγα έναν περίπατο. Στον δρόμο είδα
κάτι που έμοιαζε με εκκλησάκι
ή σπιτάκι. Δεν μπορούσα να
καταλάβω τι ήταν. Πήγα κοντά
μπήκα μέσα και τι να δω!
Ένα κόκκιρο ανδραστικό.



Ανδρονίκη

Γράφω μια περιπέτειά μου.
Δίνω έναν τίτλο και ύστερα ζωγραφίζω
κάτι σχετικό μ' αυτό που έγραψα.

Τα χενέθλια της φίλης μου
Μια μέρα πήγα στα χενέθλια μιας φίλης
μικροψι. Η οικογένειά της χνόσανε από χροακίαν
Στο σπίτι της είχε πολλά άεσμα. Παιζακι
και διασκεδάσμα. Η μαμά μου ή Ντερρίνα
καθόταν με τη μαμά της φίλης μου.
Ήταν πολύ κρούα!



Γράφω μια περιπέτειά μου.
Δίνω έναν τίτλο και ύστερα ζωγραφίζω
κάτι σχετικό μ' αυτό που έγραψα.

Βόλτα στον Λαχναδά

Μια μέρα η Μαριάννα κι εγώ
πήγαμε στον Λαχναδά. Πρώτα
μπήκαμε στην πισίνα για να
κολυμπήσουμε και ύστερα
φάγαμε παγωτό. Ο μπαμπάς της
Μαριάννας και ο αδερφός της
ο Αντρέας πήγαν στην μεγάλη
πισίνα. Πέρασαμε πολύ ωραία!



ΕΒΕΛΙΝΑ

Γράφω μια περιπέτειά μου.
Δίνω έναν τίτλο και ύστερα ζωγραφίζω
κάτι σχετικό μ' αυτό που έγραψα.

Η πρώτη μέρα στο σχολείο
Την πρώτη μέρα που ήρθα στο
σχολείο είδα την καλύτερή μου
δασκάλα. Γνωριστήκαμε και ύστερα μας
έδωσε ένα χωνάκι γεμάτο με καλαμέλις
και ζαχαρωτά. Είχε δώρο ένα μολύβι
και μια καρτούλα για καλή χρονιά.



Γράφω μια περιπέτειά μου.
Δίνω έναν τίτλο και ύστερα ζωγραφίζω
κάτι σχετικό μ' αυτό που έγραψα.

Η μεγάλη βόλτα μου.
Μια φορά πήγαμε τη μαμά και
τον μπαμπά στο Δούνα
παρκ. Έκανα κούνιο και έπαιξα.
Μετά πήγαμε στα γκρίντινγκ
να φάμε. Ήρθε και η νανά
μου. Μου πήρε ένα παιχνίδι που
μωάρσεσε πολύ!



Θάνος

Γράφω μια περιπέτειά μου.
Δίνω έναν τίτλο και ύστερα ζωγραφίζω
κάτι σχετικό μ' αυτό που έγραψα.

Η Πρώτη μέρα στο μπαλέτο
Την πρώτη μέρα που πήγα στο
μπαλέτο ήμουν πολύ χαρούμενη
Γαργνικά μια φίλη μου έπεσε. Έστρεξα
να τη βοηθήσω. Αυτή με ευχαρί-
στησε και συνεχίσαμε τον χορό.



Νοβ 10

Γράφω μια περιπέτειά μου.
Δίνω έναν τίτλο και ύστερα ζωγραφίζω
κάτι σχετικό μ' αυτό που έγραψα.

Επίσκεψη στην ξαδέρφη μου
Μια μέρα που θα πήγαινα στην
ξαδέρφη μου, ο θείος μου μου πρό-
τεινε να κοιμηθώ εκεί. Χάρηκα τόσο
πολύ! Μπήκα χρήστορα στο αμάξι
και όταν φτάσαμε στο σπίτι του,
πήγα στο δωμάτιο με την ξαδέρφη
μου να παίξουμε. Αρχότερα φάγαμε
πίτσα βλέποντας ταινία. Πέρασα
υπέροχα!



Μαριάννα

Γράφω μια περιπέτειά μου.
Δίνω έναν τίτλο και ύστερα ζωγραφίζω
κάτι σχετικό μ' αυτό που έγραψα.

Το αμάξι που χάλασε

Το προηγούμενο καλοκαίρι μαζί
με τη μαμά και τον μπαμπά πήγαμε
διακοπές. Πήγαμε σε ένα ξενοδοχείο. Μια
μέρα ανεβήκαμε στο αμάξι να πάμε
βόλτα. Στον δρόμο όμως χάλασε. Ο
μπαμπάς κάλυψε βοήθεια κι εμείς
πήραμε ταξί και χυρίσαμε στο
ξενοδοχείο.



Νικόλας

Γράφω μια περιπέτειά μου.
Δίνω έναν τίτλο και ύστερα ζωγραφίζω
κάτι σχετικό μ' αυτό που έγραψα.

Πρωτομαχιά

Την Πρωτομαχιά με τον θείο μου
πήσαμε, ράχσαμε και παίξαμε. Ήδη
παίρα ένα χαλί-πασα. Το βρά-
δυ πήγαμε στο σπίτι μας. Πέ-
ράσαμε ποδή όμορφα!



Τζέσα

Γράφω μια περιπέτειά μου.
Δίνω έναν τίτλο και ύστερα ζωγραφίζω
κάτι σχετικό μ' αυτό που έγραψα.

Πηλασίνοντας για το χωριό
Μια μέρα πήγα με το αυτοκίνητο στο
χωριό. Ήταν ηλιόρατο, ο ήλιος
κι εγώ στο δρόμο το αυτοκίνητο
σταμάτησε. Ο μπαμπάς άνοιξε
τη μηχανή έβαλε νερό κι έτσι
το άμαξι ξαναπήρε μπρος και
συνεχίσαμε το ταξίδι.



χαράλαμπος

Γράφω μια περιπέτειά μου.
Δίνω έναν τίτλο και ύστερα ζωγραφίζω
κάτι σχετικό μ' αυτό που έγραψα.

Χρήστος

Το πάρτι του Θεωρή

Μια φορά ήμουν καλεσμένος σε
ένα πάρτι. Ήρθε ο Αλέξανδρος
και λίγο αργότερα κι άλλα παιδιά.
Παίξαμε, χορέψαμε και τραγουδήσα-
με. Όταν πέρασε η ώρα τα παιδιά
έφυγαν κι έμεινα μαζί με τον
Θεωρή. Οραία που περάσα!



Γράφω μια περιπέτειά μου.
Δίνω έναν τίτλο και ύστερα ζωγραφίζω
κάτι σχετικό μ' αυτό που έγραψα.

Το ταξίδι μου στην Αθήνα
Μια μέρα ο μπαμπάς μου με
πήρε και πήγαμε στην Αθήνα.
Χάρηκα πάρα πολύ. Μου αγάπησε
έναν υπολογιστή, κόνιστέ ράδιο
και το ραδιόφωνο πήγαμε σε ένα
ξενοδοχείο.



Α η μητέρα

Γράφω μια περιπέτειά μου.
Δίνω έναν τίτλο και ύστερα ζωγραφίζω
κάτι σχετικό μ' αυτό που έγραψα.

Βόλτα στις κούνιες

Μια μέρα εγώ, η μαμά και ο
μεγάλος αδερφός μου ο Αλέξανδρος
πήγαμε στις κούνιες. Όταν γυρίσα-
με στο σπίτι πήραμε φουρούλια
και παίξαμε λίγο στο λαττοπ.
Ήταν μια ωραία μέρα.



Γράφω μια περιπέτειά μου.
Δίνω έναν τίτλο και ύστερα ζωγραφίζω
κάτι σχετικό μ' αυτό που έγραψα.

Η κουραστική βόλτα
Μια μέρα ήμουν στο χαιρίο
Ανέβηκα μαζί με τα αδέρφια
μου, τον θείο μου και τον
ζάδεφό μου σε ένα ψηλό
βουνό. Ήταν κουραστικό αλλά
εμένα μου άρεσε πολύ.

