

Τίτλος: Τα φαντάσματα της σοφίτας

Συγγραφέας: Μάνος Κοντολέων

Πρωταγωνιστές: Άννα, Δομήνικος, Ορέστης

Ήρωες: Προπάππος Μήτσος, Προγιαγιά Αννίτσα, οι καλεσμένοι του πάρτι, οι γονείς των δύο αδελφιών, Μπιρ-Παρά

Περίληψη: Η Άννα με τον αδελφό της Δομήνικο, ζουν στο πέμπτο όροφο μιας πολυκατοικίας. Στον πέμπτο όροφο ανήκει και η ταράτσα της πολυκατοικίας, όπου υπάρχει ένα δωματιάκι που το λένε “σοφίτα”. Ο Δομήνικος παίζει με το ηλεκτρονικό του παιχνίδι και διαβάζει τα αγαπημένα του περιοδικά, ενώ η Άννα με τον Ορέστη ακούν μουσική, διαβάζουν ποιήματα και θαυμάζουν τα παλιά ρούχα και αντικείμενα που υπάρχουν στη σοφίτα. Η Άννα σκέφτηκε να διοργανώσει ένα αποκριάτικο πάρτι και οι καλεσμένοι να έχουν ντυθεί κύριοι και κυρίες της παλιάς εποχής. Μεταξύ των αντικειμένων που χρησιμοποιούσαν τα παιδιά ήταν και η κουδουνίστρα του προπάππου Μήτσου. Στο πάρτι που έγινε ο Δομήνικος χρησιμοποίησε και την κουδουνίστρα η οποία όμως χάθηκε. Ο προπάππος Μήτσος με την προγιαγιά Αννίτσα έκαναν άνω κάτω το σπίτι για να την βρουν αλλά δεν τα κατάφεραν. Το σπίτι αναστατώθηκε αλλά τα τρία παιδιά δεν κατάλαβαν για ποιο λόγο. Το ίδιο βράδυ τα δύο αδέλφια είδαν στον ύπνο τους το ίδιο όνειρο. Τον προπάππο τους και την προγιαγιά τους να τους ζητούν συγγνώμη για την αναστάτωση και ότι ο προπάππος Μήτσος θα στεναχωρηθεί αν δεν βρεθεί η κουδουνίστρα του. Για το λόγο αυτό ο προπάππος Μήτσος και η προγιαγιά Αννίτσα πήγαν και έκαναν άνω κάτω το σπίτι του Ορέστη μήπως και βρεθεί εκεί. Τα παιδιά αντιλήφθηκαν πως κάτι συμβαίνει με τους παππούδες και αποφάσισαν την ώρα που βγαίνουν τα πνεύματα στις 12 τα μεσάνυχτα να βρίσκονται στην σοφίτα. Εκεί μίλησαν με τα πνεύματα, το πνεύμα του παππού και της γιαγιάς. Την



επόμενη μέρα τα τρία παιδιά θυμήθηκαν ότι ο Βρασίδης ήταν αυτός που είχε τελευταία φορά την κουδουνίστρα, γι' αυτό πήγαν στην καφετέρια όπου συχνάζει. Αυτός με απότομο ύφος τους είπε ότι δεν την έχει γιατί την αντάλλαξε στο παζάρι με ένα αναπτήρα. Οι παππούδες θύμωσαν με το ύφος του και άρχισαν να πειράζουν και να τραβάνε τον Βρασίδα. Την επόμενη μέρα τα παιδιά πήγαν στο παζάρι να ανταλλάξουν τον αναπτήρα με την κουδουνίστρα. Κατάφεραν τελικά να πάρουν την κουδουνίστρα και να την επιστρέψουν στη σοφίτα;

K.K.