

# Το κοριτσάκι με τα σπέρτα

Τίτλος:

Συγγραφέας: Χανς Κρίστιαν Άντερσεν

Πρωταγωνιστές: Το κοριτσάκι

Ήρωες: Το κοριτσάκι

Περίληψη:

Ένα φτωχό κοριτσάκι βγήκε να πουλήσει σπέρτα το τελευταίο βράδυ του χρόνου. Το καημένο το κοριτσάκι είχε γυμνά ποδαράκια και ξεσκεπάστο το κεφαλάκι του. Πριν φύγει από το σπίτι του φορούσε ένα ζευγάρι πασουμάκια, αλλά τα έχασε στο δρόμο που έτρεχε για να ξεφύγει από τις άμαξες που έτρεχαν. Το ένα πασουμάκι δεν το βρήκε ποτέ και το άλλο το πήρε ένα αγόρι. Τα πασουμάκια του ήταν πολύ μεγάλα και για αυτό τα έχασε, έτσι το κοριτσάκι συνέχισε το δρόμο του με γυμνά ποδαράκια.

Το κοριτσάκι φορούσε μία ποδιά και είχε μέσα σπέρτα και κρατούσε και ένα ματσάκι στο χεράκι του. Επειδή κρύωνε άναψε ένα σπέρτο για να ζεσταθεί λίγο. Το κοριτσάκι εκεί που έπεφτε το φως του σπέρτου είδε σαν να κάθεται δίπλα σε μια μεγάλη σιδερένια σόμπα, με γυαλισμένα χάλκινα πόδια και χάλκινα στολίδια. Το κοριτσάκι άπλωσε τα πόδια του και...Ω! Έσβησε το σπέρτο. Το κοριτσάκι άναψε και άλλο ένα σπέρτο και εκεί που έπεφτε το φως είδε τον τοίχο διάφανο σαν πέπλο και μπορούσε να δει και το δωμάτιο, ήταν και το τραπέζι στρωμένο με ένα όμορφο τραπεζομάντιλο και πάνω σε αυτό είχε μία αχνιστή ψητή χήνα. Τότε το σπέρτο έσβησε. Το κοριτσάκι άναψε και άλλο ένα σπέρτο. Το κοριτσάκι εκείνη την στιγμή βρέθηκε κάτω από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο που είχε και πολλά στολίδια. Το σπέρτο έσβησε. Έπειτα το κοριτσάκι είδε ένα αστέρι να πέφτει και σκέφτηκε ότι κάποιος πεθαίνει, έτσι του είχε πει η γιαγιά του που ήταν η μόνη που το αγαπούσε πραγματικά το κοριτσάκι, όμως η γιαγιά του είχε πεθάνει. Το κοριτσάκι άναψε ένα ακόμα σπέρτο. Εκεί που έπεφτε το φως στεκόταν η γιαγιά του. <<Γιαγιά>> φώναξε η μικρούλα. Η μικρούλα είπε στην γιαγιά της να την πάρει μαζί της και έτσι έγινε. Το επόμενο πρωί το κοριτσάκι είχε πεθάνει και το ψυχρό σωματάκι του ήταν ακουμπισμένο στον τοίχο. Το κοριτσάκι είχε πεθάνει από το κρύο το προηγούμενο βραδύ.

Μ.Γ.

