

# ΕΟΡΤΗ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ



# ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ



# ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ

Βασίλειος ο Μέγας, Γρηγόριος ο  
Θεολόγος, Ιωάννης ο Χρυσόστομος,

οι μεγάλοι φωστήρες της Εκκλησίας  
αναδείχθηκαν και Προστάτες της Παιδείας,  
Εμπνευστές δασκάλων και μαθητών.



# ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ είναι ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Ξεκίνησαν από τα παιδικά τους χρόνια μ' ορμή και λαχτάρα για τις κορφές της γνώσης και τις κατέκτησαν. Κι ύστερα κατέβηκαν απ' αυτές, για να βρουν το συνάνθρωπο και να τον διακονήσουν. Από αυτούς παραλάβαμε τον πολύτιμο θησαυρό μας, το μεγαλύτερο πλούτο μας, την Ελληνορθόδοξη παράδοσή μας. Στις δικές τους φωτεινές διάνοιες, στις δικές τους αγιασμένες ψυχές συναντήθηκαν τα ελληνικά γράμματα και τα χριστιανικά διδάγματα και συνέθεσαν τον ελληνορθόδοξο πολιτισμό.



# Οι τρεις Ιεράρχες ως βαθείς γνώστες της ανθρώπινης ψυχής είπαν αλήθειες παιδαγωγικές.

Για τους μαθητές

**Μέγας Βασίλειος:** Να κοπιάζεις! Ο νους διατηρεί επί πολύ όσα αποκτήθηκαν με κόπο.



**Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος:** Να αγωνίζεσαι! Τα στεφάνια είναι για τους αγωνιστές, όχι για κείνους που κάθονται στις κερκίδες.



**Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος:** Η προκοπή σου είναι η ξεκούραση του δασκάλου.  
Να ευγνωμονείς το δάσκαλό σου.



# ΧΟΡΩΔΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ.



# Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΕΙΠΕ :

Για το δάσκαλο

**Ιερός Χρυσόστομος:** <<Είδες δάσκαλον αγωνιζόμενον; Παράστηθι!.  
Είδες δάσκαλον να αγωνίζεται; Στήριξέ τον!

Να είναι ο δάσκαλος αιδέσιμος, δηλ. σεβαστός, και η ζωή του να είναι παράδειγμα.

Πάνω απ' όλα να είναι αξιόπιστος και να αγαπά και να αγαπιέται από τους μαθητές του.



# ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ. ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΙ. ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ. ΤΡΕΙΣ ΦΩΣΤΗΡΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ.

Οι τρεις Ιεράρχες αναδείχθηκαν **οικουμενικοί διδάσκαλοι**, γιατί με τα λόγια, τα συγγράμματα, τη διδαχή τους επηρέασαν βαθύτατα όλες τις δομές της κοινωνίας και του πολιτισμού. Με τεράστια οι ίδιοι μόρφωση, ασχολήθηκαν ( ιδίως ο Μέγας Βασίλειος ) με κάθε τομέα της επιστήμης του καιρού τους. Γι' αυτό και αναδείχθηκαν **προστάτες των γραμμάτων και της παιδείας**. Μιας παιδείας που κατακτάται όχι μόνο με τη στείρα απόκτηση γνώσεων, αλλά κυρίως με τη βαθύτερη καλλιέργεια της ψυχής, την κατά Θεόν μόρφωση.



# Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο “ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ” ΙΕΡΑΡΧΗΣ



Ο Μέγας Βασίλειος αφιέρωσε τον εαυτό του στο Θεό και την Εκκλησία. Και ο Θεός για την αρετή του και την προσφορά του στο συνάνθρωπο τον ανέδειξε **Μέγα**. Ήταν ο << **φωστήρας της οικουμένης** >>, που διατύπωσε με ορθότητα και ακρίβεια τα δόγματα της Ορθοδοξίας. **Ο Άγιος**, που δόθηκε με αυταπάρνηση στα έργα της αγάπης. Ο << **ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ** >> Ιεράρχης, που μαζί με τους άλλους δύο <<προστάτες των γραμμάτων>>, τον άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο και τον άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο, άνοιξαν δρόμους στην επιστήμη και στη μάθηση.

# Μέγας Βασίλειος, ο <<πανεπιστήμονας>>

Βρισκόμαστε, 355μ.χ., στην Καισάρεια της Καππαδοκίας.

Ο Βασίλειος, που η ιστορία τον ονόμασε Μέγα, μόλις έχει γυρίσει από τις σπουδές του στην Αθήνα. Είναι 25 ετών. Νέος με ικανότητες θαυμαστές και με πλούτη πολλά. Η φήμη του εξαπλωνόταν σιγά σιγά σε όλη την οικουμένη.

Ήταν ένα φαινόμενο ανθρώπου. Οι ικανότητες και τα ταλέντα του

απαράμιλλα. Σπούδασε **Νομική, Ρητορική, Γραμματική, Φιλολογία,**

**Φιλοσοφία, αλλά και Αστρονομία, Μαθηματικά και Γεωμετρία, Μουσική ακόμη και Ιατρική.**



# Μέγας Ιεράρχης Βασίλειος ο Καππαδόκης

**Ο Βασίλειος**, γιος ξακουστού ρήτορα, έχει την ευγλωττία ως φυσικό χάρισμα, που του το αναγνωρίζουν. Αφού και την έδρα της Ρητορικής στην Αθήνα του είχαν προσφέρει ομόφωνα καθηγητές και φοιτητές, μόλις είχε τελειώσει τις σπουδές του. Αλλά εκείνος αρνήθηκε. Ο Θεός του μίλησε με το στόμα της αδελφής του Μακρίνας. -Πρόσεχε! Μη σε σαγηνεύει η δόξα του κόσμου, του λέει η μεγάλη αδελφή. Η Εκκλησία σε περιμένει ! Και ο Βασίλειος τα άφησε όλα και αφιέρωσε τον εαυτό του στον Θεό και την Εκκλησία. Και ... τα προσόντα του; Τα πλούτη του; τι έγιναν αυτά; Χάθηκαν; Τίποτα δε χάθηκε. Τα πλούτη του τα μοίρασε. Και τα προσόντα του τα κέρδισε η οικουμένη!



# ΜΕΙΝΕ ΔΙΠΛΑ ΜΟΥ ΕΣΥ ΚΥΡΙΕ



# Το περίφημο έργο η <<Εξαήμερος>>

Ο Μέγας Βασίλειος στην << Εξαήμερο >> ως σοφός επιστήμων μελετά σε βάθος και σε πλάτος τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου από τον Πάνσοφο Δημιουργό. Ο ασκητικός Μέγας Ιεράρχης Βασίλειος ο Καππαδόκης έζησε τον 4ο αιώνα και ήταν φημισμένος για τα πολλά του προσόντα. Η τρομερή επιστημονική του κατάρτιση και το θάρρος της γνώμης του, η δυνατή συγγραφική του πένα, το θεολογικό βάθος των λόγων του και η αγία ζωή του ήταν μερικά από τα χαρίσματα που τον κατέστησαν Μέγα. Εκείνο όμως που κατεξοχήν τον διέκρινε ήταν η απaráμιλλη αγάπη του για τους συνανθρώπους του.



# Η περίφημη << ΒΑΣΙΛΙΑΔΑ >>.

Τις γνώσεις του στην Ιατρική τις αξιοποίησε στην περίφημη <<Βασιλειάδα >> του, φιλανθρωπικό έργο-πρότυπο για όλες τις εποχές. Πλούσια μοίραζε τα δώρα της αγάπης του ο Μέγας Άγιος Βασίλειος τον 4ο αιώνα. Ήταν ο εμπνευστής και ο εμπυχωτής της οργανωμένης φιλανθρωπικής δράσης και κοινωνικής πρόνοιας. Τα διάφορα ιδρύματα, που με την επιστασία και την καθοδήγησή του λειτουργούσαν, συγκρότησαν μια πρωτότυπη πόλη: τη Βασιλειάδα. Φτωχοί, ασθενείς και κατατρεγμένοι κάθε είδους έβρισκαν υλική και πνευματική στήριξη στη Βασιλειάδα, στην πόλη της χριστιανικής και ανιδιοτελούς αγάπης.



# Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

**Τι χρειάζεται λοιπόν για να είναι κανείς καλός συζητητής;**

Ο Άγιος άριστος γνώστης της ψυχολογίας του ανθρώπου , υποδεικνύει: - Να ερωτά χωρίς ερευσιτικότητα.

- Να απαντά χωρίς υπεροψία και εγωισμό.
- Να μη διακόπτει το συνομιλητή του όταν λέει κάτι χρήσιμο.
- Να μη θέλει να παρεμβάλλει επιδεικτικά το δικό του λόγο.
- Να κρατάει ισορροπία ανάμεσα στο να λέει και στο να ακούει.
- Να έχει τη διάθεση και τη ταπείνωση να μαθαίνει, χωρίς να ντρέπεται για την άγνοιά του.
- Να διδάσκει χωρίς φθόνο, χωρίς ζήλεια.



# Ένα μήνυμα από το Μέγα Βασίλειο

Ανάμεσα στα εκλεκτά έργα του Μεγάλου Βασιλείου, είναι και μία Ομιλία του << Προς τους νέους για το πως θα μπορούσαν να ωφεληθούν από τα συγγράματα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων. Η Ομιλία αυτή απευθυνόταν στους Χριστιανούς νέους της εποχής του. Ως Χριστιανοί νέοι, που ζούσαν και



σπούδαζαν σε εποχή ειδωλολατρική ακόμη είχαν τον προβληματισμό: Πρέπει να διαβάζουν αυτοί που έχουν δεχθεί την Χριστιανική πίστη, έργα Ελλήνων συγγραφέων, ειδωλολατρών; Ο σοφός Ιεράρχης απαντά ΣΤΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ με πολλή παιδαγωγικότητα και πλούτο γνώσεων, χωρίς καθόλου να απομακρύνεται από τους στόχους της Χριστιανικής ζωής

**ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ** όσων περιέχονται στα έργα αυτά. Όπως όταν κόβουμε από την τριανταφυλλιά το άνθος, παραμερίζουμε τα αγκάθια, έτσι και στην περίπτωση των μη χριστιανικών συγγραμμάτων, αφού καρπωθούμε από αυτά όσο είναι χρήσιμο ας προφυλαχθούμε από το βλαβερό.



# Οι Τρεις Ιεράρχες είναι οι δικοί μας Άγιοι

**Οι Άγιοι όλων των ανθρώπων.** Γιατί αγάπησαν βαθιά και χωρίς διάκριση τον κάθε άνθρωπο: τον άρρωστο, το φτωχό, τον πονεμένο, τον πεινασμένο, τον ορφανό, τον αδικημένο και τον διακόνησαν φροντίζοντας την ψυχή και το σώμα του, με θυσία όχι μόνο της πατρικής περιουσίας τους αλλά και της ίδιας της ζωής τους.

**Οι Τρεις Ιεράρχες είναι οι δικοί μας αλλά και παγκόσμιοι Άγιοι,** αφού φώτισαν με τις ακτίνες της θείας διδασκαλίας όλη την κτίση και την οικουμένη.



# ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ Ο ΝΑΖΙΑΝΖΙΝΟΣ

Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε στην πατρίδα του , την Αριανζό, στη μικρή πολιτεία της Καππαδοκίας , έχοντας δασκάλους του σπουδαγμένους συγγενείς του. Ο Γρηγοριος φοίτησε στη Φιλοσοφική σχολή της Αθήνας που είχε τότε μεγάλη φήμη. Κύριες σπουδές του ήταν η ρητορική και η φιλοσοφία. Τόσο δε απέδωσε σ'αυτές, ώστε στο τέλος των σπουδών του οι φοιτητικοί σύλλογοι τον ανάγκασαν να παραμείνει στην Αθήνα, προσφέροντάς του καθηγητική έδρα, για να διδάξει φιλοσοφία! Αλλά η Αθήνα δεν θα τον << αιχμαλωτίσει>> για πολύ. Την εξαιρετική αυτή, για πολλούς, σταδιοδρομία την διέκοψε, για να βρεθεί στη Ναζιανζό, όπου επίσκοπος ήταν ο πατέρας του. Σε λίγο θα γινόταν ιερέας, αφιερώνοντας τελείως τον εαυτό του στον Θεό. Από την πόλη Ναζιανζό, όπου πολλές φορές διακόνησε , επονομάστηκε Ναζιανζινός.



# ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Κάτοχος μεγάλης κλασικής παιδείας, έθεσε τον πλούτο των γνώσεών του και το σπουδαίο λογοτεχνικό του τάλαντο στην υπηρεσία της πίστεως, είτε διατυπώνοντας το ορθό δόγμα, είτε χειραγωγώντας στην κατανόηση και βίωση των μεγάλων αληθειών του Ευαγγελίου. Η Εκκλησία τον ανύψωσε και τον τίμησε ιδιαίτερα αποδίδοντάς του τον τίτλο <<Θεολόγος>>. Η μνήμη του εορτάζεται στις 25 Ιανουαρίου, εκτός της κοινής εορτής των Τριών Ιεραρχών στις 30 Ιανουαρίου.



# ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μαθητεύει κι αριστεύει στη Ρητορική κοντά στο φημισμένο ειδωλολάτρη ρητοροδιδά - σκαλο Λιβάνιο, ο οποίος, όταν ρωτήθηκε σε ποιον θα εμπιστευόταν τη διαδοχή στην περίφημη σχολή του, απάντησε : << Στον Ιωάννη, αν δεν τον είχαν πάρει λάφυροι Χριστιανοί >>. Ήταν ευφυέστατο μυαλό και σπούδασε πολλές επιστήμες στην Αντιόχεια . Ανέπτυξε πρωτοφανή ευγλωττία στα κηρύγματα του και υπήρξε αυστηρός ασκητής και δεινός ερμηνευτής της Αγίας Γραφής. Έργο Του είναι η Θεία Λειτουργία την οποία τελούμε κάθε Κυριακή στην Εκκλησία , με λίγες μόνο, από τότε μετατροπές.



# ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΑΙ

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ**

**ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ**

Προστάτες των Ελληνικών  
Γραμμάτων και της Παιδείας  
Πρότυπα μορφώσεως, αρετής,  
αγάπης και κοινωνικής προσφοράς.



Ατένισέ τους στη γιορτή τους

- 30 Ιανουαρίου - και άντλησε

έμπνευση και δύναμη για τη  
ζωή σου.

