

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ

Από την άλλη, οι μαθητές της Γ' και Δ' τάξης αποφασίσαμε να γίνουμε σωστοί γεωγράφοι και να αναζητήσουμε πληροφορίες για το γεωγραφικό διαμέρισμα που ζούμε. Με οδηγό το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος, ερευνήσαμε στο διαδίκτυο απ' όπου και αντλήσαμε πληροφορίες για τους νομούς, τα νησιά, τα βουνά, τις λίμνες και τα ποτάμια του διαμερίσματος που ζούμε.



Και δεν περιοριστήκαμε εκεί... Η εργασία μας κινητοποίησε μαθητές της Ε' και Στ' τάξης να μας αναδιηγηθούν τις εκδρομές τους σε διάφορα μέρη του διαμερίσματος μας. Με αυτό τον τρόπο γνωρίσαμε και μέσα από τα μάτια τους τις ομορφιές του τόπου μας!

« Μια εκδρομή στην θάλασσα »

Όταν τελείωσαν τα σχολεία το καλοκαίρι ήρθε. Εγώ και η οικογένειά μου μετακομίσαμε στο εξοχικό μας σπίτι στον Άγιο Δημήτρη.

Εκεί πήγαινω κάθε καλοκαίρι για να είμαι λίγο πιο κοντά στην θάλασσα.

Μόλις έφτασα αντίκρισα μια θέα θεαματική. Το τοπίο ήταν μαγευτικό με την καταγάλανη και την μπλε θάλασσα, τα νησιά και

τις μεγάλες παραλίες με αμώμο και βοτόζι-λάκια. Να ακούς τα πουλάκια να κελαηδούν αρμονικά και όσο πιο κοντά στην θάλασσα τόσο πιο έντονα κούρτζε το λώδιο.

Την επόμενη ημέρα όταν ξύπνησα και κατέβηκα στην παραλία αντίκρισα κάτι πολύ περίεργο. Ήταν ένα τεράστιο ψάρι. Εκείνη τη στιγμή κατατρόμαξα. Έτρεξα και πήρα την απόψη και προσπάθησα να το πιάσω αλλά μάταια. Ήταν θηρίο ανήμερο και τελικά μπόρεσε να φύγει έχω στέναχωρήθηκα πολύ αλλά είπα δεν πειράζει ένα ψάρι είναι!

Αυτό το καλοκαίρι ήταν φανταστικό και δεν έχω ζήσει κανένα τέτοιο καλοκαίρι. Ευχομώ να το ζαναζήσω μέχρι την τελευταία στιγμή. Χπέροχο καλοκαίρι γεμάτο εκληήσεις.

Δημήτρης

«Μια εκδρομή στο βουνό»

Τον περασμένο χειμώνα μαζί με την οικογένεια μου και κάποιους φίλους μας πήγαμε στην Όθρυ για να παίξουμε με το χιόνι.

Με τα αυτοκίνητά μας πήγαμε στο βουνό για να βρούμε μια αλιότομη πλαγιά για να κάνουμε ζουζουήθρα.

Όταν βγάσαμε έριχνε πολύ χιόνι, όμως αυτό που μου τράβηξε την προσοχή ήταν το εκθαμβωτικό σπορ. Ήταν όλα άσπρα, το χιόνι ήταν μαλακό σαν βαμβάκι. Λίγο πιο δίπλα υπήρχε ένα ρυάκι με γρήγορο νερό που αν έπινες λίγο νερό σε δρόσιζε κατευθείαν. Επίσης, μύριζε πολύ ωραία γιατί υπήρχαν πολλά έλατα. Όλα αυτά με έκαναν να αισθάνομαι ήρεμη.

Μαζί με τη φίλη μου, την Κάκια, ανεβαινώντας τον λόφο βρήκαμε κάτι πατημασιές που νομίζοντας ότι ήταν αλεπούς, τις ακολουθήσαμε και φτάσαμε στην κορφή του βουνού. Τότε νιώσαμε κάτι να μας κοιτάει. Όταν χυρίσαμε τα κεφάλια μας ανεικρίσαμε έναν πελώριο λύκο. Τότε, ξεκινήσαμε να τρέχουμε μανιωδώς, όμως γλιστρήσαμε και αρχίσαμε να περιφοχυρίζουμε στο χιόνι.

Ευτυχώς φτάσαμε στους γονείς μας περιφοχυρνώντας και ήμασταν σαν χιονάνθρωποι. Τινάξαμε το χιόνι από πάνω μας και πήγαμε για μια ζεστή σοκολάτα.

Μετά από όλα αυτά ήμουν πολύ φοβισμένη αλλά δε θα ξεχάσω την ομορφιά του βουνού.

«Μια Εκδρομή στο βουνό»

Πριν από λίγο καιρό, εγώ με την οικογένειά μου και τα ξαδέφια μου είχαμε πάει μια εκδρομή στο βουνό.

Λοιπόν 1 μέρα πριν την εκδρομή έρχεται και μου λέει η μαμά μου, ότι την άλλη μέρα θα πηγαίναμε στο βουνό. Εγώ όπως περνούσε η μέρα το ξέχναχα. Έτσι όταν έφτασε το βράδυ, πήγα να κοιμηθώ και δεν το είχα στον νου μου. Την επομένη ήρθε και με ξύπνησε στις 9:00 το πρωί και εγώ ξαφνιαστικά. Τότε άρχισα να ετοιμάζομαι και χωρίς να το καταλάβω, ήρθε ο μπαμπάς μου και ξεκινήσαμε.

Το βουνό που θα πηγαίναμε λέγεται Τσατάλι και βρίσκεται στην Όθρυ. Θέλαμε 1 ώρα για να φτάσουμε στο Τσατάλι, και μέσα σε αυτή την ώρα με συνόδευε μια ανεπαράληπτη θέα, με λουλούδια και χωριά. Όταν φτάσαμε στο εξοχικό, κατεβάσαμε τα πράγματα και εγώ έπρεζε να ανεβώ σε ένα δέντρο που είχαμε εκεί.

Το τοπίο που ανδωνόταν μπροστά σου σου έκοβε την ανάσα. Από εκεί πάνω μπορούσες να δεις ολόκληρο τον Βόλο και το Πύλιο. Όπου κι αν πήγαινες μύριζες όμορφες μυρωδιές από λουλούδια και άκουγες τα πουλάκια να κέδηδούν μελωδικά.

Όταν έφτασε το μεσημέρι φάγαμε, παίξαμε, ξεκουρασθήκαμε και πήγαμε για έναν περίπατο. Καθώς περπατούσαμε βρήκαμε κάτι αγελάδες στην αρχή φοβηθήκαμε αλλά δε μας έκαναν κάτι.

Η μέρα περνούσε καταπληκτικά και εγώ ήμουν χαρούμενη που ξέφυγα από την καθημερινότητα και χόρτσαι παιχνίδια.

Καλλιόπη Μελάνη