

ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ

Μηνιαίο περιοδικό Δημοτικού Σχολείου
Αχιλλείου



«Χριστούγεννα»

ΤΕΥΧΟΣ 3^ο
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023

ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ

Δεκέμβριος 2023. Έφτασε, επιτέλους, ο αγαπημένος μήνας όλων. Ο μήνας που αφιερώνουμε διδακτικές ώρες για χριστουγεννιάτικες κατασκευές, τραγούδια και άλλες δράσεις. Κι εμείς, ως σωστοί μαθητές, απολαύσαμε τον μήνα αυτό και με το παραπάνω.

Όπως σωστά θα υποθέσατε το τεύχος αυτό είναι αφιερωμένο στην Χριστούγεννα, την αγαπημένη γιορτή μικρών και μεγάλων! Γίναμε μικρά ξωτικά και είμαστε έτοιμοι να σας παρουσιάσουμε όλες τις χριστουγεννιάτικες δράσεις. Βέβαια, τον μήνα αυτό ολοκληρώσαμε και το e-twinning project μας και είμαστε πολύ περήφανοι που αποκτήσαμε φίλους από πολλά μέρη του κόσμου και γνωρίσαμε τις συνήθειές τους. Μαζί μας θα τις ανακαλύψετε κι εσείς...

Καλή ανάγνωση!!!

Επιμέλεια περιοδικού: Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί
του Δημ. Σχ. Αχιλλείου

ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Από την πρώτη κιόλας μέρα του γιορτινού μήνα Δεκέμβρη ξεκινήσαμε τις χριστουγεννιάτικες δημιουργίες μας. Εργαστήκαμε με πολύ μεράκι και χαρά, καθώς είχαμε σκοπό να στείλουμε στους διαδικτυακούς μας φίλους στην Ιταλία και στην Ισπανία στο πλαίσιο του etwinning προγράμματος που είμαστε μέλη.

Πρώτη μας μέλημα ήταν να γνωρίσουν οι φίλοι μας γεύσεις της χώρας μας. Γι' αυτό πήραμε μολύβι και χαρτί και με την καθοδήγηση της μαγείρισσας του κάθε σπιτικού οι μαθητές της Γ', Δ', Ε' και Στ' τάξης καταγράψαμε χριστουγεννιάτικες συνταγές. Έπειτα, αφού τις μεταφράσαμε στα Αγγλικά (γιατί βλέπετε είμαστε και γλωσσομαθείς), τις φιλοτεχνήσαμε στο πρόγραμμα canva και τις συγκεντρώσαμε όλες μαζί σε ένα ψηφιακό βιβλίο.

Αν, λοιπόν, ξεμείνετε από ιδέες για το χριστουγεννιάτικο, εμείς είμαστε εδώ για να σας δώσουμε μερικές. Ανοίξτε απλά τον υπολογιστή σας και κλικάρετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

<https://www.storyjumper.com/book/share/165627211/CHRISTMAS-RECIPES>



ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Εκτός από τις συνταγές μας ετοιμάσαμε για τους φίλους και χριστουγεννιάτικες κάρτες για να τους ευχηθούμε τόσο στη γλώσσα μας όσο και στη δική τους.

Η κατασκευή των καρτών ήταν πολύ απολαυστική, αλλά και απαιτητική ταυτόχρονα, καθώς απαιτούσε μαθητικές γνώσεις και δεξιότητες χειρισμού υπολογιστή ή ταμπλέτας.

Με μεγάλο ενθουσιασμό καταφέραμε να φέρουμε εις πέρας και αυτό το εγχείρημα. Το τελικό αποτέλεσμα μας δικαίωσε, δε συμφωνείτε;



ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Το σχολείο μας μοσχοβόλησε...

Όχι, δε φτιάξαμε κουλουράκια, αλλά σαπουνάκια. Η κα Ράνια Θεοδορογιάννη μας τίμησε για ακόμα μια φορά και μας έδειξε βήμα βήμα πώς να δημιουργήσουμε τα δικά μας χριστουγεννιάτικα σαπουνάκια.

Φυσικά, αφού φτιάξαμε δυο-τρία για τον καθένα μας, δεν παραλείψαμε να φτιάξουμε και για τους διαδικτυακούς μας φίλους. Άλλωστε, έρχονται Χριστούγεννα και εμείς είμαστε πολύ γενναιόδωροι!



Ευχαριστούμε θερμά την κα Ράνια Θεοδορογιάννη για την όρεξη και το πλατύ χαμόγελο με το οποίο μας επισκέπτεται κάθε φορά!

ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Τελευταίος σταθμός στο χριστουγεννιάτικο project μας ήταν η δημιουργία στολιδιών.

Το σύνθημα μας ήταν «Πλάθω πλάθω στολιδάκια με πηλό στα χεράκια». Αφού πλάσαμε τον πηλό, του δώσαμε σχήμα με τη βοήθεια χριστουγεννιάτικων κουπάτ και βάψαμε τα στολιδάκια μας με χίλια δυο χρώματα.



Με πολλή αγάπη διαλέξαμε κάποια από αυτά για να τα στείλουμε μαζί με το βιβλίο συνταγών, τις κάρτες και τα σαπουνάκια στους φίλους μας στην Ιταλία.

ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Πέρα από το χριστουγεννιάτικο project που πραγματοποιήσαμε παρέα με άλλους μαθητές ανά την Ευρώπη, οι χριστουγεννιάτικες δραστηριότητές μας δεν περιορίστηκαν εκεί.

Πραγματοποιήσαμε, λοιπόν, το δικό μας χριστουγεννιάτικο εργαστήρι. Ως σωστά ξωτικά του Αϊ-Βασίλη, ξεκινήσαμε τις ετοιμασίες για να 'ναι όλα έτοιμα για τα Χριστούγεννα. Από το εργαστήρι μας δεν έλειψαν και οι γονείς μας, συνοδοιπόροι μας σε κάθε μας βήμα και πολύτιμοι βοηθοί.

Μαζί τους φτιάξαμε χριστουγεννιάτικες κάρτες και στολιδάκια για να διακοσμήσουμε τόσο το δέντρο του σπιτιού μας όσο και το δέντρο της τοπικής κοινότητας.



Αφού εργαστήκαμε σκληρά, αποφασίσαμε να το ρίξουμε στο παιχνίδι. Επιδοθήκαμε σε διάφορα παιχνίδια, αλλά και σε ένα χριστουγεννιάτικο κυνήγι θησαυρού με σκοπό να βρούμε τον κρυμμένο σάκο του Αϊ-Βασίλη. Και τα καταφέραμε εξαιρετικά.



ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ



Και για να κλείσουν γλυκά οι τελευταίες μέρες του έτους στο σχολείο, καλέσαμε τα μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων για μας γλυκάνουν.

Με τη βοήθειά τους φτιάξαμε πεντανόστιμα troufákia και τα απολαύσαμε και με το παραπάνω. Γι' αυτό και τις ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας!!!



Στο πνεύμα των ημερών αυτών το σχολείο μας αποφάσισε να συμμετέχει σε φιλανθρωπικές δράσεις που ενημερώνουν και ευαισθητοποιούν τους μαθητές και τις μαθήτριες μας στον εθελοντισμό και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Συγκεντρώσαμε αρκετά γαλατάκια και στείλαμε ήδη την παραγγελία μας για τα αστεράκια του Make a wish.



ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Οι γιορτινές μας προετοιμασίες έκλεισαν με τι άλλο; Μα φυσικά με κάλαντα...

Φορέσαμε τα γιορτινά μας, αρπάξαμε τα τρίγωνά μας και βγήκαμε στην πλατεία του χωριού να ψάλλουμε μελωδικά τα κάλαντα. Όχι, δε ζητήσαμε φιλοδώρημα. Αντίθετα, μάλιστα, στολίσαμε το δεντράκι της κοινότητας με τα χειροποίητα στολίδια μας.



Κι αν κάποιος από εσάς έμεινε με το παράπονο πως δε μας άκουσε, μη νοιάζεστε! Φροντίσαμε και γι' αυτό...

Με ένα απλό κλικ στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να απολαύσετε τις μελωδικές μας φωνές...

https://www.canva.com/design/DAF3asY-6Zg/fCNLBC7eJlkV7zEfq_5vAw/edit

(Κάλαντα Χριστουγέννων)

<https://www.canva.com/design/DAF3awnrkak/KX8tUwNGAz3ZuP14MYEbkw/edit>

(Κάλαντα Πρωτοχρονιάς)

https://www.canva.com/design/DAF3a4oXtI8/zm6n_4UQAdxj3je1yRHIKg/edit

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Δε	Τρ	Τε	Πε	Πα	Σα	Κυ
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

3^η Δεκεμβρίου

«Παγκόσμια Ημέρα
Ατόμων με Αναπηρία»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία οι μαθητές του σχολείου επεξεργαστήκαμε σχετικό υλικό με σκοπό να γνωρίσουμε τι σημαίνει αναπηρία και να ευαισθητοποιηθούμε πάνω σε σχετικά θέματα.

Όλες οι τάξεις πραγματοποιήσαμε σχετικές δράσεις και μπήκαμε στη θέση αυτών των ατόμων, ώστε να βιώσουμε όσα βιώνουν κι εκείνοι.

Τελικά, καταλήξαμε πως κάθε μορφής αναπηρία μπορεί να μετατραπεί σε δύναμη αν υπάρχει θέληση, επιμονή και στήριξη από το κοινωνικό

σύνολο.



ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Δε	Τρ	Τε	Πε	Πα	Σα	Κυ
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

5^η Δεκεμβρίου

«Ασφαλώς κυκλοφορώ
με τον κ. Κ.Ο.Κ. για οδηγό»

Καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου οι μαθητές της Γ' και Δ' τάξεως επεξεργαστήκαμε το πρόγραμμα οδικής κυκλοφορίας «Ασφαλώς κυκλοφορώ με τον κύριο Κ.Ο.Κ. για οδηγό» στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

Αφού γνωρίσαμε τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, τους μετατρέψαμε σε χιουμοριστικά ποιήματα, ώστε να τα αποτυπώσουμε πιο καλά. Μελετήσαμε και κατασκευάσαμε τα σήματα που καθημερινά συναντούμε στον δρόμο μας από και προς το σχολείο. Μάλιστα, δημιουργήσαμε και αφίσα για να ευαισθητοποιήσουμε όλους τους συμμαθητές μας σχετικά με την ασφαλή μετακίνηση με ποδήλατο δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε κατά τη μετακίνηση τις βραδινές ώρες (ρουχισμός, φώτα).



Το project μας ολοκληρώθηκε την Τρίτη 5/12/23, οπότε και οι Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αλμυρού επισκέφτηκαν το σχολείο μας και μας μίλησαν για όλα αυτά τα θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας.

