

Εθελοντική Αιμοδοσία-Πράξη

Κοινωνικής Αλληλεγγύης



Ραξενίδης Βασίλης
Μένκοι Στέφανος ΓΔ

Το 1ο ΕΠΑΛ Ελευθερούπολης θέλοντας να κάνει έμπρακτο βίωμα των μαθητών την κοινωνική αλληλεγγύη και να μας εθίσει να συμμετέχουμε ενεργά στα κοινωνικά δρώμενα, βοηθώντας εθελοντικά τους συνανθρώπους μας διοργάνωσε εθελοντική αιμοδοσία για τους ενήλικους μαθητές του σχολείου τη Δευτέρα 15 Μαΐου, στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Στην αιμοδοσία συμμετέχαμε ενήλικοι αλλά ανήλικοι μαθητές άνω των 17,5 ετών. Οι μαθητές μαζί με τους συνοδούς καθηγητές μεταβήκαμε στο νοσοκομείο Καβάλας με έξοδα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου ΕΠΑ.Λ. Ελευθερούπολης.

ΕΠΑΛ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

Εθελοντική Αιμοδοσία Μαθητών

Δευτέρα 15 Μαΐου 2023



Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

Με την υποστήριξη του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων του ΕΠΑ.Λ Ελευθερούπολης

Εθελοντική Αιμοδοσία-Πράξη

Κοινωνικής Αλληλεγγύης



Παξενίδης Βασίλης

Η Δευτέρα 15 του Μάη ήταν μια διαφορετική ημέρα για μαθητές του σχολείου μας. Ήταν μια μέρα που διδάχτηκαν ένα μάθημα αλλιώτικο από αυτό που βιώνουν καθημερινά στις τάξεις τους και στα θρανία. Αντί για μαθηματικά, γλώσσα, πληροφορική και άλλα τεχνικά μαθήματα, τα παιδιά αποφάσισαν να κάνουν μια πράξη αλληλεγγύης και αλτρουιστικής βοήθειας προς άλλους ανθρώπους. Κι ας μην το κατάλαβαν οι περισσότεροι. Αποφάσισαν να προσφέρουν εθελοντικά αίμα. Έτσι, λοιπόν, το πρωί της Δευτέρας μας βρήκε, τέσσερις δασκάλους και είκοσι έναν μαθητές και μαθήτριες στην αιμοδοσία του νοσοκομείου Καβάλας. Άλλος για να χάσει το μάθημα, άλλος από περιέργεια, άλλος για τη βόλτα στην Καβάλα, άλλος ίσως για την παρέα. Όποιος κι αν ήταν ο λόγος κι η αφορμή, είναι γεγονός ότι αυτά τα παιδιά, για πρώτη φορά στη ζωή τους, δώρισαν λίγο απ' το αίμα τους στους συνανθρώπους τους. Έμαθαν ότι το αίμα είναι ένα πολύτιμο αγαθό, που μόνο ο ανθρώπινος οργανισμός μπορεί να το παράγει και μόνον ο άνθρωπος μπορεί να το προσφέρει στο συνάνθρωπο του. Έμαθαν ότι το αίμα δεν παρασκευάζεται, δεν πουλιέται και δεν αγοράζεται.

Έμαθαν ότι οι ανάγκες για αίμα είναι μεγάλες, για ασθενείς και τραυματίες. Κατάλαβαν ότι η αιμοδοσία είναι μια σημαντική πράξη προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Και το καλύτερο απ' όλα; Διαπίστωσαν ότι είναι μια πράξη ακίνδυνη, ανώδυνη και σύντομη. Τελικά δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα εκείνο το παλιό σλόγκαν : «Δεν δίνεις το αίμα σου. Δίνεις δέκα λεπτά απ' το χρόνο σου». Όλοι εντυπωσιαστήκαμε από τη συμπεριφορά του προσωπικού. Γιατροί, νοσηλευτές, και νοσηλεύτριες μας καλωσόρισαν με ευγένεια και με υπομονή διαχειρίστηκαν άψογα το φόβο και το άγχος των παιδιών κάνοντας τα να νιώσουν, όσο το δυνατόν, πιο άνετα. Και μόνιμα με ένα χαμόγελο και ένα ευχαριστώ στα χείλη τους, λες και το αίμα που προσφέραμε προοριζόταν για αυτούς. Και έτσι, αφού ένας ένας, μία μία, όλοι οι μαθητές και μαθήτριες σηκώθηκαν απ' τα κρεβάτια της αιμοληψίας, εθελοντές αιμοδότες πλέον, και οι δικές μας ανησυχίες πέταξαν μακριά, σκεφτήκαμε πόσο πολύ άξιζε που αφιερώσαμε το πρωινό μας για αυτή την πράξη κοινωνικής προσφοράς. Γιατί η αιμοδοσία, πέρα από την πρακτική της αξία στον τομέα της υγείας, ως πράξη μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας εθελοντισμού δωρεάς και αλληλεγγύης στην κοινωνία. Κι αυτό είναι ένα μάθημα που δύσκολα μπορεί να διδαχθεί σε μια αίθουσα διδασκαλίας