



## **ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΖΩΑ: ΜΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΧΕΣΗ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ!**

Η 4η Απριλίου θεσπίστηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων το 2010 για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την τύχη των εκατομμυρίων αδέσποτων που υπολογίζεται ότι ζουν κάτω από πολύ κακές συνθήκες στον πλανήτη μας. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, μόνο στην Ελλάδα, ο αριθμός των αδέσποτων ζώων ξεπερνά τα δύο εκατομμύρια. Πρόκειται για ζώα που ζουν στους δρόμους και αντιμετωπίζουν μία σειρά κινδύνων όπως έλλειψη τροφής και νερού, ιατρικής περίθαλψης και φυσικά διατρέχουν κίνδυνο κακοποίησης ή να χτυπηθούν από κάποιο τροχοφόρο. Η ημέρα που επιλέχτηκε να γιορτάζεται ως ημέρα αφιερωμένη στα ζώα δεν είναι καθόλου τυχαία, αφού συμπίπτει με τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, προστάτη των ζώων και του περιβάλλοντος. Ήδη από τον Απρίλιο του 1977, ιδρύθηκε στη Γενεύη η “Διεθνής Ένωση των Δικαιωμάτων του Ζώου” η οποία στο πρώτο από τα 14 άρθρα που έχει συντάξει, διακηρύσσει ότι “όλα τα ζώα γεννιούνται με ίσα δικαιώματα στη ζωή”.

Δυστυχώς, παρόλο που ζούμε στον 21ο αιώνα, συναντάμε καθημερινά περιπτώσεις εκμετάλλευσης και κακοποίησης ζώων είτε είναι δεσποζόμενα είτε αδέσποτα είτε άγρια ζώα είτε ζώα παραγωγής. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα σέβονται και δεν αναγνωρίζουν το δικαίωμά τους στη ζωή, με αποτέλεσμα κάθε μέρα να διαβάζουμε και να ακούμε κάποιο άσχημο νέο που σχετίζεται με αυτά τα υπέροχα πλάσματα.

Τα τελευταία χρόνια, όμως, κάτι έχει αρχίσει να αλλάζει, αχνά και στη χώρα μας. Μέσα σε όλα αυτά τα ζοφερά περιστατικά, υπάρχουν και άνθρωποι που επιλέγουν συνειδητά να βοηθήσουν με όποιον τρόπο μπορούν τα ζώα μέσω του εθελοντισμού. Φυσικά και οι άνθρωποι που δεν ασχολούνται ενεργά με τον εθελοντισμό, μπορεί να έχουν κάποιο ζώο συντροφιάς που να το φροντίζουν σαν ισότιμο μέλος της οικογένειάς τους ή να ταΐζουν τα γατάκια και τα σκυλάκια της γειτονιάς τους. Πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση ήταν το λεγόμενο δίκαιο της ευζωίας των ζώων, δηλαδή μία σειρά κανόνων για την ευημερία τους. Το δεύτερο, από το οποίο - τουλάχιστον στην Ελλάδα - απέχουμε πολύ, αναφέρεται σε ένα σύνολο δικαιωμάτων των ζώων. Το τρίτο και ακόμα πιο ουσιαστικό, θα αφορά την αναγνώριση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ζώων, που θα σταθμίζονται ως ισότιμα με εκείνα των ανθρώπων.



Με την ευκαιρία αυτή οι φιλοζωικές οργανώσεις προωθούν την υιοθεσία των αδέσποτων ζώων, ενώ τονίζουν την ανάγκη φροντίδας και προστασίας τους από διάφορους κινδύνους, μεταξύ των οποίων η έλλειψη φαγητού και νερού, η εγκατάλειψη, η ανθρώπινη βία, ο υπερπληθυσμός, οι καιρικές συνθήκες, η παράνομη εκτροφή, οι ασθένειες.

Όσον αφορά στο νομικό πλαίσιο, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.4039/2012, οι Δήμοι έχουν την υποχρέωση να διαχειρίζονται τα αδέσποτα ζώα. Πιο συγκεκριμένα, είναι υπεύθυνοι για την περισυλλογή, την επανένταξη, τον κτηνιατρικό έλεγχο, την περίθαλψη, στείρωση και σήμανσή τους, τη συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής η οποία θα είναι αρμόδια να εξετάζει το ποσοστό επικινδυνότητας ενός ζώου καθώς και να διαχειρίζεται προβλήματα που προκύπτουν από τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, την ίδρυση και λειτουργία Δημοτικού Καταφυγίου για αδέσποτα ζώα συντροφιάς, τη φύλαξη δεσποζόμενων ζώων που έχουν αφαιρεθεί από τον ιδιοκτήτη τους με εισαγγελική παραγγελία και την επιβολή διοικητικών προστίμων για τις παραβάσεις του ν.4039/2012 αναφορικά με τις υποχρεώσεις ιδιοκτητών και την κακοποίηση ζώων.

Η συμπεριφορά μας απέναντι στα ζώα λέει πολλά για το ποιο είμαστε, για τις αξίες μας και την ικανότητά μας να σεβόμαστε τους γύρω μας είτε πρόκειται για ανθρώπους είτε για ζώα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να προσφέρουμε βοήθεια στα αδέσποτα ζώα όπως δίνοντάς τους τροφή και νερό, παρέχοντάς τους φιλοξενία, με το να γίνουμε εθελοντές σίτισης, κοινοποιώντας αγγελίες υιοθεσίας, επικοινωνώντας με φιλοζωϊκές οργανώσεις, με την κατάλληλη ενημέρωση για τα δικαιώματα των ζώων, στηρίζοντας οικονομικά τις φιλοζωϊκές οργανώσεις ή σωματεία, προγραμματίζοντας επίσκεψη σε καταφύγια, βοηθώντας τους

συνανθρώπους μας που ανήκουν σε ευπαθή ομάδα με κατοικίδιο και φυσικά υιοθετώντας ένα αδέςποτο.

Ας αναλογιστούμε ότι κάθε ζώο δικαιούται φροντίδας, προσοχής και προστασίας από τον άνθρωπο. Εξάλλου η αγάπη για τα ζώα είναι δείκτης πολιτισμού και καλοσύνης.

*«Η συμπόνια για τα ζώα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την καλοσύνη ενός χαρακτήρα. Και μπορεί να ειπωθεί με σιγουριά ότι αυτός που είναι σκληρός με τα ζώα δεν μπορεί να είναι καλός άνθρωπος».*

*Άρθουρ Σοπενχάουερ (1788-1860), Γερμανός φιλόσοφος*



### **Υπεύθυνη Καθηγήτρια:**

Καραβασιλειάδη Διονυσία (Φιλολόγος)

### **Ομάδα Σύνταξης:**

Κανδαράκη Ελευθερία (Α)

Κασσελάκης Γεράσιμος (Α)

Πάτα Στεφανία (Α)

Σφηναρολάκης Ανδρέας (Α)

Γκοστήμα Κλεό (Β-ΟΙΚ.)

Κατάκη Αρχόντισσα (Β-ΟΙΚ.)

Σαρτζετάκη Αλίκη (Β-ΓΕΩΠ.)