

## Εθελοντισμός: πράξη ανθρωπιάς

Και ενώ ζούμε στον 21<sup>ο</sup> αιώνα, τον αιώνα της εξέλιξης και της προόδου, πολλές χώρες κατακλύζονται και ταλανίζονται από αποτρόπαιες πράξεις κατά του ανθρώπου και φυσικές καταστροφές που απειλούν το παρόν και το μέλλον του πλανήτη μας. Φαινόμενα τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα από το κράτος, που χρήζουν ανθρωπίνης συμπαράστασης και αλληλεγγύης και τα οποία έρχονται να αντιμετωπίσουν σαν από μηχανής θεοί οι εθελοντές.

Εθελοντής δεν είναι μόνο αυτός που θα «τρέξει» να σβήσει τη φωτιά και να διασώσει ανθρώπους από φυσικές καταστροφές. Είναι αυτός που θα προσφέρει ανιδιοτελώς είδη πρώτης ανάγκης, χρήματα ή και ιατροφαρμακευτικό υλικό για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Μπορεί να είναι αυτός που προσδοκά ένα υγιές φυσικό περιβάλλον και θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να το πετύχει ή εκείνος που θα συμμετάσχει σε εθελοντική αιμοδοσία της περιοχής του, ευχόμενος να καταφέρει να σώσει έστω και έναν άνθρωπο από τα δεινά της ασθένειάς του. Είναι αυτός που θα εργαστεί εθελοντικά σε συλλόγους και ιδρύματα για την προστασία και την βοήθεια κοινωνικά αδύναμων και περιθωριοποιημένων ατόμων. Η ομάδα των μορφών του εθελοντισμού, λοιπόν, είναι πολυποίκιλη και κάθε εθελοντής μπορεί να δείξει την αλτρουιστική του διάθεση όπως και όσο μπορεί, αποκομίζοντας ηθική ικανοποίηση.

Ωστόσο, πολλοί δεν γνωρίζουν ότι ο ρόλος του εθελοντισμού στις ζωές των δοκιμαζόμενων από τη μοίρα συνανθρώπων μας είναι πολυδιάστατος, καθώς όχι μόνο τους χαρίζουμε απλόχερα την αγάπη μας απαλύνοντας τον πόνο τους αλλά αφήνουμε πίσω την ιδιοτέλεια μας και προσπαθούμε ενεργά να τους στηρίξουμε υλικά και ηθικά. Λειτουργούμε ως αναγκαίο συμπλήρωμα του κοινωνικού κράτους και προσφέρουμε πολύτιμη αρωγή στον αγώνα για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους προστατεύοντας τους από φαινόμενα εκμετάλλευσης. Προάγουμε την πίστη στον συνάνθρωπο και στην ικανότητα του για το καλύτερο. Και τέλος, αναπτύσσουμε και καλλιεργούμε στους πολίτες, και ιδιαίτερα στους νέους, αξίες όπως η συμμετοχή, η υπευθυνότητα και η συλλογικότητα, απομακρύνοντας τους από τη νοοτροπία της αδιαφορίας και του ατομικισμού.

Ο εθελοντισμός, λοιπόν, μας οδηγεί στο να κοιτάξουμε κατάματα την ωμή πραγματικότητα και να αφήσουμε στην άκρη το «εγώ», και ό,τι αυτό συνεπάγεται, και να επικεντρωθούμε στο «εμείς». Δεν είναι ένα εύκολο κίνημα, απαιτείται υπομονή και επιμονή αλλά όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε εθελοντής δε γεννιέσαι αλλά γίνεσαι. Όταν, όμως, αποφασίσεις πραγματικά να γίνεις, το αίσθημα της πληρότητας θα σε ανταμείψει και θα αποτελέσει το βάθρο για την ηθική εξύψωση σου!

Κατέχου Ιωάννα Μαρία, μαθήτρια Β Τάξης του ΕΠΑΛ Καλλονής