

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗ

Ακλουθώντας την διαδρομή δίπλα από τον Κεράτιο κόλπο, λίγο πριν αντικρίσουμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο , ξεπροβάλλει δεσπόζουσα , με τον επιβλητικό της τρούλο, η Μεγάλη Πτριαρχική του Γένους Σχολή. Βρίσκεται στο Φανάρι, στην κορυφή του πέμπτου λόφου της Πόλης και αποτελεί σταθμό του Ελληνισμού και τις Ορθοδοξίας!

Ιδρύθηκε μετά την άλωση της Πόλης στις 6 Ιανουαρίου του 1454 ως συνέχεια της Οικουμενικής Σχολής που είχε ιδρύσει ο Μεγάλος Κωνσταντίνος τον 4^ο αιώνα μ.Χ. Από την σύστασή της μέχρι το 1849 στεγάστηκε σε διάφορα οικήματα της περιοχής του Φαναριού. Στις 30 Ιανουαρίου του 1880 τοποθετείται ο θεμέλιος λίθος, του τωρινού κτηρίου, στον πέμπτο λόφο της Κωνσταντινούπολης στην συνοικία Μουχλίου. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν από τον πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ στις 12 Σεπτεμβρίου 1882 και αρχιτέκτονας του κτιρίου ήταν ο Κωνσταντίνος Δημάδης

Πλησιάζοντας πιο κοντά στη σχολή μείναμε έκπληκτοι από την μαγευτική θωριά της!! Το κτήριο καταλαμβάνει 3.020 τ.μ και αποκαλείται από τους κατοίκους της περιοχής ως κόκκινο κάστρο λόγω της εμφάνισής του. Παρατηρώντας το πολύ προσεκτικά μπορεί αντιληφθεί κανείς ότι έχει σχήμα αετού. Ο Κωνσταντίνος Δημάδης είχε ως σκοπό να το δημιουργήσει σε σχήμα αετού. Έτσι οι ,είκοσι πέντε, αίθουσες της σχολής να διαθέτουν άπλετο φωτισμό. Το πρώτο που αντικρίσαμε καθώς εισήλθαμε στην σχόλη ήταν η αυλή της , η οποία αποτελείται από γήπεδα μπάσκετ , ποδοσφαίρου και βόλεϊ



Στον πρώτο όροφο συμαντάμε τα γραφεία του λυκειάρχη, του υποδιοευθυντή, το λογηστήρειο, τη γραμματεία, και τη αίθουσα των

καθηγητών. Στον δεύτερο όροφο υπάρχουν έξι αίθουσες διδασκαλίας και η υπέρλαμπρη αίθουσα τελετών, η οποία είναι άξια προς συζήτηση για τον στολισμό της. Μόλις εισέλθει κανείς στον χώρο αυτό ,αντικρίζει φωτογραφίες σημαντικών ατόμων που έχουν επηρεάσει την πορεία της σχολής. Στην οροφή δεσπόζει μια μοναδική εικόνα των τριών ιεραρχών! Το πιο εντυπωσιακό ήταν οι απεικονίσεις αρχαίων και μυθικών ατόμων , γύρω γύρω στους τοίχους. Ιδιαίτερη εντύπωση μας έκανε η εικόνα η οποία μας παρουσιάζει τον Όμηρο να δοξάζεται από ορισμένες παρουσίες οι οποίες αντιπροσώπευαν τον χρόνο, την τραγωδία, τον μύθο , την αρετή, την μονωδία, την ιστορία, την σοφία και την ποίηση. Στον τρίτο όροφο βρίσκονται τα εργαστήρια των θετικών επιστημών και των υπολογιστών ενώ στον θόλο πάνω από το κεντρικό κτήριο στεγάζεται το αστρονομικό παρατηρητήριο της σχολής που διαθέτει ένα παλιό τηλεσκόπιο!!!

Μπορεί η επίσκεψη αυτή να ανήκει πλέον στο παρελθόν αλλά έχει παραμείνει χαραγμένη στην μνήμη όλων των παιδιών που συμμετείχαν στο ταξίδι αυτό με το πρόγραμμα Εράσμους. Σίγουρα αν ρωτήσετε ,όλους όσους είχαμε την ευκαιρία αυτή, πως η επίσκεψη στην Μεγάλη Πατριαρχική του Γένους Σχολή ήταν μοναδική και ανεπανάληπτη. Αισθανόμαστε πολύ τυχεροί που συμμετείχαμε !!!

- Sparmatseto.gr
- Pronews.gr