
*Στιγμιότυπα από τη γιορτή
της 25^{ης} Μαρτίου*



Με τα πολύτιμα λόγια του Ρήγα Φεραίου, του Στρατηγού Μακρυγιάννη,
του Διονύσιου Σολωμού, του Νικόλαου Κασομούλη,

με τους μεστούς στίχους του Γκάτσου, του Καμπανέλλη,
του Ελευθερίου,

με τις υπέροχες μουσικές του Λεοντή, του Χατζηδάκι, του Ξαρχάκου,
του Ανδριόπουλου,

με πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό,
τιμήσαμε την επέτειο της έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης στο
σχολείο μας.



Ο Διευθυντής του Σχολείου
κ. Αθανάσιος Παπαβασιλείου

«Πατρίς, να μακαρίζεις γενικώς
όλους τους Έλληνες,
ότι θυσιάστηκαν για σένα, να σ' αναστήσουνε»
Στρατηγός Μακρυγιάννης



Η ορχήστρα

Άρης Α., Μαρία Ζ., Ελευθερία Σ., Μαρία Φ.



Ορέστης Κ.
Δημήτρης Π.



Δέσποινα Σ.
Κωνσταντίνα Γ.



Άλκηστις Κ.



Γεωργία Ν.



Θανάσης Ρ.



Zωή Μ.



Σταυριάννα Μ.



«...Ενάντια σ' αυτή την ύβρη λοιπόν, την παράνομη, αυθαίρετη και τυραννική εξουσία του σουλτάνου, οι Έλληνες καλλιέργησαν και αντέταξαν την ιδέα της **ελευθερίας** και της **ανθρώπινης αξιοπρέπειας**. Σε κάθε παρόμοια ύβρη οφείλουμε επομένως ως Έλληνες και ως πολίτες του σύγχρονου κόσμου να προτάσσουμε τον αγώνα για τις αξίες του ανθρωπισμού...»



Υπεύθυνη γιορτής

Δημοπούλου Αναστασία, Φιλολόγος

Τεχνική επιμέλεια γιορτής

Κουβά Ιωάννα, Φυσικός
Κούστας Βασίλης, Φυσικός
Ρηγούλης Θανάσης, Μαθητής του Γ1