
ΕΦΗΒΕΙΑ

Η εφηβεία είναι μία δύσκολη περίοδος που περνάνε οι άνθρωποι λίγο πριν γίνουν ενήλικες. Θα μπορούσε να πει κανείς πως είναι ένα μικρό τρέιλερ για το πώς θα είναι ο καθένας όταν ενηλικιωθεί. Μέσα σε αυτήν την φάση περνάει πολλές δυσκολίες που συνήθως σχετίζονται με τα μαθήματα και με το τι θα πρέπει να διαλέξει για την επαγγελματική του σταδιοδρομία . Από αυτή την αρκετά δύσκολη στην επιλογή απόφαση ο μαθητής έρχεται αντιμέτωπος με το άγχος , διότι δεν είναι μία εύκολη, αλλά μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που θα κάνει κατά την διάρκεια του βίου του. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως θα είναι κι απαραίτητα σωστή, γιατί ως γνωστόν ποτέ κανείς δεν ξέρει πώς θα του τα φέρει η ζωή.

Ένας ακόμη από τους κυριότερους προβληματισμούς των εφήβων σήμερα αλλά και διαχρονικά , είναι η φιλία κι η στήριξη που δέχεται είτε από κάποιο κοντινό του άνθρωπο, που υπάρχει ήδη στη ζωή του από μικρή ηλικία, είτε από κάποιον που μόλις έχει μπει στην ζωή του κι την έχει αλλάξει προς το καλύτερο στηρίζοντας τον σε δύσκολες στιγμές. Η φιλία δεν μπορεί να αντέξει, αν δεν υπάρχει κατανόηση, η οποία είναι δύσκολη να βρεθεί στις μέρες μας και συνήθως δεν υπάρχει, αν δεν μοιάζουν οι ζωές των φίλων έστω κι λίγο. Ακόμα όμως κι να δεν ταυτίζονται οι ζωές τους υπάρχουν κι οι σπάνιες περιπτώσεις, στις οποίες το μόνο που μετράει κι τους ενώνει είναι η αγάπη κι η ζεστασιά που νιώθει η μία ψυχή για την άλλη όταν συναντιούνται αυτά τα πρόσωπα, αυτή η παρέα, αυτοί οι φίλοι .

Η «σωστή» φιλία είναι αυτή που θα γκρεμιστεί, αλλά θα την ξαναφτιάξετε πιο γερή, πιο δυνατή, ώστε να αντέχει να περάσει δυσκολίες και να στεριώσει , αρκεί μόνο να εντοπίζονται τα λάθη και να αναγνωρίζονται από όλα τα μέλη της φιλίας ... γιατί σαν την φιλία δεν υπάρχει τίποτα πιο δυνατό κι πιο όμορφο σε όλο τον κόσμο. Φανταστείτε σε λίγα χρόνια να είστε με τα ίδια άτομα κάνοντας συζητήσεις και αναπολώντας όλες εκείνες τις στιγμές που έχετε περάσει μαζί...δεν έχει σημασία αν ήταν καλές ή κακές, αλλά πως αυτές είναι που σας οδήγησαν μέχρι εκεί κι πως...«αυτή η κολόνα κρατάει χρόνια»...που λένε κι οι παλιοί.

Φωτεινή Ντινοπούλου, τμήμα Β1

Πηγή εικόνας:

https://www.slideshare.net/pipi_f/ss-58818901

