

ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ...

Μια ξεχωριστή επίσκεψη πραγματοποιήσαμε οι τάξης την στο



μαθητές της γ' και της δ' Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου **Μουσείο Τυπογραφίας** του Γιάννη και της Ελένης Γαρεδάκη, που εδρεύει στα Χανιά, στο Βιοτεχνικό Πάρκο.



Με την έλευσή μας στο μουσείο μας υποδέχθηκαν δυο γλυκύτατες κυρίες, η κα Μυρτώ Κοντομινάκη (δεξιά), πτυχιούχος ανθρωπιστικών σπουδών και μουσειολόγος, και η κα Ελένη Φουντουλάκη (αριστερά), δημοσιογράφος στην εφημερίδα Χανιώτικα Νέα.



μαθητές της γ' και της δ' Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου **Μουσείο Τυπογραφίας**



Η (πλούσια σε εμπειρίες) επίσκεψή μας περιελάμβανε δυο στάδια:

Στο πρώτο στάδιο, τα παιδιά παρακολούθησαν μαγνητοσκοπημένη την παραγωγή μιας εφημερίδας και είδαν το δύσκολο ωράριο και τις απαιτήσεις που έχει η έκδοση του τύπου. Είδαν τα εντυπωσιακά γιγαντιαία ρολά χαρτιού που απαιτούνται και την επίσης εντυπωσιακή ταχύτητα με την οποία πραγματοποιείται η εκτύπωση μιας εφημερίδας. Εξοικειώθηκαν με έννοιες όπως «τύπος», «τυπογραφία», «πιεστήριο».

Ακούσαμε με πολλή προσοχή την ξενάγηση στον χώρο του μουσείου



και είδαν από κοντά τα μοναδικά εκθέματα που δείχνουν την πορεία όχι μόνο της τυπογραφίας, αλλά ενός ολόκληρου κόσμου.

Αν έπρεπε να ξεχωρίσουμε ένα έκθεμα, αυτό είναι σίγουρα το ομοίωμα του πρώτου τυπογραφικού μηχανήματος (δεξιά) του «πατέρα» της



τυπογραφίας Ιωάννη Γουτεμβέργιου πίσω στο μακρινό 1455. Αυτό το μηχάνημα άλλαξε την ροή της ιστορίας, γιατί έκανε το βιβλίο προσιτό σε περισσότερους ανθρώπους και συνέβαλε στην καταπολέμηση του αναλφαβητισμού. Αυτό το μηχάνημα είναι σπανιότατο πιστό αντίγραφο και έχουμε την τύχη να το



έχουμε στα Χανιά. Το πρώτο βιβλίο που τύπωσε ο Γερμανός τυπογράφος ήταν η Βίβλος.



Στο δεύτερο στάδιο, σε χώρο ειδικά διαμορφωμένο, τα παιδιά με την

καθοδήγηση της κας Φουντουλάκη έγιναν μικροί δημοσιογράφοι και έφτιαξαν την δική τους εφημερίδα, η οποία έκτοτε κοσμεί την τάξη μας. Το επίκαιρο θέμα της πτώσης ενός μαθητή από το τρενάκι στην Γεωργιούπολη μονοπόλησε το ενδιαφέρον των μικρών παιδιών. Οι ιδέες τους είναι πραγματικά



συγκλονιστικές.

Αργότερα, φτιάξαμε και άλλο φύλλο

εφημερίδας, καθώς μας το ζητούσε το σχολικό μας βιβλίο.



Γυρίσαμε στο σχολείο με μια βαλίτσα συναισθήματα, γνώσεις, εμπειρίες και αναμνήσεις. Μια μέρα που «την κερδίσαμε από την ζωή» όπως συνηθίζει να σκέφτεται η δασκάλα τους!

Η δασκάλα της γ' τάξης, Σκαμάγκα Αφροδίτη.