

ΣΧΟΛΕΙΟ

Στέλιος Στρακόσιας
Κώστας Μπούτσιος
Γιάννης Παλούκης
Φώτης Ρουβολής

Τι είναι το σχολείο;

- ▶ Το σχολείο είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα σχεδιασμένο να ενθαρρύνει τους μαθητές να μαθαίνουν υπό την καθοδήγηση των δασκάλων.
- ▶ Οι περισσότερες χώρες του κόσμου έχουν σχολεία ενταγμένα σε εκπαιδευτικά συστήματα, η παρακολούθησή τους είναι συνήθως υποχρεωτική. Τα ονόματα των σχολείων ποικίλουν ανάλογα με τη χώρα, αλλά γενικά περιλαμβάνουν την πρωτοβάθμια ή στοιχειώδη εκπαίδευση (Δημοτικό) για τα νεαρά παιδιά και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο, Λύκειο) για τους εφήβους που έχουν συμπληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
- ▶ Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη σχολείων με διαφορετικούς τρόπους μάθησης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα Ειδικά σχολεία τα οποία παρακολουθούν μαθητές Α.Μ.Ε.Α, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας τα οποία απευθύνονται σε πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και Ιδιωτικά σχολεία στα οποία σε αντίθεση με τα κρατικά η μαθητές πληρώνουν για την παρακολούθηση των μαθημάτων.

Ποιος είναι ο ρόλος του σχολείου στην καθημερινότητα μας;

Ο ρόλος που παίζει το σχολείο στην καθημερινότητα μας είναι καθοριστικός καθώς τα βιοποριστικά οφέλη που προσφέρει μας βοηθούν σε μεγάλο βαθμό στην μετ' έπειτα ζωή μας. Μέρικα από αυτά τα οφέλη μπορεί να είναι:

- Έκθεση σε διαφορετικές εμπειρίες και διεύρυνση οριζόντων λόγω της επαφής με διαφορετικά άτομα
- Ομαλή ένταξη στην κοινωνία
- Αναγνώριση των δικαιωμάτων μας και των υποχρεώσεων μας ως μέλη της κοινωνίας.



Τα σχολεία τα παλιότερα χρόνια:

Το σχολείο έχει μεγάλες ρίζες που φτάνουν ακόμα και στην εποχή των Κλασικών χρόνων της ελληνικής αρχαιότητας στην *Ακαδημία του Πλάτωνα* και τη *Περιπατητική Σχολή*. Τα Βυζαντινά όμως χρόνια στην εκπαίδευση αναπτύχθηκε ένα εκπαιδευτικό σύστημα με τη μοντέρνα έννοια του όρου με πρωτεργάτες το Βυζάντιο και τους ισλαμικούς λαούς. Κατ' αρχήν τα *τζαμιά* και οι εκκλησίες συνδύαζαν αμφότερες τις θρησκευτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες αλλά, κατά τον 9ο αιώνα, ιδρύθηκαν οι *μεντρεσέδες* (*madrassa*) που ήταν κανονικά σχολεία. Επίσης εισήχθη η έννοια της δημόσιας δωρεάν παιδείας, κάτω από τον έλεγχο του Χαλίφη. Από την εποχή εκείνη δεν υπήρξαν μεγάλες αλλαγές στον τρόπο που διδάσκονταν τα μαθήματα έως και τον 20^ο αιώνα οπότε η παιδεία θεσπίστηκε υποχρεωτική και έγινε δωρεάν.



Το σχολείο στον σύγχρονο κόσμο:

Τα σχολεία έχουν αλλάξει πολύ τον τελευταίο αιώνα τόσο στην εμφάνιση όσο και στην λειτουργία. Τα σχολεία του σήμερα είναι ευρύχωρα και ειδικά εξοπλισμένα με εποπτικά και ακουστικά πολυμέσα για την καλύτερη δυνατή εμπέδωση των μαθημάτων. Στα σχολεία δεν υπάρχει επίσης όση αυστηρότητα υπήρχε παλιότερα καθώς είναι πλέον παράνομο ο καθηγητής να εκφράζεται με βία. Ακόμα, η σχολικές ενδυμασίες έχουν καταργηθεί με λίγες εξαιρέσεις ενθαρρύνοντας στους μαθητές τις ιδέες της ελευθερίας και της δημιουργικότητας.



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
ΣΑΣ!!!

