

Τα Χριστούγεννα είναι η εποχή της χαράς! Χαρά σημαίνει να αφήνεις ελεύθερη τη φαντασία σου.



Αν έχεις βαρεθεί τους παραδοσιακούς στολισμούς και θέλεις να βάλεις τις δικές σου ιδέες στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι, ακολούθησε τις συμβουλές μας:

- Μια οικονομική λύση είναι να μαζέψεις κουκουνάρια ή να αγοράσεις και με αυτά να στολίσεις τα κηροπήγια που σίγουρα έχεις στο σπίτι μαζί με κεριά μέσα.



- Αν βαριέσαι τις πολλές προετοιμασίες ή έχεις κάποια φωτάκια που περίσσεψαν από το χριστουγεννιάτικο δέντρο μπορείς να στολίσεις με αυτά : τους καθρέφτες σε όλα τα δωμάτια του σπιτιού, το γραφείο σου, τους πίνακες, τις ντουλάπες σου και το μπαλκόνι ή την αυλή σου.



- Μια άλλη ωραία ιδέα διακόσμησης αποτελεί να γεμίζεις γυάλινα βάζα ή κουτιά με διάφανη επιφάνεια με χριστουγεννιάτικες μπάλες και φωτάκια.



- Κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κολλήσουμε Αγιοβασίληδες ή χιονάνθρωπους από στολίδια που μας περισσεύουν πάνω σε βάζα που μέσα έχουν διάφορα γλυκίσματα.



- Χριστουγεννιάτικο δέντρο από βιβλία μπορούμε να φτιάξουμε εύκολα και γρήγορα με βιβλία που έχουμε διαβάσει και δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε.



- Αν ψάχνεις τι να δωρίσεις στους αγαπημένους σου για τα Χριστούγεννα, μια ωραία ιδέα είναι να φτιάξεις κουτιά δώρων τα οποία θα γεμίσεις με χριστουγεννιάτικες λιχουδιές όπως marshmallows, ζεστή σοκολάτα, μελομακάρονα κ.α. κούπες, πουλόβερ, κουβέρτες, κεριά, χριστουγεννιάτικες κάρτες και χιονόμπαλες.



Κάτι έξυπνο ,γρήγορο και πρακτικό για να μυρίζει όλο σου το σπίτι κανέλα, γαρύφαλλο και πορτοκάλι.

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την συνταγή

<https://trikalaview.gr/diy-aromatika-chorou-gia-na-myrisi-to-spiti-christougenna-2/>